



Sint en Kind

'God zij gedankt voor zijn onuitsprekelijk gave'

2 Corinthiërs 9:15

Als u deze Op Weg ontvangt, duurt het nog een weekje en het is weer 'Sint'.

Het Sinterklaasfeest, voor kinderen een hoogtepunt in het jaar, een feest waar lang naar wordt uitgezien: 'Vol verwachting klopt ons hart...'

Toen onze kinderen klein waren was Sinterklaas altijd een heel ritueel: rond een uur of zeven 's avonds, al het donker was, de gordijnen dicht waren en de kachel brandde, sloop ik ongemerkt de kamer en ons huis uit.

Ik zette de mand met cadeautjes voor de voordeur, belde aan en bonsde ook nog even flink op de ramen. In de ontstane consternatie binnen lukte het dan meestal wel mij weer onopvallend in het gezin te mengen, en zo kon het feest beginnen.

Misschien herinnert u zich zelf nog wel sommige cadeautjes waar je als kind extra blij mee was; tot de dag van vandaag kun je ze wellicht nog voor de geest halen.

Maar na 'Sint' komt 'Kind' - het Kerstfeest.

En op dát feest wordt ons allen helemaal een geweldig geschenk aangeboden: Jezus.

Gods eigen Zoon, God grote geschenk in onze donkere wereld, in onze donkere tijd.

Jezus, die gekomen is om zelf jouw zonden op Zich te nemen; Jezus die stierf aan het kruis maar de dood overwon; Jezus die de weg heeft gebaad naar het eeuwige leven...

Als de apostel Paulus hierover nadenkt wordt zijn hart vervuld met dankbaarheid en hij roept het uit:

'God zij gedankt voor zijn onuitsprekelijke gave!'

Onuitsprekelijk?

Ja, want de rijkdom van deze gave, van dit geschenk is zó groot, dat je er eigenlijk geen woorden voor vinden kunt: wat God in zijn Zoon Jezus jou als vergankelijk mens aanbiedt.

Op het Kerstfeest mogen wij dat vieren: de komst van het Kind, Gods grote geschenk.

Zie je uit naar het Kerstfeest, het feest van Gods grote geschenk, zijn onuitsprekelijke gave?

Neem je dat grote geschenk ook aan in geloof?

Met Sint zongen wij het en zingen wij misschien nog steeds: 'Vol verwachting klopt ons hart...'

Maar het gaat toch om de verwachting van het Kind.

Kerkdiensten

Zondag 29 november

1^e zondag advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	PKN Missionair Werk en kerkgroei (1) en Erediensten (2)
Organist	Lennard Esveld
KN- dienst	Jorico Notenboom

Zondag 6 december

2^e zondag advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	PKN Pastoraat (1) en Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Liset van Steenbrugge en Frank Rensen.

Zondag 13 december

3^e zondag advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	ds. J. Verschoof
------------	------------------

Zing het mee, in geloof, met heel je hart, dat oude lied van de kerk der eeuwen:

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.

Een verwachtingsvolle Adventstijd toegewenst!

ds Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Deze laatste weken van dit jaar 2015 praat ik u en jullie graag weer even bij ten aanzien van een aantal zaken in onze kerkelijke gemeente.

Wat zijn het bewogen weken geweest! Onze gedachten gaan vooral uit naar de vreselijke gebeurtenissen.

In het Nederlands Dagblad stond een klein gedichtje:

'Bid voor Parijs'

De stad waar de Seine moet stromen,
geen bloed, van veel liedjes en dromen
in menig gedicht
van liefde en licht.

O Heer, laat Uw Koninkrijk komen...

In ons gebed en in de prediking zondag 15 november jl. hebben wij nadrukkelijk aandacht besteed aan de gebeurtenissen in Parijs. Laten wij in ons gebed bidden voor de nabestaanden van de slachtoffers, voor allen die regeringsverantwoordelijkheid dragen, voor de kerk in Frankrijk. Het moslimextremisme waartoe velen ook in Europa zich aangetrokken voelen is het werk van de boze, maar heeft ook te maken met het geestelijke vacuüm, de geestelijke leegte in onze maatschappij. Laten wij in woord en daad en levenshouding getuigen zijn van Hem, die werkelijk ons menselijk hart vervult met uitzicht en hoop en liefde, en die ons inspireert het goede, het ware en het schone te zoeken voor onszelf en voor onze naaste.

Kerkdiensten

Zondag 22 november jl. was de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij herdachten de 11 gemeenteleden die dit kerkelijk jaar ons zijn ontvallen. Fijn dat er zoveel mensen waren gekomen om overleden geliefden samen met ons te gedenken.

De liturgische tafel was mooi versierd door de dames van de bloemengroep, het gelegenheidskoortje zong een lied voor, Gretha Bregman - Hoving zong twee mooie liederen van Bach ('Bleibst Du bei mir') en van Mozart ('Ave verum corpus'), begeleid door Gerard Bus, die ook het orgelspel verzorgde, Levi Verschoof beamerde het aansteken van de gedachteniskaarsen, de kaarsen op de kroonluchters brandden, er was dankzij Jan Schoenmaker een gedrukte liturgie die iedereen kon meenemen - iedereen die heeft meegewerkt, op welke wijze ook, van harte dank! En mogen bovenal de woorden van de apostel Paulus in Romeinen 8:31-39 tot uitzicht en houvast zijn: God wil vóór ons zijn, in Jezus Christus, de Gekruisigde, en de Overwinnaar op de Dood.

En verbonden met Hem mag je weten: er is veel dat ons bedreigt, maar er is uiteindelijk niets dat mij zal kunnen scheiden van zijn liefde. Na dit gemeentenieuws volgen nog een keer de namen van hen die ons zijn voorgegaan.

Advent

Zondag 29 november as. begint de Adventstijd. Wij volgen deze periode het project van 'Vertel het maar' dat onze kindernevendienst ook gebruikt. Het project heet: 'Liefdevol aangeraakt'.

Op een bijzondere wijze worden de levens van Zacharias en Elisabeth, en van Jozef en Maria verandert als God hen aanraakt in hun hart en hen betreft in zijn plan.

Zondag 29 november gaar het over de engel die bij Zacharias komt en wat dat bij Zacharias teweeg brengt (Lucas 1:5-25) en zondag 6 december staan wij stil bij de ontmoeting van de engel bij Maria: 'Wees gegroet Maria, gij begenadigde...' (Lucas 1:26-38).

De Adventskaars wordt aangestoken, er is een wekelijks terugkerend Adventslied en er is ook elke keer een kort filmproject, waarin het thema van de Adventszondag wordt uitgespeeld door kinderen en leiding van de kindernevendienst.

Zieken

Corrie Swier moest maandag 16 november jl. haar vertrouwde woning aan de Oostban 28 verlaten omdat het thuis fysiek helaas niet meer ging. Zij is gekomen in het Verpleeghuis Leythenrode, op afdeling 't Joppe kamer 9, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp. Het is de bedoeling dat zij na een verblijf daar naar een definitieve woonplek toe gaat. Gesproken wordt van het Zorgcentrum 'Woudsoord' in Woubrugge. Zo'n verhuizing is altijd ingrijpend maar wij hopen dat het voor Corrie op haar nieuwe woonplek tijdelijk in Leytherode en daarna ergens anders definitief toch een goede tijd mag worden, in het vertrouwen dat God ons leven dag aan dag draagt.

Gerrie Zijlstra - Vink (Lijsterbeslaan 33) is donderdag 19 november jl. geopereerd in het LUMC. Vandaag (24 november) is zij weer thuis gekomen. Er zal een periode volgen van chemokuren, en daarna wordt gekeken hoe het verder gaat. Wij wensen Gerrie Zijlstra, haar man en haar gezin veel sterkte toe en vertrouwen voor de komende periode van behandelingen.

Meeleven

Op 11 november jl. is overleden op de leeftijd van 83 jaar Abraham Pieter - Bram - van Poelgeest van de Burg. Bakhuizenlaan 26A. Wij leven mee met zijn echtgenote mev. J.M. van Poelgeest - de Jong en haar gezin en bidden haar de steun en troost van de Heer toe. toe.

Leeskring dr. Kick Bras over 'Levenskunst'

Woensdag 18 november jl. hield dr. Kick Bras uit Haarlem een boeiende inleiding over 'Spiritualiteit als levenskunst'. Hij illustreerde zijn inleiding met enkele afbeeldingen op de beamer. Ter verdieping van wat dr. Bras deze avond met ons deelt is er een boekje verschenen, 'Ingaan en uitgaan' geheten. Het is te koop via de boekspot. Op dinsdag 1 en dinsdag 15 december komen wij bij elkaar in de Ontmoeting om het boekje te bespreken. Om 19.45u. is er koffie, om 20.00 u. beginnen wij.

Gemeente-avond 24 november

Als u deze Op Weg leest is de jaarlijkse gemeenteavond weer voorbij. Zelf heb ik een inleiding gehouden over het 1 oktober jl. verschenen rapport 'Kerk 2025' - waar een Woord is, is een weg'. Het gaat over een mogelijke nieuwe vorm van de Protestantse Kerk in Nederland. Het rapport hoopt dat wij door een nieuwe vorm van kerk zijn weer 'back to basics' kunnen gaan, terug naar waar het in de kerk om gaat, het geloof, de onderlinge geloofsverbondenheid en het leven vanuit het geloof, het gebed. Volgende Op Weg ga ik er graag nog even op in.

De tafelkaars

In de commissie eredienst is gesproken over het gebruik van de tafelkaars. Gewoonlijk steek ik deze aan als de kinderen naar de kindernevendienst gaan. Het gebeurt echter ook wel eens dat er geen kinderen zijn, met als gevolg dat de tafelkaars onaangestoken op de liturgische tafel staat. Wij als commissie vonden dit symbolisch niet mooi en hebben ons licht opgestoken bij andere gemeenten. Daar blijkt de tafelkaars aan het begin van de dienst te worden aangestoken door de dienstdoende ouderling. Deze steekt de tafelkaars aan na de mededelingen, voordat wij het intochtslied gaan zingen.

Zo brandt de tafelkaars gedurende de hele dienst, óók als er onverhoopt geen kinderen in de kerk zouden zijn. De commissie eredienst vindt dit een mooi en passend liturgisch gebaar; wij willen het graag invoeren de eerste zondag van het nieuwe jaar, zondag 3 januari 2016.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Overledenen Kerkelijk Jaar 2015

Op 14 januari 2015: Geertruida van Dijk-van Rijn, Cederplein 45, in de leeftijd van 94 jaar.

Op 28 januari Gerta Anna Maria Schuuring-Oostwouder, Wilgenlaan 58, in de leeftijd van 72 jaar

Op 11 februari Maria Petronella Kos-de Bruijn, Peppelhof 17, in de leeftijd van 93 jaar

Op 25 februari Cornelia Angenent-Besemer, de Aarhoeve in Langeraar, in de leeftijd van 91 jaar

Op 26 februari Bertje Maria Zwaal-Verhoek, Verzorgingshuis Woudsoord, in de leeftijd van 90 jaar

Op 9 maart Catharina Maria Antonia Uilenberg - Tessel, Kerklaan 54, in de leeftijd van 53 jaar

Op 25 juli Dirkje van Tol-Baartman, Woonzorgcentrum 'Rustoord' in Lisse, in de leeftijd van 92 jaar

Op 10 augustus: Anna Jacomina Rietdijk-van der Plas, Griede 23, in de leeftijd van 58 jaar

Op 14 september: Lijntje Tukker - Dompeling, Woonzorgcentrum 'Parkwijk' in Hillegom, in de leeftijd van 89 jaar

Op 21 oktober: Cornelia ten Hoope-Hordijk, Drechtlaan 70, in de leeftijd van 82 jaar

Op 24 oktober: Adriaantje Cornelia Walta - Marico, Sluiskolk 4, in de leeftijd van 86 jaar

De psalmist van Psalm 39 bidt: 'En nu, wat verwacht ik HEER? Mijn hoop is op U'.

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Feestmiddag Heart4Children

Op zondag 29 november van 15.00 tot 19.00 uur organiseert Heart4Children een gezellige middag voor jong en oud. Het feest vindt plaats in de tropische plantenkas van Jaap en Nies van der Does, Noordammerweg 87 in Amstelveen. Tegen geringe betaling kunnen spelletjes worden gedaan en zijn hapjes en drankjes te koop. Een troubadour vrolijkt het geheel op. De opbrengst is bestemd voor stoompannen voor de keuken op het project.

Toegangskaarten (€ 10) zijn verkrijgbaar bij Piet Zeldenrust, 06-20446947.

Kerstcampagne 'Geef licht'

De kerken in heel Nederland vragen met de kerstcampagne 'Geef Licht' aandacht en steun voor kwetsbare kinderen in Moldavië. In de adventstijd willen we het licht laten schijnen in het leven van de kinderen van Moldavië. We steken iedere adventszondag een nieuwe adventkaars aan en delen het licht uit in de vorm van een waxinelichtje, met voor iedere zondag een mooie tekst, die we op de waxinelichtjes hebben geplakt. Op eerste kerstdag 25 december wordt voor dit doel een collecte gehouden.



Collecte 29 november: PKN Missionair Werk & kerkgroei

De 'kerk op wielen' van 'de schone Poort' in de wijk Almere Poort is één van de pioniersplekken. Zij zetten de bus in bij activiteiten, zoals de Paasmarkt en Vrijmarkt. Daar kunnen de kinderen luisteren naar bijbelverhalen en zingen, buiten de bus kan geknutseld worden.

En via de kinderen komen we in contact met hun ouders. We krijgen signalen dat we er toe doen in deze wijk zonder kerk, maar met veel financiële stress, huiselijk geweld en echtscheidingen. Het is boeiend om zo bezig te zijn. Het confronteert je met de vraag wat het Evangelie betekent voor jezelf en voor de wereld om je heen. We zijn kerk midden in de samenleving. We vragen uw bijdrage voor het missionaire werk van de Protestantse Kerk, voor pioniersplekken in Almere en voor andere pioniersplekken.

Collecte 6 december: PKN Pastoraat

Tijd voor elkaar nemen is in onze jachtige tijd niet vanzelfsprekend. Vaak luisteren we maar half. Daardoor gaan dingen mis. De kerk is bij uitstek de plek waar het gaat om goed luisteren naar elkaar, om omzien naar elkaar.

Zoals we hier bij elkaar zijn vormen we een gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Het pastoraat in onze gemeente is een van de manieren waarop we dat vorm geven. Het pastoraat vindt in deze tijd waarin minder mensen in de kerk komen, steeds meer buiten het kerkgebouw plaats. Dat vraagt om nieuwe benaderingen, nieuw vormen. De collecte van deze dag is bestemd voor handreikingen en cursussen waardoor pastoraal werkers kennismaken met nieuwe vormen van pastoraat en erin getraind worden.

*Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung*

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Opbrengst dankstond collecte

Het College van Kerkrentmeesters dankt u voor uw bijdrage aan de jaarlijkse Dankstond collecte, zondag 8 november jl. De opbrengst bedraagt € 463. Hartelijk dank!

*met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniet*

Berichten van het Missionair Team

Adventskalender

Heeft u de adventskalender 2015 'Om voor elkaar te zijn' besteld? Vanaf zondag 29 november ligt de kalender in de Boekspot (6 euro). Aanstaaende zondag is de eerste zondag van advent. Advent betekent 'komst' en wordt gebruikt voor de periode van de vier weken voor Kerst.

Digitale adventskalender

Een aantal kerken heeft een digitale adventskalender gemaakt om af te tellen naar Kerst. Via aftellennaarkerst.nl kunnen geïnteresseerden zich vanaf zondag abonneren op de kalender. Elke dag ontvangt de abonnee een verwijzing naar de dagtekst. Aftellennaarkerst.nl is onderdeel van de campagne Kerst020.nl van de Protestantse Kerk Amsterdam, de Evangelisch-Lutherse Gemeente Amsterdam en de Protestantse Gemeente Amstelveen-Buitenveldert. (Bron: Nederlands Dagblad)

Boekspot : nieuw assortiment

Zondag a.s. ligt er na zes weken weer een geheel nieuwe collectie. Speciaal voor de decembermaand zijn er allerlei feestelijke cadeauartikelen meegenomen van de boekhandel die niet elders in Leimuiden verkrijgbaar zijn. Kom gerust een keertje langs om te kijken of er iets voor uzelf, voor een lieve vriend(in), kinderen of kleinkinderen te vinden is. Bestellen kan ook bij de Boekspot.

Activiteiten

In de afgelopen maand zijn er, naast de wekelijkse Open Huis ochtenden, verschillende bijeenkomsten geweest van het missionair werk: twee filmavonden; de Amish dineravond; een regionale missionaire inspiratieavond en de lezing over 'spiritualiteit als levenskunst'. We kijken met dankbaarheid terug naar deze avonden. Ze waren verbindend en verdiepend. We hopen dat er voor de toekomst zegen vanuit mag gaan.

Leeskring

De komende maand (1 en 15 december) kunt u nog meedoen met de leeskring n.a.v. de lezing van Kick Bras. Het boekje 'Ingaan en uitgaan' is een uitgebreide weergave van de lezing en qua aantal bladzijden goed te doen (60 pagina's). In de Boekspot verkrijgbaar (7,50).

Overige berichten

Liefdevol aangerakt

Vanaf 1e adventszondag op 29 november start het adventsproject van de kindernevendienst. Op de 4 adventszondagen leven we toe naar Kerst. Dit jaar heet ons project 'Liefdevol aangerakt'. Centraal staan de verhalen uit Lucas 1 en 2 waarin we mogen lezen over de aankondiging en de geboorte van Jezus in Bethlehem.

De levens van Zacharias & Elisabet en Maria & Jozef worden op een zeer bijzonder wijze veranderd als God elk van hen liefdevol aanraakt. Deze vier mensen maken deel uit van Gods plan. Hij zegent hen met kinderen. Johannes zal zijn volk terugleiden naar God en Jezus zal zijn volk redden van al hun zonden. Zijn liefdevolle belofte komt in vervulling.



Elke week kijken we in de kerk naar een sketch als inleiding op het verhaal dat in de nevendienst verteld zal worden. Als verwerking maken we in de nevendienst leuke knutsels, puzzels of spelen een spelletje.

We vinden het heel leuk als je komt en neem gerust een vriend of vriendin mee. Iedereen is welkom!

*Namens de kindernevendienstcommissie,
Jorico Notenboom*

Advent

De door terroristen gepleegde aanslagen op 13 november in Parijs hebben het gevoel van onveiligheid in onze wereld aanzienlijk doen toenemen. De kans om zelf slachtoffer te worden van zo'n terreurdaad mag dan nog altijd bijzonder klein zijn (de kans om in huis een ongelukkige val te maken is vele malen groter) maar er is een sfeer van oplettendheid en argwaan in het openbare leven. Grote bijeenkomsten, sportwedstrijden, manifestaties worden afgelast of verboden uit angst voor wat mogelijk kan gebeuren.

Nu is angst een slechte raadgever. Het gaat de terroristen er precies om een sfeer van angst te scheppen die ontregelend werkt. Daartegenover stelt het geloof een houding van hoop en vertrouwen. In de dienst aan het einde van het kerkelijk jaar hoorden we naar de woorden van Paulus in zijn brief aan de Romeinen: Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? en wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dit zijn geen woorden om angst te verspreiden. Als je ziet dat deze dingen zich voltrekken, zegt de Heer, heft dan uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. Betekent dit dat wij er op moeten rekenen dat het einde van de wereld nu nabij is? Van dat uur weet niemand iets. Maar wat wij met zekerheid mogen weten is dat het kwade niet het laatste woord heeft, en dat wij mogen vertrouwen op de toekomst die God schenkt.

Dietrich Bonhoeffer zegt het zo bemoedigend in lied 511:

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in ons duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

In de komende tijd van advent mogen we ons daarop voorbereiden. Op de komst van de Vrededorst, klein en kwetsbaar, maar die eens de ware Koning zal zijn van hemel en aarde, en aan wiens heerschappij geen einde komen zal.

Jan Schoenmaker

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 4 december komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.

*Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet.*

Boeken- en Kerststukjesmarkt

Zaterdag 12 december kunt u in de Ontmoeting van 10 tot 15 uur weer tweedehands boeken en eerstehands kerststukjes kopen tijdens de jaarlijkse Boeken-Kerststukjesmarkt ook serveren we koffie en thee met een plakje cake.

Wilt u in de week van 7 t/m 11 december met het uitzoeken van de boeken helpen neem dan contact op met Jannie Eveleens tel. 509396. Wanneer u nog boeken heeft die u weg wilt doen dan kunt u ze inleveren op maandag 7 december van 19 - 20 uur. Voor de kerststukjes kunnen we nog takjes met rode besjes en ander groen gebruiken. Neemt u hiervoor contact op met Netty Siebeling tel. 507388 of Joke Overbeek tel. 509117. Wilt u een cake bakken voor bij de koffie neem dan contact op met Els van Elderen tel. 507330.

Nu nog een oproep aan de jeugd die nog uren moeten maken voor hun maatschappelijke stage. Wij zijn blij met jullie hulp. Wil je meehelpen neem contact op met Els van Elderen 0644290493.

We hopen weer op een drukke en levendige markt met een mooie opbrengst.

Bert de Vos heeft aangegeven, na vele jaren in het bestuur van het ACKC gezeten te hebben, terug te willen treden. Voor zover wij hebben kunnen nagaan heeft hij vrijwel vanaf het begin zich voor het Comité ingezet. Voor het inleveren van spullen kon je Bert altijd bellen en samen met Maartje kocht hij de prijzen voor het Rad van Avontuur. Beiden weten veel van de mooiere voorwerpen die ingeleverd werden en daardoor konden we daar een goede prijs vragen. De laatste jaren verkocht hij ook, met succes, veel via Marktplaats. Het bestuur is Bert dankbaar voor het vele werk dat hij, zo lange tijd, voor het ACKC heeft gedaan. Gelukkig kunnen we nog wel gebruik blijven maken van zijn expertise.

Het ACKC

Peter van der Beek

Nu lees ik, heel leuk, het stukje van Jan Meijer over mijn persoon + shirt! Wat leuk!

Ik draag de 'afscheidstrui' nog steeds erg graag en vol trots! Ik kijk terug op een prachtige periode in de PG Leimuiden en dankzij de trui denk ik hier geregeld aan. Hiernaast is het voor jullie gemeente ook goede PR, er wordt mij geregeld gevraagd wordt naar: A. "Waar ligt Leimuiden?" en B. "Wat moet Peter daar?"

*Een warme groet uit Lisse,
Peter van der Beek*

Uit de omgeving**World Wide Candle lighting
Wereld Wijd Kaarsen Branden**

Steek een kaars aan voor een kind op zondag 13 december. Op de tweede zondag van december worden wereld wijd om 19.00 uur kaarsen aangestoken voor overleden kinderen.

Voor wie?

Of je pappa of mamma bent, broer of zus, oom of tante, juf of meester, vriend of vriendin.....

Wil je een kind gedenken, voel je dan welkom .Welke leeftijd dit kind had of hoe lang geleden het overleed speelt geen rol: jong, volwassen of misschien onvolgroeid; vurig gewenst, maar nooit gekomen....Ieder die een kind mist is van harte welkom dit kind te gedenken, een kaars voor hem/haar aan te steken en zo verbonden te zijn met het lint van licht dat op die tijd voor alle overleden kinderen de wereld rond gaat.

Waar en hoelaat?

De herdenking is in de Petruskerk, Noordeinde 187 te Roelofarendsveen.

Om 18.30 uur is de kerk open en om 19.00 uur willen we beginnen.

Wij noemen o.a. de namen van de kinderen en branden kaarsen voor hen, als u wilt mag u een foto meenemen. We luisteren ook naar mooie teksten en gedichten.

De muzikale Medewerking wordt verleend door Inspiratie uit Hoogmade.

De Gastspreker is: Diaken A. van Aarle

Na afloop is er koffie/thee en limonade en gelegenheid om na te praten.

Mocht u onze herdenking niet kunnen of willen bijwonen, dan kunt u om 19.00 uur ook thuis een kaars branden.

Voor verdere informatie: a.rietbroek@casema.nl of 071-3313057

		Agenda
Zo. 29 nov.	Feestmiddag Heart4Children 15.00 – 19.00 Noordammerweg 87, Amstelveen	
Vr. 4 dec.	Gebedssamenkomst aanvang 19.30 De Ontmoeting	
Za. 12 dec.	Boeken- en kerststukjesmarkt 10.00 – 15.00 De Ontmoeting	
Do. 17 dec.	Senioren kerstmiddag Aanvang 16.00 De Ontmoeting	
Zo. 20 dec.	Volkskerstzang Aanvang 19.00 De Dorpskerk	

		Kerkelijk Bureau
		Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Gemeentegids

Het kan zijn dat u namen van gemeenteleden mist in de nieuwe Gemeentegids.

Dat is mogelijk omdat er enkele gemeenteleden geen prijs stellen in een vermelding in de gids.

Dat is jammer, maar dit moeten we respecteren.

De samenstellers

		Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd
2 dec.	mevr. C. Swier, tijdelijk zorgcentrum 'Leythenrode', afd. 't Joppe, kamer 9, Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp	
6 dec.	dhr. R. Wallet, dr. Stapensestraat 32, 2451 AD Leimuiden	
7 dec.	dhr. P. de Liefde, Lindenlaan 37, 2451 CB Leimuiden	
10 dec.	dhr. J. Smit, Burg. Bakhuizenlaan 32, 2451 AA Leimuiden	

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaastenië (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117,penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl- Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie **E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)