



Oude wijsheid uit Afrika

'Julie hadden kwaad tegen mij in de zin, maar God heeft dat ten goede gekeerd...'

Genesis 50:20

Bovenstaande woorden zijn afkomstig van Jozef; hij zei dit tegen zijn broers toen hij onderkoning van Egypte geworden was en zijn broers vanwege de hongersnood in Israël bij hem waren gekomen om graan te kopen.

Jozef was door zijn broers veel kwaad aangedaan, hij was in een put gegooïd, hij was als slaaf verkocht naar Egypte en daar in de gevangenis beland.

Maar God had al dat kwaad door mensen Jozef aangedaan ten goede gekeerd - tot zegen voor Jozef zelf, en uiteindelijk zelfs tot zegen voor heel zijn volk. Als gelovige mag je erop vertrouwen dat Hij je leven vasthoudt en - op een voor ons menselijk oog meestal verborgen wijze - je leven leidt.

In die gedachte mag je rust vinden en kracht om verder te gaan, ook als de weg moeilijk is.

Ik moest hier denken aan een diepzinnig Afrikaans verhaal dat ik onlangs las in een boekje van Henk Stoorvogel over het leven van Jozef; ik geef het u en jou graag ter overweging mee.

Het verhaal vertelt over een koning en zijn beste vriend. Zij waren samen opgegroeïd en hadden lief en leed met elkaar gedeeld. De vriend had echter de vreemde gewoonte om bij alles wat er gebeurde te zeggen: 'Dit is goed', of het nu positief of negatief was.

Op een dag gingen de Afrikaanse koning en zijn vriend jagen. De vriend had de geweren schietklaar gemaakt maar er was blijkbaar iets fout gegaan. Want toen de koning zijn geweer afvuurde, verloor hij zijn duim. De vriend nam de situatie in ogenschouw en zei: 'Dit is goed'. 'Nee', zei de koning. 'Dit is niet goed'. En hij gooide zijn vriend in de gevangenis.

Een jaar later ging de koning tegen beter weten in op jacht in een gebied dat werd beheerst door kannibalen. Hij werd door de kannibalen gevangengenomen en meegevoerd naar hun dorp. Ze bonden hem vast aan een paal en maakten een brandstapel.

Kerkdiensten

Zondag 11 september
Viering Heilig avondmaal
9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Jan (1) en Ineke (2)
Collecten	1 ^e collecte De Vrolijkheid, 2 ^e collecte erediensten
Organist	Jaap van Muyden

Zondag 18 september
Startzondag
9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Jorico
Collecten	1 ^e collecte PKN Vredeswerk, 2 ^e collecte erediensten
Organist	Jaap Glasbergen

Er is koffiedrinken de Ontmoeting.

Zondag 25 september
9.30 uur – Dorpskerk

Voorganger | Mw. A.M. Creemer- Allard

Maar voordat zij het vuur wilden aansteken zagen zij dat de koning een duim miste. Volgens hun geloof mochten zij nooit mensen opeten aan wie iets mankeerde, dus lieten zij de koning weer vrij.

Eenmaal thuisgekomen ging de koning onmiddellijk op bezoek bij zijn vriend in de gevangenis. 'Je had gelijk toen je zei dat het goed was dat ik mijn duim kwijt geraakt was', zei de koning en hij vertelde zijn vriend wat er was gebeurd. 'Vergeef mij alsjeblieft dat ik je in de gevangenis gegooïd heb, dat was fout van me'.

'Nee', zei de vriend. 'Dat was goed'.

'Hoe bedoel je', vroeg de koning. 'Wat was er goed aan dat ik jou, mijn beste vriend, een jaar lang in de gevangenis heb opgesloten?'

'Als ik niet gevangen had gezeten, dan was ik bij jou geweest', antwoordde de vriend.

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

In dit tweede nummer van Op Weg weer een overzicht van een aantal wetenswaardigheden in en rond onze gemeente.

Excursiedag religieus erfgoed 3 september jl.

Zaterdag 3 september was er een mooie excursiedag religieus erfgoed. Wij vertrokken met een volle bus (47 personen) eerst naar de Rooms-katholieke Basiliek van Oudenbosch in Noord-Brabant. Een bijzondere kerk, gebouwd naar het model van de St. Pieter te Rome. Na dit bezoek reden wij terug naar Dordrecht en volgde een lunch in een restaurant van de Stichting Philadelphia. Hierna bezochten wij de grote kerk van Dordrecht, kerkhistorisch bekend o.a. door de daar geopende en afgesloten Synode van Dordrecht (1618-1619). Ook konden wij luisteren naar een orgelconcert. Na nog een glaasje aan het indrukwekkende 'Groothoofd' waar drie waterwegen samenkomen, kwamen wij weer half zeven 's avonds thuis. Een mooie dag waar wij allemaal van hebben genoten!

Zondag 11 september as.: viering heilig avondmaal

Zondag 11 september as. hopen wij weer de maaltijd van de Heer te vieren. In brood en wijn willen wij gedenken wat de Heer voor ons heeft gedaan, en wat dat voor ons leven vandaag betekenen mag, de hoop die de nabijheid van de Heer ons geven wil. Hij nodigt ons allen, laten wij zijn uitnodiging dankbaar aannemen en komen.

18 september Startzondag

In de vorige Op Weg heb ik u en jullie al geattendeerd op de Startzondag zondag 18 september as.. Het landelijke thema aangereikt vanuit de Protestantse Kerk in Nederland voor de startzondag is: 'Deel je leven'. Een mooi thema: als gelovige, en als christelijke gemeente mag je *ontvangen*, maar wat wij ontvangen mogen, materieel, geestelijk, dat mogen wij ook *delen* met anderen.

Nog een keer hoe de zondag eruit ziet, ze heeft een wat ander karakter dan een 'gewone' zondagse eredienst: Wij beginnen vanaf 9.30 u. met koffie in de Corridor.

Om 10.00 u. komen wij samen voor een lied, een gebed en een korte introductie van het verdere verloop van de dag.

Daarna zijn er 6 workshops voor jong en oud(er):

1. Deel je vocale talent - het instuderen van een lied uit de moderne Johannes-passie met Eric Roggeveen
2. Deel je gesprek - gesprek over een aantal stellingen met Pieter en Jeannette Meijer
3. Deel je creativiteit - bloemenworkshop met Netty Siebeling en Joke Overbeek
4. Deel je muziek - jongeren maken muziek en zingen samen met Paul Smit
5. Deel je plezier - kinderen een leuk programma samen met Jorico Notenboom
6. Deel je geloof - tweejarig Bijbelleesproject met ds. Jelis Verschoof

Om 11.00 u is er dan een afsluitende viering.

Na afloop is er nog gelegenheid elkaar te ontmoeten rond een hapje en een drankje.

Wij sluiten ons samenzijn half één 's middags en u en jij zijn van harte welkom!

Zieken

Gerrit de Vries (Vriezecoop 34 a) die na een ongelukkige val tijdens zijn werk op het land zijn heup brak, is na een aantal dagen in het ziekenhuis en verscheidene weken revalidatie in de 'De Brug' van het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn weer thuisgekomen.

Gradda van Eekeres - van Dorp (Herenweg 17 Rijnsaterwoude) is 17 augustus jl. geopereerd i.v.m. een nieuwe knie. Zij kon al weer snel naar huis en het herstel verloopt gelukkig voorspoedig.

Doetie Zeldenrust - de Jong (Noordeinde 32) is 1 september jl. in Leiden geopereerd en heeft een nieuwe linkerheup gekregen. 2 September kon zij weer naar huis en is nu thuis bezig met revalidatie.

Aart de Vos (Esdoornlaan 19) heeft i.v.m. hartproblemen 24 augustus een zware hartoperatie moeten ondergaan in het LUMC te Leiden. Een spannende periode! Woensdag 31 augustus is hij weer thuisgekomen. Nu begint een tijd van revalidatie. Wij wensen hem samen met zijn vrouw Corry veel sterkte toe en een goed herstel.

Gerrit van Nieuwpoort (Esdoornlaan 9) heeft vorige week dinsdag in het LUMC een zware operatie moeten ondergaan aan de lever. Maandag 5 september jl. is hij weer thuisgekomen.

Heel veel sterkte in de komende weken.

Tot zover enkele gemeenteleden die in het ziekenhuis waren opgenomen. U allen en ook anderen die thuis ziek zijn wensen wij veel sterkte toe en zo mogelijk een goed herstel!

Overleden

Op donderdag 1 september jl. is overleden zr. Johanna Adriaantje van Duijn - Sterrenburg van de Acacialaan 2a. Zij heeft de hoge leeftijd bereikt van 99 jaar en was zo het oudste lid van onze kerkelijke gemeente. In de volgende 'Op Weg' volgt een in memoriam.

Vredesdienst vrijdag 23 september Woudse Dom

Op vrijdag 23 september as. wordt de jaarlijkse Vredesdienst gehouden in het kader van de Vredesweek. Het thema van de dienst is: 'Vrede verbindt'. Wat lijkt de vrede in zoveel landen in het Midden-Oosten en ook elders in de wereld verder weg dan ooit. En hoe worden juist ontelbare burgers het slachtoffer van geweld en onderdrukking. Laten wij samen bidden om vrede en vrijheid voor allen die daar zó naar verlangen en zó naar uitzien. En ook overdenken wat wij zelf verder ook aan vrede dichtbij en ver weg kunnen bijdragen.

De Vredesdienst begint 19.30 u. en vindt plaats in de Woudse Dom. Pastor Bouke Bosma en Gerard Verbeek zijn

voorgangers en Cock Zwaan begeleidt ons op het orgel.
Van harte welkom!

Armeniëreis

Maandag 19 september as. vertrekken wij met 22 mensen vanuit Leimuiden, de regio en Andijk voor een achtdaagse reis naar Armenië. Heel belangrijk is daar de berg Ararat (nu net over de grens in Turkije liggend) waar de ark onder Gods leiding is gestrand en waar God in Noach en de zijnen een nieuwe begin heeft gemaakt. Wat Armenië ook uniek maakt is dat het het oudste christelijk rijk op aarde is. In 301 bekeerde zich de koning van Armenië, Tiridates III, zich tot het christelijk geloof. Sindsdien, tot de dag van vandaag, zijn de Armeniërs aan christelijk geloof trouw gebleven, ondanks eeuwenlange onderdrukking en vervolging door de islam. Het belooft een bijzondere reis te worden, en maandag 26 september as. hopen wij weer terug te keren.

Nieuw Welkoms-programmaboekje 2016/17

Begin september is weer het nieuwe jaarlijkse programmaboekje 2016/17 verschenen met daarin allerlei activiteiten die het nieuwe seizoen in en vanuit onze kerkelijke gemeente worden georganiseerd. Het is ook dit jaar weer mooi vormgegeven. U leest er o.a. in over het nieuwe tweejarige Bijbelleesproject dat 1 januari 2017 van start gaat, over een leeskring rond boek 'Hier en nu' van Henri Nouwen, over de maaltijden, over films en nog veel meer. Het boekje is deze week huis aan huis verspreid in Leimuiden en Rijnsaterwoude. Mocht u geen boekje ontvangen hebben, neemt u dan even contact op met mijn vrouw (tel. 701081, pverschoof@filtnet.nl). U, jij bent van harte welkom bij één van de activiteiten die worden aangeboden!

Bijbelgesprekskring 1 Thessalonicenzen

Ook dit jaar wil ik graag weer zoals ook in de afgelopen jaren beginnen met een Bijbelgesprekskring. Dit seizoen (t/m dec. 2016) lezen wij samen de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Het is het oudste geschrift uit heel het Nieuwe Testament en geeft daarom ook een unieke inkijk in de eerste christelijke gemeente. Het is een mooie, toegankelijk en ook actuele brief, van in totaal 5 hoofdstukken, over leven in een niet/na christelijke samenleving en ook over de wederkomst. U en jij bent van harte welkom. Misschien bent u nog nooit naar een Bijbelgesprekskring geweest, maar is het niet een goed idee om eens te komen kijken? Wat is het opbouwend en verrijkend samen bezig te zijn met het Woord van God. Wij beginnen donderdag 6 oktober as. van 10.00 u. tot max. 11.30 in de Ontmoeting en lezen dan samen hoofdstuk 1. De overige data zijn: 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december (als eventuele uitloop). Van harte welkom! *Tot zover enkele berichten.*

*Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,
Ds. Jelis Verschoof*

Gedicht

Ter nagedachtenis aan Gerrie Geutenbeek onderstaand een gedicht van haar dat zij mij eens heeft gegeven.

Ze wist dat ik ook van tijd tot tijd versjes schreef en die dan liet plaatsen in OP WEG.

In overleg met haar dochter Truus heb ik afgesproken een gedicht van haar in OP WEG te laten plaatsen.

Piet Rietdijk

VERTROUWELIJKE ONGANG

Alles aan de Vader zeggen,

wat je niemand zeggen kan,

en aan niemand uit kan leggen.

Maar Hij weet er alles van .

Alles aan de Vader vragen,

want Hij luistert naar je stem.

Hij alleen kan je maar dragen.

Geef je over dan aan Hem .

Alles ook van Hem verwachten,

want Hij weet en kent je smart.

Hij wil al je leed verzachten,

stillen je onrustig hart.

Alles zal Hij je dan geven,

van Zijn liefde en Zijn kracht .

Heel je hart en heel je leven,

zij Hem daarvoor dank gebracht.

Gerrie Geitenbeek – de Vries

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Kerkenraad

Vanuit de kerkenraad (8 juni en 30 augustus)

In juni is er geen verslag gemaakt voor de 'Opweg', vandaar deze keer een inhaalslag.

Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van onze beide Lenen: Leen Overbeek en Leen van der Sar. Beide mannen hebben heel veel werk verricht voor de kerk in de afgelopen jaren, zowel voor, tijdens als na de fusie en daar zijn we hen uiterst dankbaar voor. We zijn blij dat we de komende tijd nog van hun diensten gebruik mogen maken op diverse terreinen. We konden ook terugkijken op een mooie afscheids- en bevestigingsdienst.

De Ontmoeting is een prachtig gebouw en het CvK stelt € 1000,- ter beschikking om het interieur nog te verfraaien. De commissie Kerkelijk Centrum houdt zich al een tijd bezig met het interieur en zal dit op passende wijze weten te besteden.

De (kleine) kerkelijke gemeenten van Kaag en Braassem denken na over vormen van gezamenlijke activiteiten. In het najaar, 5 november komt er een kerkendag waarin de kerkenraden van verschillende

kleine kerken zich zullen bezinnen over noodzaak en mogelijkheden van samenwerking.

Het moderamen wordt vastgesteld, en in het moderamen zitten nu: dhr. Piet de Bock (voorzitter), mevr. Wilma de Quaasteniet (voorzitter diaconie), ds. Jelis verschoof en dhr Frans Kooiman (scriba).

Dan het jeugdwerk: Dit is al enige tijd een punt van zorg. De actieve deelnemersgroep wordt steeds kleiner en het begeleidingswerk moet ook gedragen worden door een steeds kleinere groep. De activiteiten die er zijn, zijn wel zeer waardevol en zowel Jorico als Paul steken er veel energie in. De Kliederkerk mag op dit moment best een succes genoemd worden, en ook bij andere activiteiten wordt aansluiting gezocht (samenwerking met de Driemaster, programma's van Youth for Christ). De jeugd heeft onze steun hard nodig! Op dit moment is er een besluit genomen om een pilot te starten, tot Kerst, om elke vrijdagavond met de jeugd, in de Ontmoeting, 'het Hok', bij elkaar te komen waar een programma wordt aangeboden met creatieve opdrachten en ontspanning. In de folder die deze week is verspreid onder de jeugd, leest u hier meer over. Ook de tienerdiensten op zondag gaan weer starten. Graag wil ik u ook wijzen op de informatiefolder die begin september in heel Leimuïden verspreid wordt.

Het beleidsplan van de PGLeimuïden zal worden aangepast met de opmerkingen gedaan tijdens de Jaarvergadering in maart en zal als zodanig ook op de website geplaatst worden.

Het Kruispunt staat al een tijdje in de verkoop en hoewel het misschien lijkt dat er weinig activiteit is, wordt ook hier veel werk verzet en soms is er een stap

vooruit. E.e.a. heeft ook te maken met de realisatie van het dorpshart en veel zaken moeten geregeld worden: geluidshinder, bestemmingsplan etc. We hopen allemaal op een positieve uitkomst voor zowel dorp als kerk.

Uit alle ingediende namen en gesprekken die daaruit zijn voortgevloeid is nog geen nieuwe voorzitter gekomen en dhr. Piet de Bock zal de functie van voorzitter van de kerkenraad tijdelijk invullen.

Namens de Kerkenraad, Frans Kooiman

Berichten van de Diaconie

Collecte 11 september: De Vrolijkheid

Op zondag 11 september is de tafelcollecte van het avondmaal voor Stichting de Vrolijkheid. Deze houdt zich bezig om kinderen in de AZC's meer perspectief te bieden met muziek, theater en kunst. Veel kinderen hebben indringende zaken ervaren en het is van het grootste belang dat zij er hulp bij krijgen om dit te verwerken. Ook het bieden van een veilige plek en het geven van vertrouwen speelt hierbij een grote rol.

Collecte 18 september: PKN Vredeswerk

Op zondag 18 september is de eerste collecte voor het Vredeswerk van Kerk in Actie en Pax. Elke dag horen we berichten over oorlog en geweld: in Syrië, Afrika en Afghanistan. Steeds meer beseffen we dat vrede geen vanzelfsprekendheid is. Gelukkig zijn er mensen, die zich inzetten voor vrede. Zij geloven dat je vrede kunt leren. De Protestantse Kerk steunt o.a. vredesprojecten in Syrië, waar jonge onderwijzers in de steden scholen hebben opgericht waar kinderen van verschillende religies les krijgen. Ze hebben lesmateriaal ontwikkeld over vrede en leren een nieuwe generatie om de verbinding te zoeken. Ook wordt hulp geboden in vluchtelingenkampen met voedselpakketten en medische zorg. Gezinnen zijn vaak uit elkaar gerukt en Kerk in Actie probeert ze herenigen. Met de opbrengst van deze collecte wordt dit werk gesteund.



Zomergroeten

De diaconie heeft positieve reacties ontvangen op de zomergroetenactie die dit jaar voor het eerst georganiseerd werd. Velen die met vakantie gingen hebben een kaart gestuurd aan anderen die thuis bleven. Volgens berichten heeft dat zelfs geleid tot onverwachte contacten. We zijn zeker van plan dit volgend jaar te herhalen.

Actieweek Kerk in Actie 17 t/m 25 september

Door Kerk in Actie is aandacht gevraagd gedurende de actieweek van 17 t/m 25 september aandacht te geven aan

het thema 'Versterk de kerk in het Midden- Oosten'. Kerken in Syrië hebben het moeilijk. Na 5 jaar uitzichtloze burgeroorlog zijn 12 miljoen van de 18 miljoen Syriërs op drift. Ook de kerken worden zwaar getroffen. Twee derde van hun leden is gevlucht. Weg van geweld, armoede en ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn overstroomd met vluchtelingen. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen de kerken niet bergen. Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Ons gebed en onze steun zijn hard nodig zodat zij volhouden. Steun de kerk in het Midden-Oosten en bid mee.

Wilt u een bijdrage overmaken, dan kunt u dat doen op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder vermelding van Noodhulp Actieweek.



Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurig

Overige berichten

Vanuit het moderamen

Zoals al aangekondigd in de vorige 'OpWeg' zal de de PGLeimuiden bezocht worden door drie kerkvisitatoren. De datum staat gepland op **woensdag 28 september**. Ongeveer eens in de vier jaar krijgt de kerk bezoek van visitatoren die opereren als een soort opzichters namens de PKN. De kerkvisitatoren hebben verschillende documenten van de kerk ingezien, waaronder het beleidsplan en verslagen van vergaderingen.

De visitatie heeft ten doel de opbouw van de gemeente en betreft - het geestelijk leven van de gemeente, - het geven aan de roeping van de gemeente en - de vervulling van ambten en diensten. De visitatie gaat uit van de meerdere ambtelijke vergaderingen en wordt gehouden door visitatoren aangewezen door deze ambtelijke vergaderingen(citaat vanuit de ordonantie).

De visitatoren hebben deze avond een gesprek met de predikant, er is gelegenheid om als gemeentelid met de kerkvisitatoren te spreken, de visitatoren hebben een gesprek met de kerkenraad, in en zonder de aanwezigheid van de predikant.

Enkele gemeenteleden hebben al aangegeven hieraan mee te willen werken. Iedereen die hiervan gebruik wil maken is van harte uitgenodigd om deze avond te bezoeken, zie onderstaand schema.

In principe is de planning voor de visitatie als volgt:

19.00-19.30 uur gesprek met de predikant

19.30-20.00 uur inloop gemeenteleden

20.00-20.30 uur gesprek met de kerkenraad zonder predikant

20.30-22.00 uur gesprek met de kerkenraad samen met de predikant.

Als gemeentelid bent u dus van harte uitgenodigd tijdens de inloop van 19.30 tot 20.30 uur

Namens het moderamen,
Frans Kooiman

In memoriam Gerritje Geitenbeek - de Vries

Op maandag 22 augustus jl. heeft de Here tot zich genomen Gerritje Geitenbeek - de Vries uit zorgcentrum 't Kloosterhof in Aalsmeer. Op twee dagen na zou zij 93 jaar zijn geworden.

Gerrie de Vries werd geboren 24 augustus 1923 in Leiden. Toen zij een half jaar was stierf haar vader; daarna is de kleine Gerrie samen met haar moeder in Wassenaar gekomen. Haar moeder al op jonge leeftijd weduwe, met één klein kind - ik dacht: wat een moeilijke weg om te gaan, en wat gaf het tegelijk ook een hechte band tussen die twee.

Op 4 juli 1947 is zij in het huwelijk getreden met Evert - Eep - Geitenbeek. Eep was politie-agent en voor het werk van haar man werd het vanaf hun trouwen Nieuwveen. Een grote overgang voor haar: weg bij haar moeder vandaan, en van het deftige Wassenaar naar het kleine Nieuwveen, maar, had haar moeder gezegd: 'De HERE zal voorzien'.

In Nieuwveen stond de wieg van Clazien, Evert-Jan en Truus.

In 1966 werd het Leimuiden, haar man werd hier postcommandant. En opnieuw best weer een overgang - maar ook hier vertrouwde zij erop: 'De HERE zal voorzien'. Zo is het leven verder gegaan.

Toen ik zr. Geitenbeek - de Vries leerde kennen, najaar 2011 was dat, ging het met haar gezondheid geleidelijk achteruit, maar dankzij de zorg van haar kinderen en van anderen heeft zij daar nog kunnen wonen tot het echt niet meer ging. September 2014 is zij verhuisd naar De Rozenholm in Aalsmeer en een klein jaar later naar 't Kloosterhof.

Boven haar rouwkaart stond een dichtregel: 'Door Zijn genade volbracht aan het kruis voor eeuwig thuis' - in en vanuit dat geloofsvertrouwen ging zij ook echt door het leven, en het was fijn met haar bij bezoekjes daarover te mogen spreken.

Zij was zo ook een betrokken een meelevend lid van onze kerkelijke gemeente, meeziend en meebiddend, meewerkend ook aan de opbouw van de gemeente.

Er is ook veel verdriet geweest: verdriet om geliefden die haar en haar kinderen en kleinkinderen zijn ontvallen.

In de afscheidsdienst hebben wij vier kaarsjes aangestoken speciaal ter gedachtenis aan hen: haar voldragen maar toch doodgeboren eerste kindje, haar zoon Evert Jan, haar (schoon)zoon Rob van Dam, en haar echtgenoot Eep Geitenbeek.

Zo is zij door het leven gegaan, in geloof in en vertrouwen op de Heer, in besef ook van eigen tekort.

En in dat alles in haar gezin een zorgende en lieve moeder en oma.

Persoonlijk houd ik haar in gedachtenis als oprecht gelovige vrouw, vriendelijk, belangstellend ook...

Wij hebben van haar afscheid genomen in het licht van het evangelie van Johannes hoofdstuk 14, over het huis van de Vader in de hemel. In een persoonlijk schrijven had zij dit Bijbelgedeelte voor haar afscheidsdienst ook zelf genoemd. Het zijn woorden van de Heer zelf, die spreken over de hoop die er door het geloof in Hem mag zijn over de grens van ons aardse leven heen: het Vaderhuis met de vele woningen.

In de dienst had dochter Truus een mooie persoonlijk terugblik op het leven van hun moeder, vertelden vier kleinkinderen ieder op hun eigen creatieve manier wie oma voor hen was geweest, en las dochter Clazien een geloofsbelijdenis en een gedachte van haar moeder voor.

Het was een goed samenzijn.

Moge de nagedachtenis aan Gerrie Geitenbeek - de Vries tot zegen zijn en moge de Heer haar kinderen, klein- en achter-kleinkinderen nabijzijn in deze tijden van verwerking en herinnering.

ds. Verschoof

Tienerpreek

Komend seizoen gaat de Tienerpreek verder op de manier waarmee we afgelopen seizoen geëindigd zijn: achtergrond informatie geven bij de verhalen uit het christelijk geloof. Wat wordt er bedoeld, ben je het daar (niet) mee eens, past het alleen bij het verleden of heeft het ook niet iets te zeggen vandaag?

Dit jaar staat de Bergrede centraal en wordt eens per maand een van de uitspraken van Jezus tegen het licht gehouden.

De zondagen waarop er tijdens een deel van de ochtenddienst een Tienerpreek is, zijn:

11 september	Een nieuwe wereld
13 november	Het echte geluk is voor wie verdriet kennen
11 december	Het echte geluk is voor wie vriendelijk zijn
8 januari	Het echte geluk is voor wie rekening houden met God
12 februari	Het echte geluk is voor wie goed zijn voor anderen
12 maart	Het echte geluk is voor wie eerlijk zijn
9 april	Het echte geluk is voor wie mensen verbind

14 mei Het echte geluk is voor wie het moeilijk hebben

11 juni Het echte geluk is er voor iedereen

Jeugdwerker
Paul Smit

Kliederkerk

Na een proef van drie keer gaan de Dorpskerk, de St. Jan de Doper en de Woudse Dom komend seizoen verder met Kliederkerk Leimuiden & Rijnsaterwoude.

Kliederkerk wil een creatieve ontmoetingsplek zijn voor kinderen, tieners, ouders en belangstellende, die zich op enige manier verbonden voelen met het verhaal van God en mensen. Bij Kliederkerk gaat het om samen ontdekken wat er allemaal in het verhaal gebeurt, om samen de tijd te nemen om met elkaar te eten en om samen te luisteren naar het verhaal in de viering.

De geplande data voor 2016-17 zijn:

11 september	Ontmoeting Leimuiden
9 oktober	Woudse Dom Rijnsaterwoude
13 november	St. Jan de Doper Leimuiden
8 januari	Ontmoeting Leimuiden
12 februari	Woudse Dom Rijnsaterwoude
12 maart	St. Jan de Doper Leimuiden
9 april	Ontmoeting Leimuiden
14 mei	Woudse Dom Rijnsaterwoude
11 juni	St. Jan de Doper Leimuiden

Kliederkerk begint om 12:00 en duurt tot ongeveer 13:30.

Namens het Kernteam,
Paul Smit

Jeugdwerk

Vanaf vrijdag 9 september is er wekelijks op vrijdagavond vanaf 19:00 in de Ontmoeting bij de Dorpskerk in Leimuiden een jeugdwerkavond. Deze avonden richten zich op twee leeftijdsgroepen

't Hok jong van 19:00 tot 20:30 voor tieners van ca. 10 tot 14 jaar

't Hok van 20:30 tot 22:00 voor jongeren van ca. 15 jaar en ouder

Voor een vervanging van de jongens- en meidenclub zoals die op maandag en woensdag waren zijn we nog op zoek.

Voorlopig gaat het om een proef tot eind december. Het is een proef, omdat we eerst moeten aankijken of het in de Ontmoeting te organiseren valt. Een van de vragen is of we met genoeg begeleiders zijn. Begeleiders die een keer een avond, mag vaker, willen helpen met alles in goede banen leiden. Het programma van de avond wordt verzorgd door:
Paul Smit, jeugdwerker Dorpskerk
Mijndert Tromp, jeugdwerker de Driemaster

Het programma bestaat uit toneel (zoals je dat misschien kent van de Lama's van vroeger) en doe opdrachten en daarna tijd voor gewoon rustig aan doen.

De geplande avonden zijn:
9, 16, 23 en 30 September
7, 15 en 28 Oktober
4, 11, 18 en 25 November
2, 9 en 16 December

Jeugdwerker
Paul Smit

Gezamenlijke maaltijd donderdag 15 september om 18.00 uur

Na wat verwarrende informatie wanneer de gezamenlijke maaltijd na de zomerstop zou worden gehouden bent u toch echt donderdag 15 september weer van harte welkom!

De Ontmoeting is vanaf 17.45 uur geopend en de maaltijd begint om 18.00 uur.

De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,-



Aanmelden voor de komende maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond 12 september willen doen?

Namens de maaltijdgroep, Jeannette Meijer

Startzondag 18 september 2016

Deze zondag ziet er anders uit dan een gewone zondag maar dat maakt het extra aantrekkelijk voor jong en oud. We beginnen om 9.30 uur met koffie e.d. in de Kloostergang.

Tegen 10 uur komen we samen in de kerk voor een lied en een gebed. Jorico Notenboom zal een korte toelichting geven op het verdere verloop van de dag.

Er worden 6 workshops gehouden waaraan u mee kunt doen.

1 Deel je vocale talent – instuderen van een lied uit de Johannes Passion – met Eric Roggeveen.

2 Deel je gesprek - stellingen met Pieter en Jeannette Meijer.

3 Deel je creativiteit – bloemschikworkshop met Netty Siebeling en Joke Overbeek

4. Deel je muziek – jongeren maken muziek en zingen met Paul Smit

5. Deel je plezier – kinderen – een leuk programma met Jorico Notenboom.

6. Deel je geloof – tweejarig Bijbelleesproject met Ds. Jelis Verschoof.

Voor degenen die niet meedoen aan een workshop is er gelegenheid voor een praatje bij een kopje koffie. Hiervoor zal een hoek van de grote zaal worden ingericht.

Om 10.50 uur gaan we ons verzamelen voor de afsluitende viering. Het thema van de viering is: "het zout der aarde en Jezus onze Heer". De dienst zal ongeveer 25 min. duren. Aan de gemeente wordt gevraagd een bijdrage te leveren voor de voorbeden, die kunnen vooraf in het voorbedeboek worden geschreven. U kunt hiervoor ook contact opnemen met Ds. Verschoof.

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk ter dekking van de kosten van deze dag.

Na afloop van de dienst is in de kloostergang een hapje en drankje.

Tussen 12 uur en 12.30 uur sluiten we deze dag af.

De voorbereidingscommissie nodigt u van harte uit om deze start van het winterwerk met ons mee te vieren.

Namens de commissie,
Marianne Zeeman en Johan Schuurung

 Verjaardagen 74+ Van harte gefeliciteerd	
15 sept.	dhr. C. Kinkel. Peppelhof 29, 2451 CT Leimuiden
17 sept.	mw. A.S. van Egmond-Cammenga, Goudenregenstraat 6, 2451 BK Leimuiden
17 sept.	dhr. H.R. Niemeijer, Drechtlaan 6, 2451 CM Leimuiden
17 sept.	mw. K.P. Rienks-Dalebout, Drechtlaan 123, 2451 CL Leimuiden
21 sept.	mw. E. Brussen-Hartman, Lindenlaan 3, 2451 CB Leimuiden

 Agenda	
11 sept.	Viering Heilig avondmaal
15 sept.	Gezamenlijke maaltijd, 18.00
18 sept.	Startzondag
23 sept.	Vredesdienst 19.30 Woudse Dom
28 sept.	Kerkvisitatie 19.30 – 20.30



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties

Overleden

22 aug. mw. Gerritje Geitenbeek-de Vries, zorgcentrum 't Kloosterhof' te Aalsmeer in de leeftijd van 92 jaar

1 sept. mw. Johanna Adriaantje van Duijn-Sterrenburg, Acacialaan 2a in de leeftijd van 99 jaar.

Verhuisd naar verpleeghuis 'Oudshoorn'

mw. T. van Koll-Hokkeling, woongroep Bospad 9, Henri Dunantweg 21, 2402 NM Alphen a/d Rijn
Haar voormalige adres aan de Lindenlaan 39 komt hierbij te vervallen.

Juiste adressen

In de vorige uitgave van Op Weg waren 2 adressen niet juist weergegeven:

- dhr. Dompeling woont op de Saskia van Uylenburglaan 11 te Oude Wetering

- mw. van Koll-Hokkeling verblijft aan de Henry Dunantweg 21 te Alphen a/d Rijn

Bezorging programmaboekjes seizoen 2016-2017

Voor Rijnsaterwoude stonden we voor de opdracht om 600 boekjes te verspreiden met een beperkt aantal leden van onze gemeente, woonachtig te Rijnsaterwoude. De oorspronkelijke groep bezorgers bestond uit Coen van Eekeres, Durk van der Zee, Jan Rietdijk en ondergetekende. Op een later moment zijn daar bijgekomen mw. Kempenaar (Zonnedaauwlaan) en mw. Eikelenboom (Suyderbon), leden van de Prot. gemeente te Rijnsaterwoude.

We zijn hen zeer erkentelijk dat we gezamenlijk de programma boekjes hebben kunnen verspreiden.

Piet Vroonland, coördinator voor Rijnsaterwoude

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaastenië (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaastenië (voorz), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)