



De Oldenaller brug bij Nijkerk

'Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht...'

'Ai, laat mij niet van druk verkwijnen; leen mij een toegenegen oor, o, Jakobs God, geef mij gehoor.'

Psalm 84:3a en 4b oude berijming

Zondagochtend 11 september jl. vierden wij het heilig avondmaal

Voorafgaand hadden wij geluisterd naar Psalm 84 het 6de vers: 'Welzalig de mensen wier sterkte in U is'.

's Middags maakten mijn vrouw en ik een lange wandeling, en wij hadden onze auto geparkeerd bij een bakstenen brug in de N798, de weg die Nijkerk verbindt met Putten.

Na terugkomst bij de auto viel mij een stenen gedenkzuiltje bij de brug op.

De gedenkplaat erop meldde dat bij deze Oldenaller brug, op de plaats waar ik stond, het Puttense gewapende verzet in de nacht van 30 september naar 1 oktober 1944 een aanslag had gepleegd op een auto van de Duitse Wehrmacht.

Gevolg: één Duitse dode en één zwaar gewonde, en een dode verzetsman.

Als represaille werd de volgende dag een deel van Putten in brand gestoken, 7 mensen werden ter plekke gefusilleerd en uiteindelijk werden 601 mannen vanuit kamp Amersfoort afgevoerd naar Neuengamme in Duitsland.

Van hen zijn slechts 48 levend teruggekomen.

Een vreselijke gebeurtenis.

Een van de 48 terugkeerders, Jannes Priem, vertelt in een KRO-Kruispunt documentaire hoe hij en de anderen 1 oktober bijeengedreven waren in de grote kerk in Putten voordat zij werden afgevoerd.

En hoe zij toen, bij het naar buiten gaan Psalm 84: 3 oude berijming aanhieven: 'Welzalig hij die al zijn kracht / en hulp alleen van U verwacht...'

En ook dat vierde vers: 'Ai, laat mij niet van druk verkwijnen / leen mij een toegenegen oor / o, Jakobs God, geef mij gehoor.'

Kerkdiensten

Zondag 25 september

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Mw A.M. Creemer-Allard
Ouderling	Clara de Ruiter
Collecten	Kerk in Actie 'Versterk de kerk' (1) en Erediensten (2)
Organist	Dhr D. Verzaal uit Ter Aar
KN-dienst	Jorico

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 2 oktober

Israëlzondag

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Dhr Jan Schoenmaker
Ouderling	Piet de Bock
Collecten	PKN Kerk en Israël (1) en Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KN-dienst	Jelis Verschoof

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Annet en Jacques Roodenburg

Zondag 9 oktober

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
------------	---------------------

Toen ik dat allemaal las dacht ik: wat bijzonder, ik had net zondagochtend de avondmaalsmeditatie over deze Psalm gehouden, en dat die Oldenaller brug mij diezelfde zondag opnieuw bepaalde bij die Psalm die in die zo donkere tijd ruim 70 jaar daarvoor in Putten mensen moed gaf en vertrouwen...

Psalm 84:6 is een bijzondere *belofte*: je bent gelukkig, 'welzalig' als je je sterkte, je toevlucht hebt gezocht en mogen vinden in de HEER, die als Vader van Jezus Christus ook jouw Hemelse Vader wil zijn, voor tijd en eeuwigheid.

En tegelijk is Psalm 84:6 toch ook een persoonlijke *vraag*: waarin, in wie / Wie zoek ikzelf mijn sterkte...

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Armenië**

Wanneer u deze editie van 'Op Weg' in handen krijgt verblijven mijn vrouw en ik samen met 20 andere gemeenteleden uit Leimuiden, de regio en Andijk voor een reis door Armenië. Wij vertrokken maandag 19 september jl. vroeg in de ochtend vanaf Schiphol naar Kiev (Oekraïne), en zijn vandaar doorgevlogen naar Jerevan, de hoofdstad van Armenië. Wij hopen maandag 26 september weer terug te keren en in het volgende nummer van 'Op Weg' zullen wij iets vertellen over onze wederwaardigheden en indrukken van dit bijzondere land.

Zondag 18 september:

In het volgende nummer van 'Op Weg' kijk ik ook graag terug op de startzondag 18 september jl.. Het thema was: 'Deel je leven'. Wat mogen wij ontvangen, maar dan ook: wat gaat er van ons leven uit, naar anderen toe, wat stralen wij uit in woord en daad en levenshouding?

Zondag 2 oktober:

Voorganger is dan Jan Schoenmaker en een gelegenheidskoor studeert dat ook weer samen met de gemeente één of twee nieuwe liederen in.

Zieken:

Op dit moment van de kopij klaarmaken zijn er mij geen gemeenteleden bekend die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Maar allen die thuis met ziekte te maken hebben, of met behandelingen bezig zijn of herstellende zijn kracht en goede moed toegewenst!

Overleden:

Op donderdag 1 september jl. is overleden zr. Johanna Adriaantje van Duijn - Sterrenburg van de Acacialaan 2a. Na dit gemeentenieuws volgt een in memoriam.

Bijbelgesprekskring 1 Thessalonicenzen:

Ook dit jaar wil ik graag weer zoals ook in de afgelopen jaren beginnen met een Bijbelgesprekskring. Dit seizoen (t/m dec. 2016) lezen wij samen de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessalonica. Het is het oudste geschrift uit heel het Nieuwe Testament en geeft daarom ook een unieke inkijk in de eerste christelijke gemeente. Het is een mooie, toegankelijk en ook actuele brief, van in totaal 5 hoofdstukken, over leven in een niet/na christelijke samenleving en ook over de wederkomst. U en jij bent van harte welkom. Misschien bent u nog nooit naar een Bijbelgesprekskring geweest, maar is het niet een goed idee

om eens te komen kijken? Wat is het opbouwend en verrijkend samen bezig te zijn met het Woord van God. Wij beginnen donderdag 6 oktober as. van 10.00 u. tot max. 11.30 in de Ontmoeting en lezen dan samen hoofdstuk 1. De overige data zijn: 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december en 15 december (als eventuele uitloop). Van harte welkom!

Leeskring Henri Nouwen:

Zondag 9 oktober is er na afloop van de ochtenddienst om 11.00 u. een korte introductie over de nieuw te houden leeskring over het boek 'Hier en nu - leven in de Geest' van Henri Nouwen. Ook in het najaar van 2013 maakten wij in een leeskring al met hem kennis door zijn boek: 'Een parel in Gods ogen'. Voor onderling gesprek over het boek 'Hier en nu' komen wij twee keer bij elkaar, 10 november en 1 december, 20.00 u..

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Vredesdienst**vrijdag 23 september as. Woudse Dom:**

Op vrijdag 23 september wordt de jaarlijkse Vredesdienst gehouden in het kader van de Vredesweek.

Het thema van de dienst is: "Vrede verbindt".

Wat lijkt de vrede in zoveel landen in het Midden-Oosten en ook elders in de wereld verder weg dan ooit. Laten wij samen bidden om vrede en vrijheid voor allen die daar zó naar verlangen en zó naar uitzien.

En ook overdenken wat wij zelf verder ook aan vrede dichtbij en ver weg kunnen bijdragen.

De Vredesdienst begint 19.30 u. en vindt plaats in de Woudse Dom.

Pastor Bouke Bosma en Gerard Verbeek zijn voorgangers en Cock Zwaan begeleidt ons op het orgel.

Van harte welkom!



In memoriam
Johanna Adriaantje van Duijn - Sterrenburg

Op donderdag 1 september jl. is van ons heengegaan ons gemeentelid Jo van Duijn - Sterrenburg van de Acacialaan 2a. Zij mocht de hoge leeftijd bereiken van 99 jaar en was daarmee het oudste lid van onze kerkelijke gemeente.

Jo Sterrenburg werd geboren op 7 juni 1917 in Krimpen aan de Lek. Zij trad 18 februari 1942 in het huwelijk met Gijsbert van Duijn, werkzaam bij de politie, en samen zijn zij begonnen in Brakel in de Bommelerwaard. Daar werden ook hun drie kinderen geboren: Gijs, Arie en Hannie. Eind jaren '50 verhuisde het gezin van Brakel naar Rijnsaterwoude, vlak bij de Woudse Dom, en in de strenge winter '62 / '63 werd het de Acacialaan in Leimuiden.

Vanaf rond 2009 ging het met haar gezondheid geleidelijk aan achteruit. Maar wat mooi dat zij al die jaren toch thuis heeft kunnen blijven wonen, met steun van haar kinderen en anderen en bovenal geweldig verzorgd door haar dochter Hannie. Zij was voor al die goede en liefdevolle zorg heel dankbaar.

De laatste jaren heeft zij heel wat verdriet gekend: nadat haar man Gijs in 20 december 1981 overleden was, overleed haar zoon Arie 4 juni 2014 en overleden kort daarna, 17 juli van dat jaar haar kleinzoon Gijs van Duijn en zijn partner Inge van der Sar.

Persoonlijk heb ik zr. Jo van Duijn - Sterrenburg alleen meegemaakt op hoge leeftijd: een vriendelijke, dankbare en broze vrouw, altijd keurig gekleed.

Toen wij ter voorbereiding van de afscheidsdienst met elkaar spraken over haar leven vroeger, als moeder in haar opgroeiende gezin, vertelden haar kinderen over haar als een lieve moeder die er altijd was en voor hen zorgde, hard werkend thuis en ook buiten de deur, om - naast het werk van haar man - financieel te kunnen bijdragen aan de opleiding van haar, hun kinderen.

En iemand die haar vroeger als vriendin had gekend vertelde mij: Jo van Duijn was een opgewekte en flinke vrouw.

Lang geleden als kind in Krimpen aan de Lek gedoopt is zij heel haar leven verbonden geweest met de christelijke kerk. Thuis was zij met onze gemeente in Leimuiden verbonden door oa. de zondagse kerkdienst via de kerktelefoon.

Boven haar rouwkaart stond een oud gezegde: 'De mens wikt, maar God beschikt'.

Dat vond zij altijd een mooie spreuk die haar rust en vertrouwen gaf.

In de afscheidsdienst in de Dorpskerk hebben wij geluisterd naar woorden uit het Bijbelboekje Prediker, hoofdstuk 3.

In dit hoofdstuk gaat het over de bonte afwisseling van ons leven, goede en slechte tijden. Maar hoe ons leven ook verloopt, mooie en moeilijke perioden, dat alles vaak door elkaar heen - alles gaat toch eens voorbij. Wij zijn een bloem in het veld, zegt de Psalmist van Psalm 103, die voor korte tijd bloeit, maar die mooie bloem vergaat toch ook weer en verdwijnt... Maar dan zegt Prediker: 'God zoekt weer op, wat voorbij gegaan is' (Prediker 3:15b).

Hij zoekt ons op in Jezus Christus, om ons te redden uit de dood en zijn heil te geven.

Aan ons de roeping op onze beurt ook Hém te zoeken, in geloof en toewijding.

In het vertrouwen op de HEER in wie ook zij mocht geloven hebben wij afscheid genomen van Jo van Duijn - Sterrenburg.

Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn en sterke de HEER haar kinderen en verdere familie.

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Collecte 25 september:

Versterk de kerk in het Midden-Oosten

Op zondag 25 september collecteren we voor de kerk in het Midden-Oosten. Christenen aldaar hebben het gevoel gehad dat zij een roeping hebben. Zij willen aanwezig zijn in hun land, ze willen kunnen laten zien waarom Jezus op aarde gekomen is. Juist op de plek waar 2000 jaar geleden de kerk ontstond, ervaren christenen die roeping. In het Midden Oosten- Oosten zijn veel verschillende kerken, allemaal met hun eigen tradities. Maar in al die kerken vragen gelovigen zich af of het echt hun roeping is om in het Midden- Oosten te blijven. Is het Gods wil dat ze leven onder onrechtvaardige regimes, dat ze hun kinderen zien sterven, dat ze amper voldoende te eten hebben? Kunnen ze niet beter vertrekken? Hun overtuiging wordt steeds

zwakker. Aan 2000 jaar christendom dreigt een einde te komen, in Irak zijn in hele gebieden de christenen al weggevaagd. Meer dan ooit hebben christenen in daar onze steun nodig.

Collecte 2 oktober:

Israëlzondag - Collecte Kerk en Israël

Op de Israëlzondag wordt in de meeste gemeenten van de Protestantse Kerk gecollecteerd voor het werk van Kerk en Israël. Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie heeft haar wortels in het joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk verbonden met Israël. Vandaag op Israëlzondag, geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. We collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft financiële steun aan projecten in Nederland en Israël.

De wortels van ons geloof liggen in het Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, maar ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen en ons verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden. Om het gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en Israël ieder jaar een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en Israël Onderweg uitgegeven.

In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Met de opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit belangrijke werk voortzetten.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurin

Bedankt

Hartelijk dank voor uw medeleven n.a.v. het overlijden van mijn vrouw Geertje Kooij-Brussen.

Met vriendelijke groet,
Arie Kooij, kinderen en kleinkinderen.

Foto's

Op de website www.pgleimuiden.nl zijn foto's toegevoegd van de Excursiedag Religieus Erfgoed en van de Startzondag.



Gezamenlijke maaltijd

donderdag 6 oktober om 18.00 uur

Met een heel goed gevoel blikken we terug op de maaltijd van 15 september.



Met ruim 50 personen hebben we genoten van een smaakvolle Indische maaltijd.

De volgende gezamenlijke maaltijd is alweer in 't zicht. Donderdag 6 oktober worden in De Ontmoeting de tafels opnieuw gedekt en de pannen gevuld.

Vanaf 17.45 uur bent u van harte welkom. De maaltijd begint om 18.00 uur.

De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,-

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633 Zou u dit vòòr maandagavond 3 oktober willen doen?

Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer

Terugblik Kliederkerk 11 september



Op zondag 11 september hebben we weer een Kliederkerk gehouden. Dit keer in de Ontmoeting. Met 20 enthousiaste

kinderen, hun ouders of opa en oma hebben we rondom het thema 'Zoeken en Vinden' van alles ontdekt en gevierd. De verhalen van het verloren schaap en het verloren muntje stonden hierbij centraal. Zo zijn er schaapjes gemaakt van cake met schuimpjes, muntjes gemaakt van klei, schaapjes geknutseld van wol en is er een schaapskooi gebouwd met blokjes. Ook was er een letterzoekspel in de tuin, konden er munten opgegraven worden in het zand en kon het aantal munten in een pot geraden worden.

Na al deze activiteiten hebben we met elkaar genoten van een heerlijke maaltijd.

In de viering die hierop volgde hebben we gezongen, geluisterd en gekeken naar de gelijkenissen van het verloren schaap en het verloren muntje. Daarin ontdekten we dat God iedereen belangrijk vindt. Hij wil niemand kwijtraken! Zo was ook deze Kliederkerk weer een feestje om mee te maken.

Denk je nu: 'Wat jammer dat ik daar niet bij was' ? Er volgen dit seizoen nog 8 Kliederkerken.

De eerstvolgende Kliederkerk is op 9 oktober in de Woudse Dom in Rijnsaterwoude. Het thema is dan: Stap in de ark met Noach. We beginnen om 12 uur en sluiten af rond half 2.

Dus kinderen, tieners, ouders, opa's, oma's en belangstellenden.....

Jullie zijn van harte welkom om dit feest mee te vieren! Voor tieners is er altijd een speciale tieneractiviteit.

Ook zijn wij blij met mensen die willen helpen bij de diverse activiteiten.

Graag tot ziens.

Namens het kernteam,
Astrid, Christa, Joost, Paul, Jorico



	Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd
Do 29 sept.	mw. G. Groot-Madern, Kerklaan 15W, 2451 VX Leimuiden
Ma 03 okt.	mw. G. van Klaveren-Roest, Bilderdam 28b, 2451 CW Leimuiden

Berichten van het Missionair Team

De Boekspot is na een zomerstop van drie maanden vanaf het startweekend iedere zondag en woensdag weer open met een nieuwe collectie.

We hebben er in de maanden september/oktober een 'AGENDA' collectie van gemaakt. Heel veel agenda's en Bijbelse dagkalenders zijn er in alle soorten en maten te vinden. Verder zijn er o.a.: kaarten, Bijbels in gewone taal, kinderbijbels, cd's en cadeauboekjes.

Fijn als de vrijwilligers die ingeroosterd staan de boekentafel vanaf de 18e weer bemannen!



Op woensdagavond 19 oktober is er om 20.00 uur in de Ontmoeting een avond belegd voor alle vrijwilligers van het Open Huis en de Boekspot.

De nieuwe programmaboekjes zijn als het goed is bij iedereen in Leimuiden en Rijsaterwoude bezorgd. Van onze kant willen we alle bezorgers enorm bedanken voor de verspreiding. Eén van de drie missionaire taken is dat we een protestantse gemeenschap willen zijn van en vóór het dorp (naast gastvrij zijn en leven uit de Bron van het christelijke geloof). Dankzij de medewerking van de verspreiders weten de dorpsbewoners wat er komend jaar te doen is in de Ontmoeting en de Dorpskerk. Dat er met hulp van de Heer en onze inzet veel respons op mag komen. Daar gaan we voor!

Open Huis – Vanaf woensdag 5 oktober start er o.l.v. Marjan van der Hoorn voor de liefhebbers een 'haaktafel' tijdens het Open Huis. Marjan van der Hoorn heeft een compleet kersttafereel gehaakt. Om een begin te maken, wat mogelijk meer kan worden, starten we begin oktober met het haken van een kerstengel. Marjan kan tegen onkostenvergoeding voor materiaal zorgen. Heb je ook belangstelling? Laat het graag weten i.v.m. de inkoop van materialen (tel. Marjan, 06 10802442).

Met een hartelijke groet namens het team,
Petra Verschoof



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Vertrokken

Fam. Koster (Kievit 6) naar Kudelstaart

Overige berichten

Programma seizoen 2016-2017

Dorpskerkconcerten Leimuiden

Na een zeer succesvol eerste volledig seizoen presenteren wij u het programma van het nieuwe seizoen. Ook dit seizoen zal bestaan uit drie concerten. Per concert zal een ensemble optreden, en één of twee solisten. Het programma zal grotendeels bestaan uit lichte klassieke muziek, soms met een twist. Alle concerten beginnen om 13:00. De koffie staat klaar vanaf 12:30. Wij kijken ernaar uit om u te mogen verwelkomen. Meer informatie over de concerten vindt u op www.dorpskerkconcerten.nl

30 oktober Blaaskwintet

Quintessenza en Jawa & Shaza Manla

(Kaartverkoop start 30 september)

Blaaskwintet Quintessenza, bestaande uit Jolanda van der Dool (fluit), Anouk Dolfing (hobo), Thijs Zomer (klarinet), Lida Olthoff (hoorn), en Eva Jansen (fagot), zal optreden met muziek van o.a. Sweelinck en de minder bekende componisten Franz Danzi en Carl Nielsen.

De solisten van het eerste concert zijn niemand minder dan Jawa en Shaza Manla. Geboren en opgegroeid in Syrië, verjaagd door geweld en onderdrukking, maar nooit de hoop verloren door de muziek. Deze fantastische musici zullen traditionele Syrische muziek spelen. Eerder dit jaar speelden zij met het Nederlands Blazers Ensemble in het Concertgebouw en werkten ze mee aan het openingsconcert van het Grachtenfestival in Amsterdam

29 januari 2017 Mozaïek kwartet en Martin Boek

Het Mozaïek kwartet bestaat uit Annemiek de Bruin (klarinet), Harry Stens (hoorn), Lennart de Winter (trombone), en Rebecca Fransen (contrabas), en kennen elkaar van het jong Nederlands Blazers Ensemble. De jonge talentvolle musici zijn van alle markten thuis, Het concert zal dan ook bestaan uit verschillende sferen en stijlen, van klassiek tot popmuziek en van volksmuziek tot avant-garde. Martin Boek (gitaar) mogen we inmiddels rekenen tot een van onze huismusici. Wij prijzen ons gelukkig dat deze fantastische gitarist betrokken is bij de organisatie van de Dorpskerkconcerten.

12 maart Monward Consort en Sophie van Dijk

Bij een goede concertserie mag een strijkersensemble niet ontbreken. Het Monward Consort, bestaat uit Giles Francis (viool/altviool), Eelco Beinema (cello), en Peter Leerdam (contrabas). Het wordt een feestelijk optreden. In 2006 richtte Peter van Leerdam, docent aan het Conservatorium van Amsterdam, het ensemble op, wat betekent dat ze dit jaar 10 jaar bestaan.

Sophie van Dijk (harp) is voor ons een oude bekende. Vorig jaar speelde ze fenomenaal in onze Dorpskerk, en dit jaar komt ze terug!

Vriendelijke groet,
Namens het organiserend comité
Leen Overbeek

Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 9 oktober a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: " **Samen delen** ".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen.

Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven.

Iedereen die van zingen houdt is welkom.

Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177

De Urker Mans Formatie, bekend van radio en tv, werkt ook mee aan deze avond.

Zij zingen voor u een selectie uit hun uitgebreide repertoire. Song of Joy en de U.M.F. treden ook samen voor u op.

Ook is er een gelegenheidskoor waarin oudleden van "Song of Joy" samen met het huidige koor nog eenmaal optreden, o.l.v. voormalig dirigent: Ton van den Berg.

Het belooft dus een heel muzikale avond te worden.

Toegangskarten voor het concert á € 10,00 p.p. (inclusief koffie/thee in de pauze) zijn in Leimuiden te koop bij alle leden van het koor.

Meer informatie: www.songofjoy.nl

Agenda	
	
Vr 23 sept	Vredesdienst 19.30 uur in de Woudse Dom
Za 1 okt	Barbecue Vanaf 17.00 uur in de Ontmoeting
Do 6 okt	Gezamenlijke maaltijd 17.45 uur de Ontmoeting
Zo 9 okt	Sing-in 19.00 uur in de Woudse Dom

Interkerkelijk koor Song of Joy viert haar 20 jarig jubileum.

Het jubileumconcert is gepland op zaterdag 22 oktober, Het concert vindt plaats in kerkelijk centrum De Spil, Spilstraat 5 in Kudelstaart.

Aanvang 20.00 uur.

Het wordt een avond met een zeer gevarieerd programma. Song of Joy zal een aantal prachtige liederen voor u zingen.

barbecue

zaterdag 1 oktober



De kerkenraad nodigt u en jullie van harte uit voor de barbecue op zaterdag 1 oktober vanaf 17.00 uur in de grote zaal van De Ontmoeting.

In de melkbus die tijdens de barbecue aanwezig is, kunt u een gift doen voor de onkosten.

Aanmelden bij Aad en Tiny Treur, telefoon 0172-509852 of per e-mail: atreur@planet.nl
Let op! Aanmelden voor **26 september**

Iedereen is van harte welkom!

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaastenië (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaastenië (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie**E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl**

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)