



Reis door Armenië III: standvastigheid en trouw

'Wij spreken in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u hebt moeten doorstaan...'

Paulus en Timotheüs in 2 Thessalonicenzen 1:4

Zoals ik in Op Weg 345 al schreef maakten wij maandag 19 t/m maandag 26 september jl. met een groep van 21 mensen een reis door Armenië, het oudste christelijke koninkrijk ter wereld. Voor de derde en laatste keer wil ik in deze overweging graag iets met u delen wat mij in dit boeiende land opviel en aansprak.

Na 33 na Christus trokken de apostelen met het evangelie van de dood en opstanding van Jezus de wereld in.

Volgens de overlevering werkten de apostelen Judas Thaddeüs en Nathanaël Bartholomeüs met name in Noord-Syrië, Perzië en - in wat het toen was - het Armeense koninkrijk.

In 301 aanvaardde de vorst van het Armeense rijk, Tiridatis III, het evangelie onder de zendingsarbeid van de zending Gregorius, bijgenaamd 'Lusavoritsch' - 'de Verlichter'.

Na zijn bekering maakte Tiridatis III het christelijk geloof tot algemene godsdienst voor zijn volk.

Dat dat niet gedwongen was, maar dat de Armeniërs het christelijke geloof van harte hebben aangenomen - dat blijkt wel uit het feit, dat de Armeniërs tot de dag van vandaag een christelijk volk zijn gebleven.

Vóór de opkomst van de islam heeft Armenië al vele oorlogen moeten voeren tegen agressors die het volk zijn christelijke identiteit wilden ontnemen.

En helemaal sinds de opkomst en de machtsuitbreiding van de islam heeft het Armeense volk een heel bewogen geschiedenis gekend van onderdrukking en vervolging.

Aan het eind van de 19de eeuw begonnen er in het westelijk gedeelte van Armenië, dat onder Ottomaans-Turks gezag was gekomen hevige pogroms met een antichristelijk karakter.

In 1915 liep het uit op de vreselijke genocide, met uiteindelijk 1½ miljoen slachtoffers.

Begin jaren '20 kwam Armenië in Sovjet-Russische invloedssfeer en werd het uiteindelijk een Sovjetrepubliek.

Kerkdiensten

Zondag 13 november
9^e zondag van de herfst
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Mw. M. van Gaalen-van Veen
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	KIA Najaarszendingsweek (1), erediensten (2)
Organist	Jaap van Muyden
KN-dienst	Annemarie Pieterse
Tienerdienst	Paul Smit

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 20 november
10^e zondag van de herfst
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Plaatselijke Vorming en Toerusting (1), erediensten (2)
Organist	Lennard Esveld
KN-dienst	Janneke Roggeveen

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

Zondag 27 november
1^e zondag van advent
9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger | Ds. Jelis Verschoof

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1989 werd Armenië in 1991, 25 jaar geleden dus, een zelfstandige republiek.

Wat een bewogen geschiedenis heeft het Armeense volk gekend, een geschiedenis van eeuwenlange onderdrukking en bestrijding van het christelijk geloof. Maar ondanks dat is het Armeense volk in grote mate standvastig gebleven en trouw aan het geloof in Christus.

En je merkt echt dat het christelijk geloof ook vandaag in Armenië een dragende kracht vormt.

Wat bijzonder en inspirerend!

Mogen zo ook wij zo onze weg standvastig en trouw achter Christus aan blijven gaan, tot geluk voor jezelf en tot zegen voor je omgeving.

Ds. Verschoof

Rond de kerkdiensten

Dankstond gewas en arbeid, veeteelt en visserij: woensdag 2 november jl. waren wij bij elkaar om de Heer te danken voor al zijn goede gaven, materieel en immaterieel, die Hij ons ook weer het afgelopen seizoen schonk.

Het thema was: 'Elke dag manna'. Wij zeiden tegen elkaar: 'Dankstond is een oefening in verwondering' - alles wat wij hebben is niet gewoon, vanzelfsprekend, maar een geschenk van de Heer. Om Gezang 252 te citeren: 'Wij mogen leren leven van de verwondering.' Fijn dat er zoveel mensen gekomen waren!

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 20 november as. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

In deze dienst zullen wij de leden van onze gemeente gedenken, die dit kerkelijk jaar zijn heengegaan. Nog één keer zullen in het midden van de gemeente hun namen klinken en zal ter nagedachtenis van elk van de overledenen een kaars worden aangestoken: het Licht van Christus overwint de duisternis van de dood.

Na gesprek met en instemming van de kerkenraad zullen ook met naam en een kaars twee overledenen genoemd worden bij wie ik bij het afscheid betrokken was of wier naam anders niet meer nog een keer in de kerk, in het licht van Christus zou klinken.

Marloes Buikema en Lennard Esveld, organist deze zondag, zorgen voor een extra muzikale bijdrage.

Zieken

Op dit moment van schrijven verblijven er bij mijn weten geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Wel zijn er verschillende gemeenteleden bezig met behandelingen, revalidatie etc.. Ik noem hier met name Riek Borst - Poot (Tuinderij 50). Bij haar werd enkele weken geleden longkanker geconstateerd, met uitzaaingen in de botten van de heupen. Als u deze Op Weg leest is zij begonnen met een traject van voorlopig 10 bestralingen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Wij hopen en bidden dat deze behandeling mag helpen! En met haar wensen wij ook alle andere zieken sterkte, en bidden wij om kracht en mogelijk ook herstel.

Leeskring Henri Nouwen

Donderdag 10 november jl. was de eerste gespreksavond n.a.v. het boek 'Hier en nu - leven in de Geest' van Henri Nouwen. De tweede keer hopen wij bij elkaar te komen donderdag 1 december, 20.00 u..

Kerkendag 5 november jl.

Zaterdag 5 november jl. was er in onze Dorpskerk en in 'De Ontmoeting' een gezamenlijke 'Kerkendag' van alle protestantse gemeenten van Kaag & Braassem.

Er waren o.a. andere toespraken van de burgemeester van Alphen aan den Rijn, Liesbeth Spies, ds. René de Reuver, de nieuwe scriba van de Protestantse Kerk in Nederland, en onze 'eigen' burgemeester Marina van der Velde - Menting. Ik heb het persoonlijk beleefd als een mooie en verbindende middag. Mooi elkaar zo te mogen ontmoeten en te zien wat je voor elkaar als gemeenten kunt betekenen en hoe je elkaar kunt versterken. Wij hopen dat deze middag het begin mag worden van verdere goede samenwerking, met de protestantse gemeenten en natuurlijk ook met de andere kerken en geloofsgemeenschappen in onze regio.

Huwelijksinzegenin

Op DV vrijdag 25 november as. hopen Hans Vonk (Oostban 24) en Anita de Jager (woonachtig in Katwijk), met elkaar in het huwelijk te treden. De burgerlijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden 12.00 u. in het gemeentehuis van Katwijk, en de kerkelijke inzegening van het huwelijk zal plaatsvinden 14.30 u. in de Dorpskerk te Leimuiden. Hans en Anita zullen samen beginnen aan de Oostban 24, en hopen m.i.v. 1 februari 2017 te verhuizen naar Griede 9, 2451 ZC Leimuiden. Onze hartelijke gelukwensen, en fijn dat jullie onder Gods zegen zo samen willen beginnen. Wij wensen jullie nog een goede verdere voorbereidingstijd toe!

Zondag 27 november as. info Bijbelproject 'In twee jaar de Bijbel door'

Zoals u wellicht starten wij DV m.i.v. 1 januari 2017 een project om in 2 jaar heel de Bijbel door te lezen. In Op Weg verschijnt daarvoor elke keer een leesrooster, en eveneens via de website. Ook kun je dit leesrooster via de email steeds krijgen als je je mailadres even aan mij doorgeeft. Je leest gewoon thuis elke dag een stukje Oude en Nieuwe Testament, en het is mooi te weten dat heel wat anderen die dag hetzelfde Bijbelgedeelte lezen, dat is een stukje bemoediging! En een mooie gelegenheid om kennis te maken met de 'Bijbel in Gewone Taal', echt mijns inziens een heel goed leesbare, begrijpelijke én brontekstgetrouwe moderne Bijbelvertaling. Zondag 27 november as. is er om 11.00 u. nog informatie voor iedereen die nog wat meer over dit project wil weten.

Verhuizing

Na ruim 51 jaar te hebben gewoond in de mooie boerderij aan de Drecht Vriezeloop 67 verhuist zr. Miep Voorbij - van Dijk om gezondheidsredenen rond 15 november as. naar Nieuwveen. Haar nieuwe adres: Futura Nieuwveen, Parkzicht 1a, 2441DP Nieuwveen. Een hele verandering, maar gelukkig blijft zij toch in de buurt van haar kinderen en kleinkinderen wonen en blijft zij ook verbonden met onze gemeente.

Wij wensen haar in Nieuwveen goede en gezegende jaren toe!

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie

Regionale inspiratieavond Kerk in Actie

Op 28 oktober is er in de Ontmoeting een regionale inspiratieavond gehouden waar ook aandacht is besteed aan de kerken in Syrië. Het was heel goed te horen dat de kerken in Syrië in staat zijn veel mensen in hun benarde situatie te bereiken en te helpen. Zelfs op plaatsen waar het Rode Kruis niet kan komen. De diaconie heeft deze kerken in Syrië via Kerk in Actie gesteund. We zullen het volgen en we komen hier zeker op terug. Het gaat om de oudste christengemeenten.

Collecte zondag 13 november 2016

De collecte van 13 november is bestemd voor Kerk in Actie Najaarszending/Werken aan vrede en verzoening in het door geweld verscheurde Colombia. Inge Landman werkt namens Kerk in Actie als uitgezonden medewerker in Colombia, dat al zestig jaar geteisterd wordt door geweld. Inge is betrokken bij het oecumenische project 'Geloven in verzoening', dat processen van vrede en verzoening op gang wil brengen. Inge: "Mensen hebben veel meegemaakt, er is een groot onderling wantrouwen. Het is voor mensen enorm belangrijk dat hun verhaal gehoord wordt. We bezoeken gemeenschappen om te luisteren en om mensen weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook lezen we samen de Bijbel en bespreken we welke boodschap een tekst kan hebben als je dagelijks leeft met angst en onrecht." Dit jaar zullen drie gemeenschappen intensief in dit proces worden begeleid. Inge deelt de verhalen die ze hoort vervolgens met betrokken kerken in Nederland.

Via kinderen in de Knel steunen we een project FPT in Bogota Colombia. Dit is een van de 4 projecten die wij als diaconie steunen. Tijdens de collecte van 13 november zullen we hierover een kort filmpje vertonen.

Collecte zondag 20 november 2016

De collecte van 20 november is bestemd voor plaatselijke vorming en toerusting. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het organiseren van bijbelgesprekskringen en andere cursussen die ook dit seizoen weer worden georganiseerd binnen onze gemeente.

U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurung

Berichten van het Missionair Team

Missionair nieuws

Nieuw muziekproject 'Johannes gezongen' Zondagavond 20 november a.s. is er om 19.00 uur in de Dorpskerk een

informatiebijeenkomst over het nieuw te starten gezamenlijke muziekproject (Hervormde gemeente Rijnsaterwoude, Parochie Sint Jan en de Protestantse gemeente Leimuiden).

De voorbereidingen zijn volop in gang. Op zondag 20 november is er, naast het toelichten van het project, gelegenheid om je op te geven en de partituur en muziekbestanden in ontvangst te nemen.

De repetities zijn drie maanden lang iedere zondagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Startdatum is zondag 8 januari. Het project eindigt met de drie uitvoeringen (o.v.) in de Woudse Dom, de Sint Jan en op Goede Vrijdag in de Dorpskerk.

Het voorbereidende team (Theo van der Hoorn, Eric Roggeveen, Piet Vroonland en Petra Verschoof) zien naar je uit! (info: 701081 of pverschoof@filternet)



Overige berichten

Oliebollenactie 2016

Beste mensen,
Heel lang hebben we genoten van mooie nazomerse dagen maar nu de bomen prachtige herfstkleuren vertonen en de bladeren gaan vallen wordt het tijd om aan de organisatie van het oliebollebakfestijn te denken.



Voordat er weer ca. 7000 heerlijke oliebollen en ± 2500 appelbeignets uit de kraam verkocht zijn, moet er nog wel wat geregeld worden:

Het rooster maken van de medewerkers, de kraam halen bij Aad, de ingrediënten bestellen en halen, appels schillen, deeg kneden, bakken, inpakken, schoonmaken, verkopen, de balans opmaken en tenslotte de eindschoonmaak. Heeft u/jij zin en tijd op vrijdag 30 en/of zaterdag 31 december om ook weer van de partij te zijn? Degenen die vorig jaar meegeholpen hebben ontvangen een mail, maar er zijn er misschien nog die niet op onze lijst staan en ook graag hun steentje willen bij dragen. Welkom!

De oliebollencommissie,
Joost Boot, Aad Treur, Piet en Annet Rietdijk

Terugblik gezamenlijke maaltijd 2 november j.l. en planning 2017

Op dankdag hebben we met elkaar gegeten van de vruchten van het land. De oogst was divers: uien, rode kool, prei, andijvie, aardappelen en stoofperen waren vers van het land of vers uit de winkel aangeleverd. Vervolgens schoongemaakt, gesneden, geschild, gekookt, gestampt en uiteindelijk geurig opgediend en smakelijk gegeten.

Als voorbereidingsgroep zijn we blij met de hulp van veel vrijwilligers, die helpen met koken, de tafels gezellig dekken, helpen met opruimen en afwassen, zodat we met elkaar kunnen terugblikken op een goed samenzijn.

In december zal er geen gezamenlijke maaltijd worden gehouden.

De maaltijden in 2017 zullen zoveel mogelijk op de eerste donderdag van de maand plaatsvinden. De volgende data zijn vastgelegd: 5 januari, 2 februari, 9 maart, 6 april, 11 mei, 1 juni, 7 september, 5 oktober en 2 november.

U kunt deze data alvast noteren in uw agenda of op de kalender.



Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke maaltijden,
Jeannette Meijer

Bedankje

Uw medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de afnemende gezondheid en na het overlijden van onze lieve moeder Gerrie Geitenbeek-de Vries heeft ons bijzonder gesteund en goed gedaan. Onze hartelijke dank daarvoor.

Clazien van Dam - Geitenbeek
Truus en Piet de Geus - Geitenbeek

Boekspot

Vanaf woensdag 9 november is er weer een geheel nieuwe collectie voor Advent en Kerst met o.a. (kinder)bijbels, dvd's, cd's, leuke hebbedingetjes, mooie kerstkaarten, theelichthouders en adventskaarsen.

Een paar items willen wij er graag voor u uitlichten.

Morgen komt de Messias, geschreven door André F. Troost. Morgen komt de Messias is een verzameling verhalen, gedichten en meditatieve teksten voor Advent en Kerst. Het is geschikt voor persoonlijk gebruik en voor vieringen in de Advents- en Kerstperiode. (EUR 14,95).

Kerstverhalen door Max Lucado. Max Lucado weet als geen ander het wonder van Kerst te belichten. Ze helpen de lezer om te beseffen waar Kerst in wezen over gaat en stil te staan bij de betekenis van de komst van Christus naar deze wereld. (Wat groter lettertype, EUR 10,00).



365 Bijbelverhalen om zelf te lezen door Vrouwke Klapwijk.

365 Bijbelverhalen om zelf te lezen is een kinderbijbel voor elke dag. De Bijbel komt tot leven in deze kinderbijbel met prachtige illustraties. Elke dag begint met een bijbeltekst, waarna het verhaal volgt. Alle bekende

en minder bekende verhalen worden voor kinderen naverteld. Vrouwke Klapwijk maakte hiervoor gebruik van de Bijbel in Gewone Taal, en dat maakt deze bijbel heel geschikt voor kinderen om zelf te lezen. (EUR 24,99).

Mijn kerst knutselboek, verhalen, kleurplaten, stickers én opzetpoppetjes voor je eigen kerststal.

Een prachtige vertelling van het bekende kerstverhaal, met figuurtjes om je eigen kerststal mee te maken. De vrolijke kleurplaten vertellen het verhaal op een nieuwe manier. Ook zijn er meer dan 100 stickers om in het boek of ergens anders te plakken. (EUR 7,50).

Verder zijn er prachtige kerstkaarten o.a. van Anton Pieck en Marius van Dokkum (8 kerstkaarten met enveloppen voor resp. EUR 4,95 en 5,95). Of een set van 5 Prentbriefkaarten: Fijne Kerstdagen en Gods Zegen in het Nieuwe Jaar, voor EUR 2,50.

DVD Christmas Grace - Hart van Kerst 2016 - voor EUR 2,99.

Adventskalender PKN 2016 Deel de Liefde te bestellen bij de BOEKSPOT.

(in verband met levertijd bestellen tot uiterlijk 20 nov. a.s.)

De adventskalender ‘Deel de liefde’ is gemaakt om de adventstijd bezinnend door te komen. De kalender bevat 29 bladen met een meditatieve tekst en mooie afbeelding. Ze kunnen allemaal als Ansichtkaart verstuurd worden. Zo heeft u een cadeau voor uzelf en voor een ander (€ 6,90)



En last but not least: de nieuwste Sestra Thuis, met daarin een artikel (2 pagina's) met foto's van de Kliederkerk in Leimuiden!

Muzikale ontmoeting van oost en west in Leimuiden

Het eerste dorpskerkconcert van het seizoen werd gekenmerkt door de ontmoeting van muziek uit verschillende windstreken. Jawa en Shaza Manla, twee jonge meiden afkomstig uit Syrië, maakten grote indruk. Op een instrument dat veel lijkt op onze luit en een ander dat wij zouden herkennen als een citer, nemen ze het publiek op zachte klanken mee naar een Arabische wereld. Na een half uur voor westerse oren volstrekt nieuwe muziek krijgen ze in een Hollands dorpskerkje een ovationeel applaus.

De Arabische muziek was ingebed in het optreden van Quintessenza, een kwintet van vijf blazers van hoog niveau. Al eerder in de week waren zij naar Leimuiden gekomen om de hoogste groepen van drie basisscholen kennis te laten maken met hun instrumenten en het ensemblespel. Nu kon iedereen horen hoe bijzonder mooi de combinatie is van hobo, fagot, hoorn, klarinet en dwarsfluit. Het ensemble vormde de eenheid van een orgel, maar ook iedere solist kwam uitstekend naar voren. Zij sloten af met een medley van film en tv-muziek, waarbij het publiek op een speelse manier betrokken werd.

Na afloop werd er door het publiek nog nagepraat en werden de kunstwerken bewonderd, die door de schilderschool van Ton Hendriks werden tentoongesteld. Een zeer geslaagde culturele middag, het volgende concert in de serie zal worden gegeven op 29 januari.

DE TIEN MELAATSEN

Tien min één is negen ,
dat weten we allemaal
Die cijfers komen we ook tegen
in het volgende verhaal.

Er waren eens tien mensen
die leefden besmet en verwond,
met allemaal dezelfde wensen,
om te worden weer rein en gezond.

Ze waren melaats van top tot teen
en niemand kon hen beter maken.
Ze leefden eenzaam en vaak alleen,
en moesten de omgang met anderen staken.

“Blijf maar ver van ons vandaan”
zo zeiden de mensen tot hen.
“Je moet maar heel ver weg gaan staan,
omdat je onrein en een zondaar bent .

Maar eens op een zekere dag,
kwam Jezus de Heer daar voorbij .
De melaatsen riepen toen men Hem zag :
“Heer Jezus heb meelij met mij “.

Jezus keek op , zag met liefde hen aan
en sprak : “Laat u aan de priesters zien”
Hij was met hun ziekte ten zeerste begaan,
nog voor zij er waren, genas Hij ze alle tien.

Genezen en wel gingen zij vrolijk heen.
Negen zijn er direct naar huis gegaan,
behoefte tot danken had er slechts één.
En die ne was :”maar “: een Samaritaan .

God lovende viel hij voor Jezus neer ,
luisterde met aandacht, vol verwondering.
Geeft niemand anders God de eer”,
dan u , mijn beste vreemdeling.

STA OP ! , u bent gered, ga heen,
ja uw geloof heeft u behouden
u bent van Mij, we zijn weer één.
Wil dat uw leven lang onthouden.

Uit dit verhaal kunnen we allen leren
dat we altijd dankbaar moeten leven.
Terwijl we steeds weer moeten proberen
aan God alleen de eer te geven .

A. M.Peer

	<p>Agenda</p>	
<p>20 nov.</p>	<p>Informatiebijeenkomst passie 19.00 Dorpskerk</p>	<p>Johannes</p>
<p>27 nov.</p>	<p>Info avond bijbelproject “In twee jaar de bijbel door.” 11.00</p>	

Uit de omgeving

PERSBERICHT HERMAN PLEIJ

Op dinsdag 15 november is Herman Pleij te gast in Oude Wetering op uitnodiging van de werkgroep Verbeelding en Veenerick Boek en Kantoor uit Roelofarendsveen.

Herman Pleij is emeritus hoogleraar middeleeuwse letterkunde aan de UvA. Zijn voornaamste onderwerp van onderzoek was de Middelnederlandse literatuur van de late middeleeuwen, maar hij waagt zich graag over de grenzen van zijn vak heen. Hij heeft bijzondere belangstelling voor de cultuurhistorische achtergronden van de nationale identiteitsvorming. Ook in zijn laatste boek 'Moet Kunnen', gaat Pleij aan de hand van observaties van buitenlandse schrijvers door de eeuwen heen op zoek naar een Nederlandse identiteit. Hij beschrijft op betogende en humoristische wijze onze gemeenschappelijke eigenaardigheden en hun oorsprong.

Begin november verschijnt zijn nieuwe boek 'Moet Nog Steeds Kunnen'. In deze geactualiseerde en sterk uitgebreide editie van 'Moet Kunnen' wordt een nieuwe plaatsbepaling gegeven van de moet-kunnenmentaliteit waar wij Nederlanders ons al zo lang goed bij voelen. Maar waarom blijkt deze praktische gedoogcultuur bv. Niet opgewassen tegen onze huidige paniek bij de komst van vluchtelingen, die tot nu toe toch altijd onze welvaart bevorderd hebben? Worden ze daarom overstelpt met bijna verstikkende hulpacties? Antwoorden daarop liggen in onze geschiedenis, maar dat verhaal wordt tegelijkertijd onzichtbaar gemaakt door het even modieuze als angstige omlabelen van een verleden dat niet meer in de smaak valt. Daarom hangen er in het Rijksmuseum geen schilderijen meer met 'negers' en 'kaffers'. Herman Pleij, tevens regelmatig te gast bij DWDD, vertelt op onovertroffen wijze in zijn boek het grote verhaal: hoe de zucht naar een eigen identiteit ons verleden en heden bepaalt.

Deze boeiende avond vindt plaats op dinsdag 15 november in De Spreng in Oude Wetering en begint om 20.00. Kaarten a € 7,50 zijn te koop bij Veenerick Boek en Kantoor of reserveren via info@veenerick.nl.

Entreekaarten zijn tevens verkrijgbaar bij de ingang van De Spreng voor aanvang van de avond.

Houd deze avond vrij, het is zeer de moeite waard!

Sing-in Woudse Dom

Op zondagavond 20 november a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt:
" leven in vertrouwen ".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.
Tel. 0172-508177

	<i>Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd</i>
12 nov.	dhr. B. Kanters, Rembrandt van Rijnsingel 164, 2371 RJ Roelofarendsveen
13 nov.	mw. A. Wallet-Elenbaas, dr. Stapenseastraat 32, 2451 AD Leimuiden
14 nov.	dhr. E.G. Snellink, Meerewijk 3, 2451 XE Leimuiden

Bijlage



een initiatief van: Dorpskerk – St. Jan de Doper – Woudse Dom

Leimuiden & Rijnssaterwoude

Laat je licht schijnen!



met onder andere de volgende activiteiten

- Bouw een vuurtoren
- Schimmenspel
- Glow in the dark ringgooien

een vorm van kerk-
zijn voor kinderen
vanaf ongeveer 3
jaar en de mensen
om hen heen



SAMEN ontdekken



SAMEN eten



SAMEN vieren

Zondagmiddag 13 november 2016

12:00 tot ca. 13:30 uur, deze keer in de

St. Jan de Doper – Willem v.d. Veldenweg 24 – Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof - telefoon 0172-701081 - mobiel 06-25042902 - ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 - Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit - tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl - Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl - Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)