



Val áf van je óngeloof

Jezus zei tegen Thomas: 'Wees niet ongelovig, maar gelovig...'

Je hoort helaas wel eens zeggen: 'Ik geloof niet meer, ik ben van het geloof afgevallen.'

Verdrietig om zoiets te horen.

Aan zo'n uitspraak, aan zo'n afval van het geloof is vaak veel vooraf gegaan.

Soms teleurstelling opgedaan aan je eigen geloofsweg, of teleurstelling in (mensen van) de kerk, of heel moeilijke dingen die in je leven gebeurd zijn...

Zo zijn er veel dingen waardoor het gebeuren kan: afval van het geloof.

In het evangelie na Pasen lezen wij ook over iemand die ahw van zijn geloof afgevallen was:

Thomas, één van de 12 leerlingen van Jezus.

Thomas had sinds de dag dat hij geroepen werd vurig en van harte in Jezus geloofd.

Maar de wrede dood van Jezus had in zijn geloof een diepe crisis veroorzaakt.

Was alles waarin hij heilig geloofd had, nu voorbij?

Als de leerlingen Paasmorgen van Maria van Magdala horen dat Jezus is opgewekt uit de doden en dat zij de Heer zelf gezien heeft, kan Thomas het niet geloven.

De eerste Paasavond is Jezus zelf aan zijn leerlingen verschenen en hebben zij Hem mogen zien: wat moet dat zijn geweest!

Alleen: Thomas was er die avond niet bij.

Hij had zich teruggetrokken, voor hem was het met het geloof voorbij.

Maar een week later is Thomas toch wel weer samen met de leerlingen, en Jezus verschijnt hen opnieuw.

En dan richt Jezus zich speciaal tot hem en zegt: 'Thomas, geef je *ongeloof* op en *gelóóf!*'

Jezus zet Thomas niet als het ware op zijn nummer vanwege zijn 'geloofsafval' -

- nee, Jezus roept Hem liefdevol en met volmacht wég uit de gevangenis van zijn ongelooft naar de vrijheid van het geloof in Hemzelf, de opgestane Heer.

Iemand schreef: Jezus nodigt Thomas uit van zijn ongelooft áf te vallen: 'Val van je ongelooft áf en kom tot Leven!'

Niet geloofsafval, maar *óngeloofsafval*.

Val áf van je ongelooft en vertrouw jezelf in geloof toe aan de opgestane Heer, dat geeft rust en vrede en ware vrijheid.

Zo roept de opgestane Heer Thomas en ook ons

Kerkdiensten

Zondag 7 mei

4^e van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Ineke Griffioen
Collecten	PKN Missionair werk en kerkgroei (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KND	Nico Kalf

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting.

Zondag 14 mei

5^e van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Clara de Ruyter
Collecten	Pauluskerk, Rotterdam (1), Erediensten (2)
Organist	Jaap van Muijden
KND	Ineke Griffioen
Tienerdienst	Paul Smit

Er is koffiedrinken in de kloostergang.

Zondag 21 mei

6^e van Pasen

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
------------	------------------

nodigt Hij ons Hem te belijden als Verlosser en Heer, en wekt Hij tot nieuw Leven door verbondenheid met Hem en met zijn gemeente.

't Bericht werd Thomas ook gedaan. Hij hoorde het vol twijfel aan dat Jezus zou zijn opgestaan. Halleluja.

- Zie, Thomas, mijn doorboorde zij, mijn handen, voeten allebei, en twijfel niet, geloof in Mij. Halleluja.

De wond van spijker en van speer zag hij en twijfelde niet meer, maar stamelde: mijn God en Heer.

Halleluja.

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof**

Net terug van een reis naar het eiland Malta 'In het voetspoor van Paulus' graag weer even wat nieuws uit onze gemeente.

Malta-reis 24 april tot 1 mei jl.

Van maandag 24 april to maandag 1 mei waren wij met in totaal 39 personen (1 gemeentelid had helaas moeten afhaken door ziekte) op reis op het eiland Malta. De apostel Paulus heeft daar tijdens zijn reis vanuit Ceasarea naar Rome schipbreuk geleden. Wij lezen hierover in het Bijbelboek Handelingen hoofdstuk 27 en 28. Na er door de eilandbewoners buitengewoon menslievend te zijn ontvangen heeft Paulus er drie maanden doorgebracht en er het evangelie verkondigd. Zo werd het eiland Malta al vroeg gewonnen voor het geloof in Christus. De Maltezers zijn afgefallen van hun óngeloof (zie overdenking) en hebben zij zich in geloof mogen wenden tot Jezus Christus als Verlosser en Heer. En ondanks vele eeuwen van bezetting en onderdrukking door de islam heeft de Kerk van Christus op Malta door de kracht van de Geest stand kunnen houden, en is vandaag 98 % van de Matlezer bevolking lid van de Rooms-katholieke kerk. Dat maakt Malta een bijzonder eiland. Je kunt er iets merken van het positieve zuurdesem van het christelijk geloof. Het was een heel mooie en inspirerende reis met een goede onderlinge sfeer in de groep. Als leidraad voor onze geestelijke verdieping overdachten wij de belevenissen van Paulus en de zijnen tijdens de schipbreuk en tijdens zijn verblijf op Malta. In enkele avondsluitingen en een korte viering zondagochtend 31 april hebben wij zijn spoor gevolgd en mogen zien wat de HERE in zijn leven heeft gedaan en wat dat ook voor ons betekenen kan.

Wat gaat er een bemoedigend voorbeeld uit van Paulus, deze man die zo door de HERE is geleid om het evangelie van verlossing en vrede met God te verkondigen.

Dankbaar voor alle goede dingen die wij mochten ontvangen, zijn wij maandag 1 mei rond 11 uur 'ochtends weer veilig geland.

Rond de diensten

DV Donderdag 4 mei 19.00 u.: oecumenische viering rond 4 en 5 mei in de Dorpskerk.

Het is goed samen jaarlijks stil te mogen staan bij de grote waarde van de vrijheid.

Daarom is er donderdag 4 mei 19.00 u. een oecumenische viering in de Dorpskerk geleid door pastor Bouke Bosma en ondergetekende. Als u deze Op Weg ontvangt zal de dienst weer geweest zijn. In de volgende 'Op Weg' blik ik even meer terug.

Zondag 7 mei as. hoop ik samen met u en jullie iets te beluisteren uit de geschiedenis van Paulus' schipbreuk op Malta. Zo krijgen wij allemaal een beetje in indruk hoe het Paulus daar vergaan is, hoe de HERE zijn weg heeft geleid en wat dat ook voor ons persoonlijk mag

zien van 'St. Pauls bay' en St. Pauls Island' de Paulus-baai en het Paulus-eiland, de plek die traditioneel aangewezen wordt als de plek waar Paulus en de zijnen schipbreuk hebben geleden.

Zondag 14 mei: Bevestiging ambtsdragers.

Zondag 14 mei as. hopen wij André Lorier te mogen bevestigen in het ambt van ouderling met als speciale opdracht het voorzitterschap van de kerkenraad. Verder zal Piet de Bock worden herbevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en Annet Roodenburg - Voorbij als diaken, beiden voor een periode van 4 jaar. Wij zijn daar erg blij mee. Verder nemen wij afscheid van Ineke Griffioen - Filius, die vier jaar onze gemeente heeft gediend als pastoraal ouderling.

Ook is er aandacht voor gemeenteleden die onze gemeente hebben gediend als contactpersoon. Wij hopen op een inspirerende dienst waar wij nog voor een tweede keer met Paulus meereizen op Malta en wat ons dat voor ons leven als christen te zeggen heeft.

Zondag 21 mei

Zoals ik in de vorige 'Op Weg' schreef krijgt onze protestantse buurgemeente, de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude een nieuwe predikant: ds. Mariska Kloppenburg (Alphen aan den Rijn). Zij heeft dit beroep aangenomen en hoopt zondag 21 mei as. intrede te doen. Aan mij de eer om als consulent de verbintenis van ds. Kloppenburg aan de Woudse Dommegemeente te mogen leiden. Na deze plechtigheid neemt ds. Kloppenburg de dienst vervolgens over. Wij wensen de gemeente Rijnsaterwoude en ds. Kloppenburg een heel mooie en feestelijke zondag toe en bovenal Gods rijke zegen voor de tijd dat zij aan elkaar verbonden mogen zijn.

Ik zou zelf 21 mei in Leimuiden voorgaan en Pieta Landsweer in Rijnsaterwoude, maar wij hebben geruild. Pieta Landsweer hoopt dus 21 mei as. in Leimuiden voor te gaan.

Zieken

Co Treur - Peters (dr. Stapenseastraat 33a) verblijft na een valpartij 2 april jl. voor zorg en revalidatie een aantal weken in de Aarhoeve in Langeraar. Wij hopen dat zij elke week weer wat meer vooruitgaat in zelfredzaamheid. Haar tijdelijke adres: Zorglocatie Aarhoeve, J.M. Halkesstraat 33, 2461 RT Ter Aar. Piet Vroonland (Verpleeghuis Overrhyn, Willem de Zwijgerlaan 44, 2316 GJ Leiden), die vrijdagmiddag 14 april jl. ivm longontsteking opgenomen was in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp is weer thuisgekomen. Gelukkig gaat het weer wat beter en wij wensen Piet alle goeds toe.

Corry de Vos - van der Ster (Esdoornlaan 19) is sinds vrijdag 14 april jl. in het LUMC (Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden). Zij verblijft afd. C 8 Q psychiatrie kamer 80.

Het is goed om met elkaar mee te leven in gebed, en ook een kaartje als blijk van meeleven wordt altijd op prijs gesteld!

Alle zieken, ook de chronisch zieken en hun familie om hen heen, veel sterkte en waar mogelijk een goed herstel.

Thema-avond 16 mei as.: 'Vreemd en bizar'

In het kader van het Bijbelleesproject komt DV dinsdagavond 16 mei as dr. Piet Schelling, emeritus-predikant spreken over het thema geweld in de Bijbel. Wat moeten wij denken van het geweld dat wij vooral in het Oude Testament tegenkomen, de opdracht om volkeren met de ban te slaan etc.? Hier liggen moeilijke maar tegelijk toch ook heel actuele vragen, niet in het minst gezien het vele religieus gemotiveerde geweld in onze wereld van vandaag. Dr. Piet Schelling, emeritus-predikant in de PKN, heeft zich met deze problematiek intensief beziggehouden

en er ook over gepubliceerd, o.a. in het boek 'Vreemd en bizar, lastige bijbelverhalen'. Iedereen van harte welkom, de deelnemers van het Bijbelleesproject maar niet minder andere belangstellenden. Vanaf 19.30 u. is er koffie, wij beginnen om 20.00u.. Er is een deurcollecte voor de onkosten.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Kerkenraad

Vergadering Kerkenraad

Afgelopen 20 april heeft de kerkenraad weer vergaderd en hiervan zal ik de hoogtepunten noemen:

We startten de vergadering met een bezinning en volgen het boekje: 'Leiding geven met lef'. CDe hoofdstukken die we nu behandelen roepen ons vooral op een goede buur te zijn en activiteiten van de kerk breder te trekken dan alleen de kerkelijke gemeente. Op dit moment hebben wij er een paar mooie voorbeelden van zoals: de gezamenlijke maaltijden, de family factory, het bijbelleesproject, de Malta-reis en het Passie-project. We hebben het ook over samenwerking binnen de kerkgrenzen, samen optrekken en leren van elkaar. Wat dat betreft zijn we druk bezig met de kerkelijke gemeentes in Kaag en Braassem, begin april hadden we een gezamenlijke bijeenkomst, waaruit een aantal acties zijn voortgevloeid en de wens om dit jaarlijks te herhalen. We kunnen gebruik maken van elkaars activiteiten en hierin soms ook gezamenlijk optrekken.

We zijn druk bezig met het vinden van nieuwe ambtsdragers en zijn gelukkig met André Lorier die het voorzitterschap van de kerkenraad op zich wil nemen.

Annet Roodenburg en Piet de Bock zullen voor een nieuwe periode herbevestigd worden. De bevestigingsdienst is op zondag 14 mei.

We nemen die zondag ook afscheid van een aantal mensen. Er zijn een aantal aanbevelingen gedaan door gemeenteleden waar we als kerkenraad actie op ondernemen.

Op 31 mei is er in de Ontmoeting een gemeenteavond (in de volgende OpWeg volgt meer informatie).

We nemen al een aantal jaren deel aan een samenwerkingsverband met kerken ten oosten van de 207, deze activiteit zal wat afnemen gezien de groeiende activiteit met kerken in K & B.

We kijken ook nog even terug op het geslaagde Passie-project waar veel mensen zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeente zich voor hebben ingezet.

Onze kerkelijk werker Paul Smit heeft verslag gedaan van de verschillende activiteiten die er zijn, er is nog steeds belangstelling van zowel tieners als jongeren, met een gemiddelde opkomst van resp. 7 en 8 jongeren op de vrijdagavond. De kliederkerk trekt ook veel belangstelling en daar komen zo rond de 50 mensen, ouderen en kinderen naar toe. De tienerdienst wordt door gemiddeld 6 jongeren bezocht.

De afgelopen periode heeft ds. Verschoof het consulentchap vervuld in Rijnsaterwoude, dit stopt per 21 mei, dan wordt ook de nieuwe dominee, ds. Kloppenburg, in Rijnsaterwoude bevestigd, door ds. Verschoof.

De diaconie is met een aantal zaken bezig, maar die zal ik hier niet verklappen, daar doen zij zelf verslag van.

Ik hoop u zo weer een beetje op de hoogte te hebben gebracht van het reilen en zeilen binnen de kerkenraad.

Frans Kooiman

Berichten van de Diaconie

Paaskaars en kinderkaars 2016

Met Pasen zijn een nieuwe paaskaars en een nieuwe kinderkaars de kerk ingedragen. De 'oude' kaarsen krijgen daarom een nieuwe bestemming. De paaskaars gaat als teken van verbondenheid en bemoediging naar Joke van Tol (Herenweg 128, Rijnsaterwoude) en de

Bloemengroet

Op 23 april zijn de bloemen als groet van de gemeente naar de familie Vonk, Vriezeloop 11 gegaan. En op 30 april naar mevrouw Nel Roos, Noordeinde 96. Tot nu toe werden de bloemen weggebracht door de dienstdoende diaken. In de diaconie hebben we afgesproken dat voortaan bij de mededelingen aan de gemeenteleden gevraagd wordt wie de bloemen weg wil brengen. Zo kunnen de bloemen echt als een 'groet van de gemeente' weggebracht worden.

Voorbedenboek

In de kloostergang ligt elke zondag het voorbedenboek, waarin gemeenteleden een gebedsintentie op kunnen schrijven. We willen u graag uitnodigen om hiervan gebruik te maken. Het kan gaan om persoonlijke voorbeden, om voorbeden voor het leed in de wereld, maar uiteraard ook voor zaken waar u dankbaar voor bent. Het voorbedenboek zal meer in het zicht worden gelegd, zodat u er aan herinnerd wordt om er een gebedsintentie in op te schrijven.

Kerk in Actie Werelddag

De Werelddag op 22 april is bezocht door Johan Schuurin. Onder leiding van Kathleen Ferrier kwamen verhalen vanuit de hele wereld tot leven in de Immanuelkerk in Ermelo. Feije Duim, relatiebeheerder Midden Oosten, vertelt over de contacten met de kerken in Syrië en Libanon: "De kerkelijke hulporganisatie daar is de grootste particuliere hulporganisatie in Syrië. Kerk in Actie speelt een rol in een wereldwijde alliantie van kerken die hulp verlenen in dit gebied". Tijdens deze sessie werd het boek "Mensen van hoop" gepresenteerd. Een verzameling verhalen van mensen wereldwijd die zich ondanks oorlog en geweld blijven inzetten. Zoals bijvoorbeeld het verhaal van de Syrische Mathilde. Ze studeerde in Beiroet en besloot daarna terug te keren naar Hassakeh, een plaatsje in het Noordoosten van Syrië, omdat ze vindt 'dat de kerk moet doorgaan'. Mooi! Vrede is een werkwoord. Voor ons misschien vanzelfsprekend, in Colombia zeker niet, ondanks een pas getekend vredesakkoord. Gert Kuiper, relatiebeheerder Latijns Amerika: "Elke maand worden er tien mensenrechtenverdedigers vermoord". Kerk in Actie werkt er samen met partnerorganisaties voor hulp aan ontheemde vrouwen, kinderen en jongeren, maar ook aan theologische projecten.

Gedurende de dag waren er diverse workshops. Daarin werd verteld over de recente ontwikkelingen van de kerk in China die heel snel groeit, soms letterlijk tegen de verdrukking in. Of over hoe het is om als christen te leven in Pakistan. Michael Eldaba, van partnerorganisatie CEOSS in Egypte was aanwezig om zijn ervaringen te delen over de intolerantie tegen

christenen en zijn kennis van economie en management en Egypte. Dr. Packiam Samuel, directeur van het Henry Martyn Institute in India, vertelt over de opleidingen met als doel vertrouwen en respect voor elkaar te bevorderen in India. Een land met veel armoede, vele culturen en een grote religiositeit. Ook was er een workshop met Harm en Marja Kool, werkzaam in Myanmar. Via een interactieve app met meerkeuzevragen en spelelementen, konden alle deelnemers via hun smartphone actief meedoen tijdens het informatieve verhaal over leven en werken in Myanmar. Ook de zangliefhebbers kwamen aan bod. Na een wervelende workshop Black Gospel brachten zij in de slotviering het swingende "Our God is an awesome God, He reigns" ten gehore.

Kortom, het was met recht weer een werelddag! Kathleen Ferrier gaf in haar bijbelstudie aan dat mensen geen goede werken doen om gezien te worden, maar omdat ze een licht hebben van binnen. En omdat je dit licht van binnen hebt, wil je dit graag aan andere mensen doorgeven, waar ook ter wereld. Dat licht doorgeven, daar draait het om in het werk van Kerk in Actie. Zodat onze partnerorganisaties in de hele wereld dat licht op hun beurt ook weer kunnen doorgeven. Met de regels van een treffend lied uit het ochtendprogramma werd afgesloten:

Wees niet te bang dat wat je biedt, door geen enkel mens wordt gezien.

Wees eerder bang als je begint, dat je licht een ieder verblindt.

Collecte 7 mei PKN Missionair werk en kerkgroei

In 2013 heropende de burgerlijke gemeente Zwijndrecht Het Badhuis, een project van de Oude Kerk, de Stichting Welzijn Ouderen en het wijkplatform. Het Badhuis wil een huiskamer voor de wijk zijn, met activiteiten voor jong en oud. Vier ochtenden in de week is er 'koffiehuis', iedere woensdag een brunch en er zijn buurtmaaltijden en kinderclubs. Het Badhuis heeft een aanvullend aanbod van christelijke activiteiten naast de maatschappelijke activiteiten in de wijk. Het doel is om als kerk dienstbaar te zijn aan de mensen in de wijk. Dat staat voorop. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt de Protestantse Kerk pioniersplekken als Het Badhuis.

	Agenda
5 MEI	GEBEDSSAMENKOMST OM 19.30, IN DE ONTMOETING
16 MEI	THEMA AVOND "VREEMD EN BIZAR" KOFFIE VANAF 19.30, 20.00 BEGIN
21 MEI	GEZELLIG SAMENZIJN GEORGANISEERD DOOR DE FAMILY FACTORY EN DE DIACONIE

Collecte 14 mei Pauluskerk

De Pauluskerk in Rotterdam is een diaconaal centrum voor mensen in de knel: mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Het centrum wil ook een plek zijn waar kansarme en kansrijke Rotterdammers elkaar ontmoeten. De Pauluskerk leeft en bruist met tal van activiteiten voor en met mensen in de knel. Het centrum staat onder leiding van diaconaal predikant ds. Dick Couvée.

Namens de diaconie,
Johan Schuurin en Annet Roodenburg

Pinksternoveen Het Groene Hart 2017**Aanvulling**

In het vorige artikel zijn we vergeten te vermelden de aanvangstijd in Leimuiden.

Op **vrijdag 2 juni 2017** is de viering in de St. Jan de Doper Kerk **aanvang: 19.30 uur**.

We nodigen u van harte uit met ons mee op weg te gaan en zien u graag bij één of meerdere vieringen. Na afloop staat er altijd een kopje koffie of thee klaar in de Priester Hendrik zaal.

Graag tot ziens,
Namens de werkgroep Pinksternoveen Het Groene Hart,

Jan Schoenmaker

Overige berichten**Gebedssamenkomst**

Op vrijdag 5 mei komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom.

U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,

Willy Piet

Kleurrijk samenleven

De Family Factory en de diaconie organiseren op zondag 21 mei van 15.00 tot ongeveer 17.00 uur een gezellig samenzijn, waarbij wij mede-dorpsgenoten hebben uitgenodigd die vanwege uiteenlopende redenen vanuit een ander land in Leimuiden zijn komen wonen. We hebben hiervoor zowel gezinnen als alleenstaanden uitgenodigd. We drinken met elkaar koffie en thee en hebben iedereen gevraagd om iets lekkers mee te nemen. Voor de kinderen zijn er spelletjes en er staat ook een sjoelbak. Het doel is om gezellig met elkaar te praten en elkaar een beetje te leren kennen. Wilt u/wil jij een bijdrage leveren door bijvoorbeeld iets lekkers te bakken, of hebt u/hebt jij interesse om deze middag bij te wonen, meld u/je dan aan bij Jorico Notenboom, Wilma de Quaasteniet, Astrid Muijs of Annet Roodenburg.

Namens de Family Factory en de diaconie,
Jorico Notenboom en Annet Roodenburg

Bijbellesrooster 2017**Week 19 7 t/m 13 mei 2017**

zo	Numeri 28, 29	Marcus 4:35-41
ma	Numeri 30	Marcus 5:1-20
di	Numeri 31	Marcus 5:21-43
wo	Numeri 32	Marcus 6:1-6a
do	Numeri 33	Marcus 6:6b-29
vr	Numeri 34	Marcus 6:30-44
za	Numeri 35	Marcus 6:45-56

Week 20 14 t/m 20 mei 2017

zo	Numeri 36	Marcus 7:1-23
ma	Deuteronomium 1	Marcus 7:24-37
di	Deuteronomium 2	Marcus 8:1-11
wo	Deuteronomium 3	Marcus 8:11-26
do	Deuteronomium 4	Marcus 8:27-9:1
vr	Deuteronomium 5	Marcus 9:2-13
za	Deuteronomium 6	Marcus 9:14-29

Week 21 21 t/m 27 mei 2017

zo	Deuteronomium 7	Marcus 9:30-37
ma	Deuteronomium 8	Marcus 9:38-50
di	Deuteronomium 9	Marcus 10:1-13
wo	Deuteronomium 10,11	Marcus 10:13-31
do	Deuteronomium 12	Marcus 10:32-45
vr	Deuteronomium 13	Marcus 10:46-52

	<p style="text-align: center;">Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd</p>
<p>19 mei</p>	<p>dhr. G.J. de Vries, Vriezkoop 34a, 2451 CS Leimuiden</p>

Uit de omgeving

Sing-in Woudse Dom

Op zondagavond 21 mei a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: " De Geest deelt uit ".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie
Tel. 0172-508177

	<p style="text-align: center;">Kerkelijk Bureau</p> <p style="text-align: center;">PIET VROONLAND PZN. SUYDERBON 13, 2465 BS RIJNSATERWOUDE TELEFOON 508 831 E-MAIL: LEDENADMINISTRATIE@PGLEIMUIDEN.NL</p>
--	---

"Het volgen van Jezus is niet moeilijk; het moeilijkste zijn al die mensen die vinden waar je heen moet."

(uit 95 speldenprikken: Een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Vertrokken

dhr. D.A. Moerland van Kerklaan 17w
naar Hazerswoude-Dorp

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

PREDIKANT	DS. JELIS VERSCHOOF – TELEFOON 0172-701081 – MOBIEL 06-25042902 – DS.JELISVERSCHOOF@PGLEIMUIDEN.NL BEZOEKADRES PASTORIE: KERKLAAN 60 – POSTADRES: DRECHTLAAN 139, 2451 CL LEIMUIDEN
JONGERENWERKER	PAUL SMIT – TEL. 06-20238951, SMIT.PD@PLANET.NL
KOSTER	WANDA VISSERS, TEL. 06-43400295. DAGELIJKS BEREIKBAAR, BIJ VOORKEUR TUSSEN 9-11 EN 20-22 UUR, KOSTER@PGLEIMUIDEN.NL
KERKENRAAD	PIET DE BOCK (VICE-VOORZ), TEL 744826, TEL 507331, VOORZITTER@PGLEIMUIDEN.NL – SCRIBA: FRANS KOOIMAN, SCRIBA@PGLEIMUIDEN.NL
COL KERKRENTM.	V. PIET DE BOCK (VOORZ.), TEL 744826, VOORZITTERCVK@PGLEIMUIDEN.NL – BERT VAN ELDEREN (SECR.), TEL. 507330, SECRETARISCVK@PGLEIMUIDEN.NL AD DE QUAASTENIET (PENNINGMEESTER), DENNENLAAN 33 TE LEIMUIDEN, TEL. 0172-532107, PENNINGMEESTER@PGLEIMUIDEN.NL COLLECTEBONNEN EN KERKELIJKE BIJDAGEN. COLLECTEBONNEN VOORAF TE VOLDOEN PER BANK T.N.V. PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIMUIDEN BANKREKENINGEN: NL15 RABO 0127703195 OF NL61 FVLB 0635800551
COL. V. DIAKENEN	WILMA DE QUAASTENIET (VOORZ.), TEL. 532107, VOORZITTERDIAC@PGLEIMUIDEN.NL , ANNET ROODENBURG (SECR.), TEL. 500149, DIACONIE@PGLEIMUIDEN.NL , WIM VONK (PENNINGMEESTER), TEL. 508254, PENNINGMEESTERDIAC@PGLEIMUIDEN.NL BANKREKENING DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIMUIDEN NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

DE 'OP WEG' VERSCHIJNT TWEEWEEKLIJKS OP ZATERDAG (MUV. VAKANTIEPERIODES). KOPIJ KAN WORDEN INGELEVERD/INGEZONDEN TOT 19.00 UUR OP DINSDAGAVOND.

BEZORGING JOKE RIETDIJK (509427)

KOPIJ/EINDREDACTIE HANS NOTENBOOM (507919), WIM VONK (508254), PAULA DE KONING (06 44103614), MATHILDE HIJINK (507656)