



Vertrouwen

Jezus vroeg zijn leerlingen: 'Waar is jullie geloof?' De leerlingen waren geschrokken en zeiden vol verbazing tegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?'

Lucas 8:25

In het evangelie van Lucas hoofdstuk 8 staat een bijzondere geschiedenis die bekend geworden is als 'De storm op het meer'.

Misschien ken je de geschiedenis, misschien ook niet. Wij hebben er samen naar geluisterd tijdens de Scholenzondag 7 februari jl..

Jezus is daar samen met zijn leerlingen onderweg, bij het vallen van de avond, over het meer van Galilea.

Terwijl zij in het donker onderweg zijn, naar de overzijde van het meer van Galilea, steekt er een zware storm op. Zo zwaar zelfs, dat de leerlingen vrezden dat zij zullen vergaan.

En Jezus? Hij ligt na een hele dag spreken tot de mensen aan boord van het vissersscheepje rustig te slapen.

De leerlingen schudden Hem dodelijk angstig wakker: 'Meester, Meester, wij vergaan!'

En dan gebeurt het wonder: Jezus, wakker geworden, spreekt de storm en de donkere golven bestraffend toe, de storm komt tot rust, en ook het wilde water...

Jezus heeft het laatste woord, en de leerlingen zeggen tegen elkaar: 'Wie is Hij toch, dat zelfs de wind en het water zijn bevelen gehoorzamen?'

Een bijzonder verhaal.

De storm op het meer is eigenlijk het verhaal van ons leven.

Wij zijn onderweg, en soms is de levensreis voorspoedig, maar wat kan er ook niet van alles gebeuren aan moeite en grote zorg: ziekte in je eigen leven of in het leven van geliefden, andere grote zorgen, verlies van en geliefd iemand...

En waar is Jezus?

In de geschiedenis van de storm op het meer slaapt Hij. Waarom? Uit onverschilligheid?

Nee, zeker niet!

Maar Jezus - Hij slaapt toch zo rustig midden in die storm, omdat Hij er op vertrouwde: mijn Vader in de hemel houdt Mij vast, Ik ben niet alleen, wat er ook gebeuren zal, Ik val niet uit zijn hand.

Zo is Jezus voor ons hier en geweldig voorbeeld van vertrouwen.

Kerkdiensten

Zondag 21 februari

2e week van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruyter
Collecten	KIA Voorjaarszendingsweek (1) Erediensten (2)
Organist	Lennard Esveld
KN-dienst	Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 28 februari

3e week van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Mw. Marja van Gaalen- van Veen
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	KIA Binnenlands Diaconaat (1) Erediensten (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Annemarie Pieterse

Koffiedrinken in De Ontmoeting wordt verzorgd door Joke en Gert Rietdijk

Zondag 6 maart

4e week van de 40 dagentijd

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
------------	---------------------

Ook u, ook jij mag er op vertrouwen dat de hemelse Vader je nooit verlaat, zoek daarom bij Hem je toevlucht!

Dat betekent bepaald niet dat de weg 'dus' makkelijk en voorspoedig is.

Met wat voor moeite heeft Jezus zelf niet te maken gehad: onverschilligheid, vijandschap, laster, spot...

En uiteindelijk is Hij, 33 jaar jong, verraden en gekruisigd. Een einde, te erg voor woorden.

En toch is God de Vader Hem nabij gebleven, zelfs door de dood heen, Jezus is opgewekt uit de dood.

Zo wil Jezus ook u en jou en mij daartoe bemoedigen: tot vertrouwen.

Onderweg door ons leven, bij mooi weer maar ook als het stormt.

Vertrouwen op de HEER, onze hemelse Vader.

Jezus zelf, de Gekruisigde en Opgestane, is daarvoor ons lichtende voorbeeld.

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Uit de gemeente:**

Woensdag 10 februari jl. was het Aswoensdag: Rooms-katholieke medegelovigen krijgen dan in een speciale viering met as een kruisje op hun voorhoofd getekend en daarbij wordt dan door de voorganger iets gezegd als: 'Kom tot inkeer en geloof het evangelie'.

Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd, in sommige tradities ook wel genoemd de lijdenstijd: wij gedenken de weg die Jezus voor ons is gegaan, zijn lijden en sterven als offer ter verzoening van onze zonden. Wat belangrijk is het om daarbij stil te staan, dat de Heer voor ieder van ons persoonlijk de weg naar het kruis wilde gaan. Laten wij ons zelf daar deze weken extra op bezinnen, zoals een oud lied van de kerk begint: 'Ik wil mij gaan vertroosten in Jesu lijden groot...' (Gezang 174:1)

Rond de diensten:

7 februari jl. was er de tweejaarlijkse scholendienst. Samen met het team van 'De Schakel' hadden wij deze dienst voorbereid. Het thema was 'Vertrouwen', n.a.v. de geschiedenis van Jezus en de storm op het meer (Marcus 4:35-41, zie de overdenking waarmee deze Op Weg opent). De kerk was versierd met mooie tekeningen over dit verhaal, door kinderen uit verschillende groepen gemaakt, er waren bijdragen van kinderen in de vorm van zang, een toneelstukje, gedichtjes, het gebed, een presentatie van het collectiedoel en het collecteren zelf etc., alles muzikaal begeleid door Frans Kooiman en Theo van der Hoorn. Het was echt een feestelijke en mooie dienst, met veel kinderen en ouders, mooi zo'n volle kerk! Hartelijk dank aan iedereen die heeft helpen voorbereiden en die heeft meegewerkt in de dienst zelf.

De Veertigdagentijd:

Zondag 21 februari is de tweede zondag in de 40-dagentijd. Wij gedenken de weg die Jezus voor ons is gegaan. Zoals ik in de vorige Op Weg al heb geschreven volgt de Kindernevendienst het mooie Paasproject van 'Vertel het maar' met als thema: 'Jezus is Liefde'. Elke zondag vóór Pasen wordt er in de kerk een nieuw symbool geplaatst. Aan de voorbeden wordt meegewerkt door verschillende gemeenteleden.

Zondag 21 februari as. is de evangeliëlezing Lucas 18:9-14: de gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar. Voor velen wellicht een 'bekende' gelijkenis - of ligt e.e.a. toch anders? Zondag 28 februari as. hoopt Marja van Gaalen - van Veen voor te gaan. Wees van harte welkom, de HEER roept u en jou naar zijn huis, blijf dus niet thuis!

Zieken:

Ans van Egmond - Cammenga (Goudenregenstraat 6) is na een operatie aan haar rug 14 januari jl. in het LUMC en een tijdelijk verblijf voor revalidatie in het Verpleeghuis

Oudshoorn inmiddels weer thuisgekomen. Sterkte met de verdere revalidatie toegewenst

Gerrie Zijlstra - Vink (Lijsterbeslaan 33) heeft haar derde chemokuur achter de rug. Zoals het er nu voorstaat zal zij 3 maart as. een zware operatie ondergaan. Wij denken aan haar en haar man in onze gebeden.

Berry Ambags (Havixhorst 62 Alphen aan den Rijn) moet 29 februari a.s. een nieroperatie ondergaan in het Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp. Wij hopen dat alles goed mag verlopen en een goed herstel alvast daarna.

Corrie Swier is in Verpleeghuis Leythenrode verhuisd van afdeling 't Joppe naar afdeling 'De Braassem' kamer A5 (Hoogmadeseweg 55, 2351 CP Leiderdorp). Ook verblijft daar Tiny van Koll - Hokkeling (Lindenlaan 39); haar plek is afdeling 'De Wijde Aa' kamer 5.

Alle zieken thuis en in het ziekenhuis of bezig met revalidatie heel veel sterkte, en dat u zich gedragen mag weten door het meeleven en het gebed van de gemeente.

Overleden:

op dinsdag 1 februari jl. is heengegaan zr. Annie Oostermann - van Harten uit verzorginghuis 'De Meermin' in Edam. Na dit gemeentenieuws volgt een 'in memoriam'.

Meeleven met Carin en Bo Romijn:

Op vrijdag 5 februari jl. is overleden Manfred Romijn (Kerklaan 13), echtgenoot van Carin Romijn-Horsman en vader van Bo. Manfred werd geboren 14 september 1963 in Haarlem.

Toen hij een baby was van ½ jaar is hij met zijn ouders naar Leimuiden gekomen. Manfred heeft een moeilijk leven gehad, maar heeft uiteindelijk zijn geluk gevonden bij Carin en Bo. Op 11 augustus 2006 zijn Manfred en Carin met elkaar in het huwelijk getreden. Vanaf vorig jaar augustus bleek dat Manfred ernstig ziek was. 24 December jl. is hij voor de laatste keer voor behandeling in het ziekenhuis geweest - toen was duidelijk dat hij ongeneeslijk ziek was en niet meer zou herstellen. Zo is Manfred 5 februari jl. thuis overleden. Het afscheid heeft 9 februari jl. plaatsgevonden in besloten kring. Wij bidden voor Carin en Bo om steun en troost, en moge de eeuwige vrede Manfreds deel zijn.

Campagne 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak':

Ik wil graag uw en jouw aandacht vragen voor een grote landelijke campagne die gestart is om de nood van de kerk in Syrië en Irak onder de aandacht te brengen: 'Hoop voor de kerk in Syrië en Irak'.

Het lijden van de burgerbevolking van Syrië en Irak is onvoorstelbaar, en dat geldt niet in het minst voor de christelijke kerk in Syrië en Irak. Ontelbare christenen (en trouwens ook andere minderheden, zoals bv. de Yezidi's) worden daar bedreigd, vervolgd, gedood door islamitische terreurbewegingen. Wat een machteloos gevoel geeft ons

dat, om te zien hoe onze zusters en broeders en anderen daar zo lijden.

Wat is het daarom des te mooier dat Nederlandse kerkelijke organisaties de handen ineen geslagen hebben om onze vervolgte medegelovigen te hulp te komen, in aandacht, in voorbede, in waar mogelijk concrete, diaconale hulp: Kerk in Actie (van de Protestantse Kerk in Nederland), de Raad van Kerken, Open Doors, de Bisschoppelijke Vastenactie etc..

De campagne duurt van 1 februari t/m 1 juni. Elke zondag deze periode zullen wij voorbede doen voor de kerk in Syrië en Irak en in zoveel andere politieke en islamitische dictaturen, en zullen wij zien, hoe wij ook diaconaal hulp kunnen bieden. Laten wij de lijdende kerk en ook andere lijdende minderheden in ons gebed gedenken.

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

In memoriam Annie Oostermann - van Harten

Vrijdag 5 februari jl. hebben wij in Edam afscheid genomen van Annie Oostermann - van Harten. Dinsdag 1 februari jl. is zij overleden, in de leeftijd van 89 jaar.

Annie van Harten - haar doopnaam luidde Anna - werd geboren 9 maart 1926 in Korteraar, gemeente Ter Aar, als oudste van een gezin van in totaal 14 kinderen.

Dat betekende: aanpakken, hard werken.

Zij ontmoette Jacob - Jaap Oostermann, hij gaf haar thuis orgelles, en zo is het gekomen.

8 Januari 1948 zijn zij met elkaar in het huwelijk getreden, en hebben zij hun intrek genomen in het huisje in Vriezkoop-Zuid 3. Daar, in de polder, in de natuur, temidden van ruimte en rust mochten hun vijf kinderen die zij kregen opgroeien.

Zo is het leven verder gegaan: moeder Annie thuis zorgend voor het gezin, samen met vader Jaap die de kost verdiende als melkrijder.

Geleidelijk aan werd de gezondheid van Jaap Oostermann minder: er volgde een periode in Langeraar, toen weer terug naar huis, en uiteindelijk werd het Edam, in het

verzorgingshuis 'De Meermin': twee dochters en een zoon woonden daar niet al te ver vandaan.

Na het overlijden van haar echtgenoot Jaap oktober 2011 ging de weg voor Annie daar alléén verder: een weg die zij moedig, zonder te klagen is gegaan: alléén, maar toch liefdevol omringd door haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie en vrienden.

En op die weg wist zij zich zeker ook gedragen door de Heer, door het vertrouwen in Hem.

Jaap en Annie Oostermann zijn hun leven lang hier in Leimuiden heel betrokken geweest bij onze kerkelijke gemeente: Jaap Oostermann vele jaren als organist in de nu afgebroken Oostenkerk, en Annie Oostermann als tweede vrouwelijke ouderling onze gemeente; 4 keer heeft zij onze gemeente een periode van vier jaar gediend. Daarna is zij nog een tijd contactpersoon geweest.

Persoonlijk heb ik Annie Oostermann beleefd als een lieve, belangstellende en gelovige vrouw. Opgegroeid in de Christelijk Gereformeerde kerk ging zij door het huwelijk met haar man over naar de toenmalige Gereformeerde kerk. Zij vertelde hoe het geloof haar houvast gaf, zij vond er steun in en de moed om verder te kunnen gaan.

Een keer kwam het gesprek op een Bijbelgedeelte dat haar bijzonder aansprak en toen noemde zij Psalm 23. Desgevraagd sprak voor haar uit dat Bijbelgedeelte een grote geborgenheid.

Zo hebben wij luisterend naar die woorden uit de Heilige Schrift met velen afscheid van haar genomen in de mooie Evangelisch-Lutherse kerk 'De Swaen' in Edam - in het vertrouwen dat wie de goede Herder Jezus Christus volgt, zelfs in het dal van de dood niet door Hem verlaten is, maar bij Hem mag blijven, mag blijven in het huis van de Vader, tot in lengte van dagen.

Moge de Heer zo de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Annie Oostermann - van Harten, en alle anderen die haar zullen missen, nabij zijn.

ds. Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie

Opbrengst collecte Scholendienst x 2

Op 7 februari was de collecte tijdens de Scholendienst bestemd voor het waterproject SPOT Tanzania. Tijdens de dienst is daar door de kinderen wat meer over verteld en in de kloostergang was ook informatie te verkrijgen over dit project. De opbrengst van de collecte leverde het mooie bedrag op van € 265 en de diaconie heeft besloten dit bedrag te verdubbelen, waarmee het totaalbedrag uitkomt op € 530. Alle gevers hartelijk bedankt!

Collecte 21 februari: Kerk in Actie, Voorjaarszendingsweek

Op 21 februari is de collecte bestemd voor de Voorjaarszendingsweek van Kerk in Actie. Het thema van Kerk in Actie tijdens de 40dagentijd is: Zet een stap naar de ander. Deze 2e zondag van de 40dagentijd wordt ons gevraagd een stap te zetten en vrouwen in India de kans te geven hun leven weer op de rit te krijgen.



Veel vrouwen in India zitten gevangen in een leven waar ze niet zelf voor gekozen hebben. Ze moeten jong trouwen, kinderen krijgen en mogen geen vak leren. Veel vrouwen komen in de problemen als hun man hen verlaat of geweld gebruikt. Samen met de kerken

vangt het Priscilla Centrum deze vrouwen op. De vrouwen kunnen een vak leren zoals naaien of weven. De training duurt een jaar en aan het eind ervan kunnen de vrouwen zelf in hun levensonderhoud voorzien. Indien nodig krijgen ze psychosociale hulp. Dankzij de kerken en het Priscilla Centrum krijgen vrouwen hun leven weer op de rit. Al meer dan 700 vrouwen zijn door dit project geholpen. De Voorjaarszendingscollecte is bestemd voor het Priscilla Centrum en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie.

Collecte 28 februari: Kerk in Actie, Binnenlands Diaconaat

Op 28 februari wordt ons gevraagd een stap te zetten en initiatieven te ondersteunen die ervoor zorgen dat kinderen in Nederland met volwassen problemen even kind kunnen zijn. Veel kinderen in Nederland groeien op in een niet-veilige situatie. Ze leven in armoede en maken in hun jonge leven al veel mee: honger, huiselijk geweld, eenzaamheid, verwaarlozing. Ook kinderen in Nederlandse asielzoekerscentra hebben veel te verwerken. Ze hebben vaak traumatische dingen meegemaakt en missen hun vertrouwde omgeving. Stichting de Vrolijkheid zorgt ervoor dat kinderen in Nederlandse AZC's elke week een plek hebben waar ze even onbezorgd kunnen spelen, knutselen of muziek maken. Zo'n plek is ook de Kinderwinkel in Den Haag. Hier zijn kinderen welkom uit gezinnen waar armoede en werkloosheid voor grote problemen zorgen. In de Kinderwinkel kunnen ze even op adem komen. Kerk in Actie steunt deze initiatieven van harte!



Namens de Diaconie,
Johan Schuurings en Annet Roodenburg

Berichten van het Missionair Team



Filmavond 3 maart (i.p.v. 25 februari) 'After the wedding'

De Deense regisseuse Susanne Bier laat het in haar fascinerende film 'After the wedding' behoorlijk botsen. De hoofdrol is voor het rijke Denemarken, de bijrol voor het straatarme India. Daartussen krioelen heftige emoties.

Jacob Petersen heeft zijn leven gewijd aan het helpen van arme straatkinderen in India. Jacobs weeshuis in India wordt echter bedreigd

met sluiting vanwege te hoge kosten. Zakenman Jørgen komt uit het niets met een interessant maar vreemd voorstel: hij doneert 4 miljoen dollar, maar dan moet Jacob wel terug naar Denemarken komen om aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Wat die voorwaarden zijn houden we nog even 'onder de pet' tot 3 maart a.s.. Iedereen van harte welkom!

Aanvang: 19.45 uur in de Ontmoeting, Dorpsstraat 51, Leimuiden. Entree: 5,- (incl. consumpties)

Boekspot tips

'Hallo meneer God... met Anna': de wereld door de ogen van een kind. Al op haar vijfde weet Anna helemaal zeker wat de bedoeling is van het bestaan. Zij kent de zin van de liefde en is persoonlijk medewerkster van Meneer God. Op haar zesde is Anna theologe, wiskundige, filosofe en dichteres. Als je haar een vraag stelt, krijgt je direct een raak antwoord. Op haar achtste klimt Anna in een boom om een poesje te redden. Ze valt en overlijdt. Anna's korte, maar bijzondere leven is opgetekend in Hallo meneer God... met Anna, een boek dat je ogen opent voor al het wonderlijke van de wereld.



'Rust'- Gedachten over Jezus' woorden 'Kom naar mij, en ik zal jullie rust geven'. Jezus nodigt mensen uit om rust te nemen. Juist in deze tijd van snelheid, drukte en lawaai. Otto de Brijne gaat daarover in gesprek met jou, de Gastheer en zichzelf.

'Ik heb er soms zo genoeg van...' van Bram de Blouw
 Wat is er over van eeuwige trouw en 'tot de dood ons scheidt?' Steeds vaker vinden huwelijkspartners dat ze er 'ZO GENOEG' van hebben dat ze er voor kiezen om uit het huwelijk te stappen en een scheiding aan te vragen. En christenen vormen hierop geen uitzondering meer. Dit boek geeft de lezer 10 redenen om juist dan bij elkaar te blijven en goed na te denken over het huwelijk: Hoe heeft God het huwelijk bedoeld? Hoe groen is het gras bij de buren werkelijk? Wat staat mij te wachten als ik scheid?



Open Huis

Steeds meer mensen weten het Open Huis op woensdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur te vinden. Het komt nogal eens voor dat mensen al jaren in Leimuiden wonen en toch maar weinig mede dorpsbewoners kennen. Fijn om te horen dat 'De Ontmoeting' dan zo'n plek is om in contact te komen met andere mensen en dat de bezoekers zich welkom voelen.

Als je niemand kent is het een hele stap om in je eentje naar het Open Huis te gaan. Wat zou het mooi zijn als jij als lezer van Op Weg eens iemand uitnodigt op woensdagochtend voor een kop koffie en gezelligheid in de Ontmoeting. Wie weet wat een plezier je de ander er mee doet!

Hartelijke groet van het missionair team.

Overige berichten

Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd

Geen zin in koken? Kom dan eten bij de Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd

Woensdag 9 maart

Aanvang 17.30 uur (deur open vanaf 17.15 uur)

In 'De Ontmoeting' te Leimuiden



Deze keer wordt de gezamenlijke maaltijd georganiseerd door een Protestantse en Katholieke voorbereidingsgroep.

Het zal in deze 40 dagen-/vastentijd gaan om een sobere maaltijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor het doel van de vastenactie 'Water, bron van alle leven'. Met deze actie worden gemeenschappen in Noord Oeganda ondersteund, die te maken hebben met

voedseltekorten door mislukte oogsten vanwege extreme weersomstandigheden.

Voor de maaltijd wordt een bijdrage van €5,- gevraagd, die bestemd is voor de vastenactie.

Ook zullen er na der maaltijd plantenbakjes worden verkocht, waarvan de opbrengst tevens ten goede zal komen aan het hierboven genoemde doel.

Op deze biddag voor gewas en arbeid zal er om 19.30 uur een gebedssamenkomst worden gehouden in de Dorpskerk, waarbij u na de maaltijd kunt aansluiten.

Aanmelden voor de maaltijd graag vòòr vrijdag 4 maart.

U kunt zich aanmelden bij: Agnes Hogeboom tel. 509633 en Jeannette Meijer tel. 507551

Gebedssamenkomst.

Op vrijdag 4 maart komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt ik weet niets te zeggen, dan kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook? We beginnen om 19.30 uur in De Ontmoeting.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
 Willy Piet.

 Agenda	
3 mrt	19.45 Filmavond in De Ontmoeting "After the Wedding"
4 mrt	19.30 Gebedssamenkomst in De Ontmoeting
6 mrt	13.00 Derde Dorpskerkconcert in Leimuiden, zaal open 12.30
9 mrt	17.30 Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd In De Ontmoeting
18-20 mrt	Clubkamp Ahoy te Oosterhout

Verschijningsdata Op Weg

Ter informatie hierbij tot en met de zomervakantie de verschijningsdata van de Op Weg:

Nr. 333 verschijnt op zat. 5 maart (2 weken)

Nr. 334 verschijnt op zat. 19 maart (2 weken)

Nr. 335 verschijnt op zat 2 april (3 weken)

Nr. 336 verschijnt op zat. 23 april (3 weken)

Nr. 337 verschijnt op zat. 14 mei (2 weken)

Nr. 338 verschijnt op zat. 28 mei (2 weken)

Nr. 339 verschijnt op zat. 11 juni (2 weken)

Nr. 340 verschijnt op zat. 25 juni (2 weken)

Nr. 341 verschijnt op zat. 9 juli (7 weken)

De eerste Op Weg na de zomervakantie verschijnt op zaterdag 27 augustus.

Derde dorpskerkconcert in Leimuiden

Op 6 maart zal het derde en laatste concert van dit seizoen in de serie dorpskerkconcerten in Leimuiden gegeven worden. Na harp, orgel en een grote verscheidenheid aan blaasinstrumenten zullen dit keer de instrumentalisten die vorig seizoen deze serie begonnen, opnieuw het podium beklimmen. Op gitaar zal Martin Boek de toehoorders weer door een grote verscheidenheid aan stijlen voor zijn instrument leiden. Vanuit Spanje heeft de gitaar de wereld veroverd, niet alleen in volksmuziek, zoals de Flamenco, maar ook in film-, dans- en klassieke muziek. Wie er vorig jaar bij was weet hoe verrassend veelzijdig dat is. Het Accordeontrio, bestaande uit Drieks Daams, Ton Krijger en Theo van der Hoorn, zullen een programma brengen waarin gespeeld wordt met de grens van lichte muziek en klassieke klanken. De expressiviteit en veelkleurigheid van hun instrumenten en de mate waarin zij op elkaar ingespeeld zijn zal het publiek zeker weer enthousiast maken.

Het klapstuk van dit concert zal de uitvoering zijn van het bekende Concerto d'Aranguez zijn. Martin Boek zal hier als solist optreden waarbij het Accordeontrio zal begeleiden.

De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan bij de Gemakswinkel in Nokweg 3 te Leimuiden. Wanneer nog voorradig, zullen er ook kaarten aan de zaal worden verkocht. De aanvangstijd van het concert is 13 uur, vanaf 12.30 is er koffie en na afloop is er gelegenheid om even na te praten onder het genot van een drankje.

De entreeprijs is €10,00 inclusief koffie. Voor kinderen tot en met 14 jaar is er een gereduceerde prijs van € 5,-.



We hebben een facebookpagina aangemaakt, de link is:

 <https://www.facebook.com/dorpskerkconcerten/>

Geïnteresseerd in onze nieuwsbrief? Geef uw e-mailadres aan ons door en u wordt tijdig geïnformeerd. Zie onze facebookpagina.

Foto's scholenzondag

Op de site www.pgleimuiden.nl staan de foto's van de scholenzondag van 7 februari.



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Mutaties: Ingekomen

vanuit Leiden: Emile van Dijk, Weidelaan 17 te Leimuiden

Overleden

1 febr. mw. Annie Oostermann-van Harten, Zorgcentrum 'De Meermin', Paulus Pietersstraat te Edam in de leeftijd van 89 jaar



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

04 mrt.	mw. A. Roos-Kempenaar, Vriezeloop 32, 2451 CS Leimuiden
04 mrt.	dhr. H. van der Burg, Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechthoek 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Leen van der Sar (voorz), tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Leen Overbeek(voorz.),tel.509117, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl - Secretaris: Annet Roodenburg, diaconie@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)