



Reis door Armenië II: Vrijheid

'Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid...'

2 Corinthiërs 3:17

Zoals ik in Op Weg 345 al schreef maakten wij maandag 19 t/m maandag 26 september jl. met een groep van 21 mensen een reis door Armenië, het oudste christelijke koninkrijk ter wereld. In het jaar 301 bekeerde de koning van Armenië, Tiridates III, zich tot het christelijke geloof en sindsdien is het Armeense volk, ondanks alle druk de eeuwen door, een christelijk volk gebleven.

Ook in deze overweging op iets wat mij in dit boeiende land opviel en aansprak.

In het zuiden grenst het christelijke Armenië 35 kilometer lang aan het door streng-islamitische machthebbers gedomineerde Iran.

Op de tweede dag van ons bezoek in Armenië bezochten wij het plaatsje Echmiatsyn, de zetel van het hoofd van de Armeens-apostolische kerk, de 'katholikos'. Wij bezochten er de belangrijkste kerk van Armenië, de Mayr Tachar, de moederkerk van Armenië, gelegen in een ommuurd klooster.

Wat mij opviel was dat er ook heel wat mensen uit Iran waren: vriendelijke, open mensen, die graag een praatje met ons maakten. Zij vertelden dat zij graag een paar dagen naar Armenië kwamen, dat is gelukkig mogelijk, en zij komen er zo graag omdat zij er zich vrij voelen. De vrouwen kunnen zich bv. kleden zoals zij dat zelf prettig vinden.

Ook in de hoofdstad van Armenië, in Jerevan ontmoetten wij veel Iraniërs die zich daar zichtbaar thuis voelden en van de vrijheid genoten.

Wat mooi dat dat kan, dacht ik.

In hun eigen Iran land bepalen de ayatollahs dwingend hoe men geloven moet en hoe vrouwen zich moeten kleden, in Armenië is men vrij en kunnen ook de goede mensen uit Iran van die vrijheid genieten.

Dat gevoel van vrijheid in Armenië heeft er voor mij alles mee te maken dat Armenië de eeuwen door een christelijk land is geweest en gebleven.

En waar Christus wordt erkend en geloofd, waar de Geest van Jezus, de Heer is - daar is vrijheid.

Innerlijke vrijheid - waar wij ons in geloof toevertrouwen aan Hem mogen wij ons verlost weten uit de macht van de boze, de zonde en de dood.

Kerkdiensten

Zondag 30 oktober

7^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds Jelis Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	KIA hervormingsdag (1 ^e) Erediensten (2 ^e)
Organist	Lennard Esveld
KN-dienst	Annemarie Pieterse

Er is koffiedrinken in kloostergang

Woensdag 2 november

Dankdag voor Gewas en Arbeid

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds Jelis Verschoof
Organist	Lennard Esveld

Zondag 6 november

Viering Heilig Avondmaal

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiten Piet de Bock
Collecten	De Vrolijkheid (1 ^e) Dankstondcollecte (2 ^e)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting, verzorgd door Marianne Zeeman en Frank Rensen

Zondag 13 november

9^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Mw M. van Gaalen – van Veen
------------	-----------------------------

Maar mag je ook niet zeggen dat de *uiterlijke* vrijheid in het christelijke Armenië, waarin bv. die Iraniërs zich zo thuis voelen, een zichtbare vrucht is van de aanwezigheid van de Geest van de Heer? Waar een volk zich verbonden weet met het christelijk geloof, is dat tot zegen voor heel het maatschappelijke en politieke leven, t/m in uiterlijke vrijheid aan toe.

'Waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid...'

En de Geest van de Heer wil daar zijn, in ons eigen leven en in de maatschappij, waar wij Christus willen dienen en ons leven willen richten naar zijn heilzaam Woord.

Wat zijn wij bevoorrecht dat wij dat ook in ons land in alle vrijheid mogen doen.

En moge die vrijheid ook voor al die goede en vriendelijke Iraniërs dagen!

ds. Verschoof

Vanuit de pastorie, kerklaan 60

ds. Jelis Verschoof

Dankstond voor gewas en arbeid

Dinsdag 9 maart jl. kwamen wij bijeen om de Heer te bidden om zijn hulp en zegen bij ons dagelijks werk en in onze dagelijkse taak. Ook deden wij voorbede voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en arbeid wereldwijd.

Nu willen wij woensdag 2 november as. om 19.30 u. bijeen om de Heer te danken voor al zijn goede gaven, materieel en immaterieel, die Hij ons schenkt. Hartelijk welkom!

Viering Heilig Avondmaal

Zondag 6 november as. hopen wij de maaltijd van de Heer te vieren, voor de laatste keer van dit jaar 2016. Het avondmaal wil ons in brood en wijn steeds weer bepalen bij de grote liefde van Christus, ons bemoedigen op de weg van het geloof, en ons ook inspireren daarin trouw te blijven. De grote Gastheer Jezus zelf roept u en jou op: 'Doe dit tot mijn gedachtenis!' En als Hij ons nodigt, dan blijf je toch niet thuis?! Zo wensen wij elkaar een gezegende avondmaalsviering toe.

Laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 20 november as. is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zondag 27 november as. begint dan met de eerste Adventszondag het nieuwe kerkelijke jaar. Deze zondag 20 november wordt ook wel genoemd de zondag van de voleinding, en in de Rooms-katholieke kerk spreekt men zondag 'Christus Koning'. Vooral deze laatste benaming vind ik persoonlijk mooi. Want wij mogen geloven dat uiteindelijk niet de dood koning is, nee, *Christus* is Koning, Hij heeft het laatste woord, Zijn Rijk zal overwinnen.

In de dienst zullen wij de leden van onze gemeente gedenken, die dit kerkelijk jaar zijn heengegaan. Nog één keer zullen in het midden van de gemeente hun namen klinken en zal ter nagedachtenis van elk van de overledenen een kaars worden aangestoken: het Licht van Christus overwint de duisternis van de dood.

Na gesprek met en instemming van de kerkenraad zullen ook met naam en een kaars twee overledenen genoemd worden bij wie ik bij het afscheid betrokken was en wier naam anders niet meer nog een keer in de kerk zou klinken. Voor familie en vrienden een moment van herinnering en gemis; maar moge het door alles heen toch ook een moment zijn van bemoediging en troost: 'Heer, herinner u de namen van hen die gestorven zijn...' (Gezang 273:1).

De naaste familie heeft een brief ontvangen ter voorbereiding op deze zondag. Marloes Buikema en Lennard Esveld, organist deze zondag, zorgen voor een extra muzikale bijdrage.

Leeskring Henri Nouwen

Net als in de afgelopen jaren is er ook dit jaar weer een leeskring, deze keer over het boek 'Hier en nu - leven in de Geest' van Henri Nouwen. Ook in het najaar van 2013 maakten wij in een leeskring al met hem kennis door zijn boek: 'Een parel in Gods ogen'. Mocht u nog willen aanschuiven: het boek is via de Boekspot verkrijgbaar en kost € 12,99. Voor onderling gesprek over het boek 'Hier en nu' komen wij de eerste keer bij elkaar op donderdag 10 november, en de tweede keer op donderdag 1 december, 20.00 u.. Van harte welkom.

Huwelijksinzegening

Op DV vrijdag 25 november as. hopen Hans Vonk (Oostban 24) en Anita de Jager (woonachtig in Katwijk), met elkaar in het huwelijk te treden. De burgerlijke bevestiging van het huwelijk zal plaatsvinden 12.00 u. in het gemeentehuis van Katwijk, en de kerkelijke inzegening van het huwelijk zal plaatsvinden 14.30 u. in de Dorpskerk te Leimuiden. Hans en Anita zullen samen beginnen aan de Oostban 24, en hopen m.i.v. 1 februari 2017 te verhuizen naar Griede 9, 2451 ZC Leimuiden. Onze hartelijke gelukwensen, en fijn dat jullie onder Gods zegen zo samen willen beginnen. Wij wensen jullie nog een goede verdere voorbereidingstijd toe!

Huwelijksjubileum

Op vrijdag 28 oktober as. hopen Jan en Alie Wesselius - van der Nagel (Burg. Bakhuizenlaan 10) 40 jaar getrouwd te zijn. Onze hartelijke gelukwensen bij deze blijde gebeurtenis! Een fijne dag toegewenst en nog vele goede en gezegende jaren samen met elkaar en met wie jullie lief zijn.

Geboortebericht

Op donderdag 22 september jl. werden Christiaan en Catinga Möllers (Aak 9 2377 CL Oude Wetering) verblijft met de geboorte van een dochter en zusje van Pepijn - Manouk Wilma Maria. Zij noemen haar Manouk. Ook jullie onze hartelijke gelukwensen, en moge Manouk in geluk en gezondheid opgroeien, achter de goede Herder Jezus aan!

Zieken

Van hen die in het ziekenhuis waren noem ik Miep Voorbij - van Dijk (Vriezeloop 67): zij moest vrijdag 14 oktober jl. opgenomen in het Rijnland Ziekenhuis in Leiderdorp vanwege vocht achter haar longen. Inmiddels is zij gelukkig weer thuis. Hopelijk dat het nu weer wat beter gaat. Cokkie Wiecherink- Ouwehand (Dennenlaan 2) is tijdens de koffieochtend 19 oktober jl. ongelukkig ten val gekomen

en heeft daarbij een knieschijf gebroken. Maandag 21 oktober is zij geopereerd. Ook haar veel sterkte met de nu volgende revalidatie. Zo denken wij ook aan anderen die te maken hebben met lichamelijke moeiten. Sterkte en goede moed en zo mogelijk weer herstel toebeden.

Bijbelproject 'In twee jaar heel de Bijbel door'

De voorbereiding voor het project om in twee jaar heel de Bijbel door te lezen, m.i.v. 1 januari 2017, elke dag gewoon

voor jezelf thuis een stukje Oude Testament en een stukje Nieuwe Testament, vordert gestaag. Mooi is dat ook andere gemeenten/ parochies mee willen gaan doen. Zo wordt het echt een oecumenisch project in onze regio. In de volgende Op Weg hoort u meer.

Tot zover enkele berichten. Met een hartelijke groet aan u en jullie allen en in Christus verbonden,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Kerkenraad

Kort verslag Kerkenraadsvergadering 19 oktober

Tijdens de vergadering hebben we als bezinningsmoment het hoofdstuk "Waardeer verschillen" besproken uit het boekje "Leiderschap met Lef". Voor wie leiding geeft aan de gemeente is het goed zich bewust te zijn van de verscheidenheid. Door dit te beseffen kunnen we milder en meer ontspannen omgaan met verscheidenheid.

Besproken zaken:

Lichtjesavond valt op dezelfde datum, 2 november a.s., met de Dankdienst voor Gewas en Arbeid. Oplossing gezocht en gevonden om dit beide te kunnen vieren/gedenken.

Huwelijksaankondiging van Hans Vonk en Anita de Jager op 25 november a.s.

We hebben met elkaar gesproken over de Kerkendag op 5 november a.s. Deze Kerkendag kan een eerste aanzet zijn tot een nadere kennismaking met de overige Protestantse Gemeentes binnen Kaag en Braassem. Het organiserend comité is er in geslaagd een aantal interessante sprekers vast te leggen.

Ook de recente Kerkvisitatie is besproken alsmede de aanbevelingen welke uit deze visitatie naar voren zijn gekomen.

Op 20 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In deze dienst zullen we stilstaan bij de overledenen van onze gemeente van het afgelopen kerkelijk jaar. Er zullen ook twee overledenen genoemd worden die niet kerkelijk betrokken zijn.

Zowel het CvK als de Diaconie hebben de begroting voor 2017 gepresenteerd. Deze zullen ook op de gemeenteavond van 9 november a.s. gepresenteerd worden.

Het jeugdwerk op de vrijdagavond mag zich verheugen in een gestage groei van het aantal deelnemers!

De ouderlingen zullen de komende tijd het ouderlingenoverleg weer oppakken. In de wijken van Jan Schoenmaker en Ineke Griffioen zijn er vacatures voor contactpersonen. Het zou mooi zijn als we deze vacatures op korte termijn weer kunnen vervullen!

Het CvK deelt mee dat er opdracht is verstrekt voor het maken van een eerste "Artist Impression" van de mogelijke nieuwbouw op de locatie van het Kruispunt en de

Oostenkerk. Zodra deze gereed is zal deze gepresenteerd worden aan de omwonenden en overige belangstellenden. Ds. Verschoof is consulent geworden bij de PG Rijnsaterwoude. PG Rijnsaterwoude is voornemens om weer een eigen predikant(e) te beroepen voor 50 %. Seniorenkerst: PG Rijnsaterwoude heeft verzocht aan te kunnen sluiten bij de viering in de Ontmoeting. Door de volle agenda werd het een lange vergadering welke door Annet Roodenburg werd afgesloten.

Gemeenteavond op 9 november a.s.

Op deze avond willen we stilstaan bij diverse onderwerpen, w.o. de Kerkvisitatie, Kerkendag, Bijbelleesproject, begrotingen van CvK en Diaconie.

Agenda en bijbehorende stukken zijn vanaf 28 oktober beschikbaar.

*Namens de kerkenraad
Piet de Bock*

Berichten van de Diaconie en ZWO

Fietsmaatjes Kaag en Braassem



Op vrijdagmiddag 30 september werd in de Ontmoeting, in het bijzijn van sponsoren, vrijwilligers en gasten door voorzitter Idi van der Meer een versierde duofiets sleutel overhandigd aan Cor en Ria Rijkelijkhuisen.

Zij zijn de coördinatoren van Stichting Fietsmaatjes Kaag en Braassem voor Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam en hebben nu duofiets 4 helemaal onder hun hoede. Cor en Ria zijn al sinds 2015 betrokken bij de stichting en regelen in Leimuiden, Rijnsaterwoude en Bilderdam de Fietsmaatjeszaken voor wat betreft gasten, vrijwilligers en de stalling bij Bouwbedrijf De Graaf.

De aanschaf van duofiets 4 is mogelijk gemaakt door sponsoring van het Schipholfonds, het VSB Fonds Alphen a/d Rijn, de Rabobank en de gezamenlijke kerken, waaronder ook de diaconie. Het aantal ritten kan nu flink opgeschroefd worden van 5 naar 14 ritten per week. Dat is

een grote vooruitgang en daarom kunnen er nu in dat gebied weer nieuwe gasten en vrijwilligers bij.

Wilt u zich aanmelden als gast of vrijwilliger, weet u welkom! U kunt dit doen via www.fietsmaatjeskb.nl of fietsmaatjeskb@gmail.com

Of u kunt bellen met de Infolijn van de SPIL 071-33179 67 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00uur).

Collecte 30 oktober



Op zondag 30 oktober is de collecte bestemd voor Kerk in Actie / Hervormingsdag.

Christenen en moslims werken samen aan ontwikkeling in Nigeriaanse dorpen. De verhouding tussen christenen en moslims in Noord-Nigeria is gespannen. Door de terreur van Boko Haram zijn de conflicten en gewelddadigheden onderling nog meer toegenomen. De

organisatie Justice Peace and

Reconciliation Movement (JPRM), partner van Kerk in Actie, brengt mensen bij elkaar. In veel dorpen werken dorpsbewoners nu samen aan een betere toekomst. Christenen en moslims slaan bijvoorbeeld gezamenlijk een waterput of leggen een weg aan. Ook gaan ze in gesprek over vrede en gerechtigheid. Volwassenen kunnen bovendien dankzij JPRM leren lezen en schrijven of lid worden van een spaargroep. Dorpsbewoners ervaren daardoor saamhorigheid en vertrouwen in plaats van wantrouwen en vooroordelen.

Collecte 6 november

Op zondag 6 november is de tafelcollecte van het avondmaal voor Stichting de Vrolijkheid. Zoals we al berichtten is deze stichting actief in AZC's om kinderen te ondersteunen en ze te helpen met het verwerken van de opgelopen trauma's. We zullen proberen op de zondag voorafgaand aan de avondmaalsviering hiervan een filmpje te laten zien.

Inspiratiebijeenkomst Kerk in Actie 28 oktober

Op vrijdag 28 oktober wordt er in de Ontmoeting een regionale bijeenkomst van Kerk in Actie gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met de diaconie. Als u belangstelling heeft hierbij aanwezig te zijn, dan kunt u dit aan Johan Schuuring doorgeven, telefoon 06-30088729. Voor het programma verwijzen wij u naar de vorige Op Weg. De aanvang is om 17.30 uur en de bijeenkomst wordt om 21.30 uur afgesloten.

Noodhulp

De nood is groot in deze wereld en vooral in Syrië en Haïti. In overleg met Kerk in Actie hebben wij noodhulpbijdragen overgemaakt t.b.v. Kerken in Syrië, die hulp ter plaatse

kunnen bieden, en partners in Haïti, die daar kunnen helpen met eerste nood.

*Namens de Diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring*

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Dankstond collecte zondag 6 november a.s.

Traditioneel is de Dankdag voor Gewas en Arbeid een moment in het jaar om extra stil te staan bij alles wat God geeft. Vanuit wat wij hebben ontvangen, mogen we delen en zo kunnen we helpen bij het voortzetten van het werk binnen onze kerkgemeente. Daarom wordt zondag 6 november a.s., namens het College van Kerkrentmeesters, weer de 'dankstond collecte' gehouden. Mogen de kerkrentmeesters op uw bijdrage rekenen?

Bij voorbaat hartelijk dank.

Ontvangen gift

Bij het tellen van de collecteopbrengsten na de dienst van 9 oktober jl. werd een gift voor de kerk van € 20 aangetroffen. Waarvoor onze dank.

*namens het College van Kerkrentmeesters,
Ad de Quaasteniet
(penningmeester CvK)*

Bericht vanuit het jeugdwerk

Vooruit kijken

Het is 1 november al weer twee jaar dat ik in de Dorpskerk bezig ben als jeugdwerker. In die tijd heb ik niet veel geschreven over hoe ik naar mijn werk kijk. Ik heb vooral aangekondigd wat er te gebeuren stond. Dat ga ik nu een keer omdraaien.

Dat komt omdat er na jaren van wachten recentelijk het onderzoek is verschenen naar jeugdgroepen in de Protestantse Kerk in Nederland. Het onderzoek is van Harmen van Wijnen en de conclusie is:

Voor jeugd is samen zijn de basis

Over deze conclusie is in het onderzoek van alles te lezen. Opvallend is dat de belangrijkste onderdelen van 'Voor jeugd is samen zijn de basis' zijn:

- het elkaar vertrouwen – een sociaal veilige omgeving om samen in op te groeien,
- gedeelde ervaringen – activiteiten doen waarmee je elkaar beter leert kennen en
- elkaars geloofstaal verstaan - Bijbelverhalen geleerd hebben en die in ongeveer dezelfde woorden beleven.

Een heel erg goed onderzoek, waar het overgrote deel van de jeugdwerkers in Nederland zich ook praktisch helemaal in herkent. Alleen zijn jeugdwerkers doeners en hadden we een theoloog nodig om dat eens in een onderzoek uit te werken.

In de Dorpskerk is deze uitkomst van dit onderzoek dan ook al jaren aan de gang. De bijdrage die ik geef is het vertrouwen en de ervaringen en de geloofstaal samen opbouwen met de Sint Jan de Doper en de Woudse Dom. Dus samen kerk van Christus zijn in de dorpen Leimuiden en Rijnsaterwoude. Dit gebeurt door samen met drie kerken Kliederkerk op toerbeurt te organiseren voor de kinderen en hun ouders. En natuurlijk ook voor alle gemeenteleden die geïnteresseerd zijn om mee te doen. Dat kan als vrijwilliger of gewoon door eens langs te komen.

De andere insteek is om diaconaal jeugdwerk op vrijdagavond op te bouwen. Het gaat daarbij op vrijdag niet over het christelijk geloof. Het gaat over het aan de tieners en jongeren voorleven wat een christelijke houding het leven anders maakt.

Waar ik mij dan in mijn werkaanpak op richt is

De Kerk van morgen:



is een netwerk van gemeenschappen

Van die gemeenschappen is de Dorpskerk er één. Ook in de toekomst. En die toekomst is naar mijn mening nu al begonnen met het jeugdwerk.

*Paul Smit
jeugdwerker*

Berichten van het Missionair Team

Filmavond 27 oktober

Met een gewaagde filmverpakking starten we het seizoen met de komedie/drama film 'Youth'.



Youth is een Italiaans-Brits-Zwitsers-Franse film uit 2015, geschreven en geregisseerd door Paolo Sorrentino. De film ging in première op 20 mei op het Filmfestival van Cannes. Sorrentino's film speelt zich af in een luxe Zwitsers kuuroord. We volgen een handvol vreemde

badgasten, maar de meeste aandacht gaat uit naar twee oude vrienden die al jaren voorbij de houdbaarheidsdatum leven. De cynische componist Fred Ballinger (Caine) heeft daar vrede mee, de Amerikaanse filmregisseur Mick Boyle (Keitel) blijft hopen op een comeback. Heerlijk barokke ode

aan de jeugd (ook de jeugd die is levend gebleven in oude mensen), vol prachtige beelden en prikkelende bespiegelingen.

Aanvang: 19.45 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Kosten: 5 euro (incl. twee consumpties).

Filmavond 27 oktober

Met een gewaagde filmverpakking starten we het seizoen met de komedie/drama film 'Youth'.

Youth is een Italiaans-Brits-Zwitsers-Franse film uit 2015, geschreven en geregisseerd door Paolo Sorrentino. De film ging in première op 20 mei op het Filmfestival van Cannes. Sorrentino's film speelt zich af in een luxe Zwitsers kuuroord. We volgen een handvol vreemde badgasten, maar de meeste aandacht gaat uit naar twee oude vrienden die al jaren voorbij de houdbaarheidsdatum leven. De cynische componist Fred Ballinger (Caine) heeft daar vrede mee, de Amerikaanse filmregisseur Mick Boyle (Keitel) blijft hopen op een comeback. Heerlijk barokke ode aan de jeugd (ook de jeugd die is levend gebleven in oude mensen), vol prachtige beelden en prikkelende bespiegelingen.

Aanvang: 19.45 uur. De zaal is vanaf 19.30 uur open. Kosten: 5 euro (incl. twee consumpties).

Nieuwe groepsreis: Paulus, ridders en Malta

Zondag 6 november is er in de Ontmoeting een informatiebijeenkomst over de nieuwe 8-daagse voorjaarsgroepsreis (24 april t/m 1 mei 2017) naar Malta en Gozo.

Malta en Gozo hebben een bewogen en rijke geschiedenis. De apostel Paulus heeft op Malta schipbreuk geleden en is er drie maanden gastvrij ontvangen. Veel plaatsen op het eiland herinneren aan zijn verblijf. Malta kent ook een lange geschiedenis van ridders en hun idealen (Maltezer ridders). De Orde van St. Jan is een uitvloeisel van die idealen van naastenliefde en pelgrimage.

Het is de zesde reis die vanuit onze Protestantse gemeente georganiseerd wordt voor mensen van dichtbij en van verder weg. De reizen die georganiseerd worden gaan naar Bijbels interessante plekken en naar plaatsen die in de geschiedenis een belangrijke rol hebben gespeeld.

Deze reis verblijven we in één hotel (vaste standplaatsreis).

Aanvang informatiebijeenkomst: 11.00 uur.

Info: Jelis en Petra Verschoof (reisleiding), 0172 701081.



Nieuw muziekproject 'Johannes gezongen'

Zondagavond 20 november a.s. om 19.00 uur is er in de Dorpskerk een informatiebijeenkomst over het nieuw te starten gezamenlijke muziekproject (Hervormde gemeente Rijnsaterwoude, Parochie Sint Jan en de Protestantse gemeente Leimuiden).

De voorbereidingen zijn volop in gang. Op zondag 20 november is er, naast het toelichten van het project, gelegenheid om je op te geven en de partituur in ontvangst te nemen.

De repetities zijn drie maanden iedere zondagavond tussen 19.00 en 21.00 uur. Startdatum is zondag 8 januari. Het project eindigt met de drie uitvoeringen (o.v.) in de Woudse Dom, de Sint Jan en op Goede Vrijdag in de Dorpskerk.

We zien naar je uit! (info: Petra, 0172701081)



Overige berichten

Dorpskerkconcert Leimuiden 30-10-2016 met blaaskwintet en Syrische muziek.

Het concert begint om 13:00. De koffie staat klaar vanaf 12:30.

Blaaskwintet Quintessensa, bestaande uit Jolanda van der Dool (fluit), Anouk Dolfing (hobo), Thijs Zomer (klarinet), Lida Olthoff (hoorn), en Eva Jansen (fagot), zal optreden met muziek van o.a. Sweelinck en de minder bekende componisten Franz Danzi en Carl Nielsen.

De solisten van het eerste concert zijn niemand minder dan Jawa en Shaza Manla.



Deze fantastische musici spelen traditionele Syrische muziek. Eerder dit jaar speelden zij met het Nederlands Blazers Ensemble in het Concertgebouw en

werkten ze mee aan het openingsconcert van het Grachtenfestival in Amsterdam.

Na het concert is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en de tentoongestelde schilderijen te bewonderen van de cursisten van Ton Hendriks.

Kaarten 10 euro (kinderen 5 euro) zijn te koop in de Gemakswinkel, Nokweg 3, Leimuiden

Lichtjesavond Algemene Begraafplaats Leimuiden 2016

Ook dit jaar is het mogelijk om op 2 november (Allerzielen) 's avonds van 19.30 tot 20.30 uur een kaarsje te branden bij een graf op de Algemene Begraafplaats.

Ingang via De Ontmoeting, Dorpsstraat 49.

In de kloostergang is gelegenheid voor een kopje koffie/thee en een praatje.

U kunt zelf een lichtje meebrengen of een kaars kopen in de Ontmoeting.

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 4 november komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt "ik weet niets te zeggen" kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook?.

We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.

*Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
Willy Piet*

Kerktuin

Het tuinseizoen 2016 zit er weer op. De tuin achter onze kerk heeft prachtig gebloeid en het was genieten om te helpen bij het onderhoud van de tuin.

Eigenlijk begint het nieuwe tuinseizoen alweer, want het is nu de tijd om bloembollen te planten.

Uit m'n eigen tuin heb ik nog narcissenbolletjes over.

Deze kunt u meenemen voor uw eigen tuin.

De zakjes bollen staan aanstaande zondag in de kloostergang tegenover de ingang, naast het vogelhuisje. Het zijn zakjes met 15 bollen, groot en klein door elkaar en in verschillende kleuren.

We verzoeken u vriendelijk, wanneer u bollen meeneemt, om een kleine bijdrage in het vogelhuisje te deponeren ten behoeve van het tuinfonds. De lavendel voor de Ontmoeting is dood gegaan, een financiële bijdrage is dus van harte welkom voor vervanging van de dode planten.

Bij voorbaat dank voor uw bijdrage!

*Namens de tuingroep,
Nel Zweegman*

Gezamenlijke maaltijd woensdag 2 november om 17.30 uur

Op woensdag 2 november, dankdag voor gewas en arbeid, is het goed om met elkaar aan tafel te kunnen gaan en te proeven van de producten van het land.

Mocht u producten kunnen aanleveren (aardappelen, groenten, fruit), dan horen we dat graag.

Allen die aan de maaltijd willen deelnemen zijn vanaf 17.15 uur van harte welkom in De Ontmoeting.

De maaltijd begint om 17.30 uur.

De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,-



Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel.507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633

Zou u dit vòòr maandagavond 31 oktober willen doen?

*Namens de maaltijdgroep,
Jeannette Meijer*

Bedankt

Dankbaar en blij ben ik dat ik na lang wachten eindelijk geopereerd ben aan mijn heup.

Ik wil iedereen bedanken voor de telefoontjes en kaarten die ik gekregen heb voor en na mijn operatie. Nogmaals hartelijk dank hiervoor.

Groeten van Doetie Zeldenrust.

Een ware belofte

Wij houden elkaar bij de hand,
samen onderweg, van het oude naar het nieuwe land.

De regenboog kleurt aan de hemel, straalt wereldwijd,
komt dan nu die al zo lang beloofde tijd?

Voor mens en dier een feest,
zoals het in het paradijs eens is geweest.

Oorlogen zijn voor altijd gestaakt,
want God heeft ons met zijn vrede aangeraakt!

Acties en collecteren hoeft niet meer, we delen alles met elkaar!

Een vluchteling bestaat er niet, iedereen blijft thuis, zonder gevaar.

We kijken elkaar met liefde in de ogen
en nooit meer wordt er iemand bedrogen.

Er zal geen dood en gemis meer zijn,
geen ziekte en verdriet of pijn.

Zo zal het zijn, als die grote dag is gekomen
en ieder schepsel, gelukkig en vredig kan wonen.

De hoop hierop, wordt nooit gedooft,
want.... beloofd is beloofd!

Maartje de Vos-Jansen

Vooraankondiging Volkskerstzang 2016

zondag 18 december aanvang: 19.00 uur
in de Dorpskerk te Leimuiden

Met muzikale medewerking van koor 'Resonans' uit Leimuiden en Lennard Esveld uit Ter Aar, orgel

Welkom! Over gastvrijheid

Is het thema van deze Volkskerstzang.

Wie is er welkom, wie niet?

Gastvrij zijn hoort bij kerst.

Vooral dán gaan veel deuren open: voor familie en vrienden,
maar ook voor onbekenden, in alle 'open huizen' en 'kerstinlopen'.

Kerst is een welkomsteest: feest van de geboorte van een kind,
dat een boodschap brengt van vrede en recht,
van God die onder de mensen wil wonen.
Feest van een Kind dat niet welkom was bij heersers en geen dak boven zijn hoofd had.
Dat kind heeft een plek nodig!

De Oecumenische Werkgroep van Leimuiden en Rijnsaterwoude.

Uit de omgeving**Lieve gemeente van Leimuiden**

Op 21 december 2016 zijn wij Jan en Ans Creemer-Allard 50 jaar getrouwd.

Vanwege dit heuglijke feit willen we u en jullie graag ontmoeten tijdens onze receptie op zaterdag 17 december tussen 15.00 uur en 17.30 uur, in de grote bijzaal van de Open Hof Kerk 'Het Baken', Sportlaan 85 te Aalsmeer.

De zondagse contacten zijn altijd heel hartelijk, mede daarom deze bijzondere uitnodiging aan u allen.

Jan en Ans Creemer-Allard

Geerland 14

1433 JR Kudelstaart

**Agenda**

Do 27 okt	Filmavond 'Youth'
Vr 28 okt	Aanvang 19.45u in de Ontmoeting Inspiratiebijeenkomst Kerk in Actie
Zo 30 okt	van 17.30 - 21.30 uur in de Ontmoeting Dorpsconcert Blaaskwintet en Syrische muziek. Aanvang 13.00u de Ontmoeting
Wo 2 nov	Gezamenlijke maaltijd
Wo 2 nov	Aanvang 17.30u in de ontmoeting Lichtjesavond Algemene begraafplaats
Vr 4 nov	Van 19.30 – 20.30uur Gebetssamenkomst
Za 5 nov	Aanvang 19.30u in de Ontmoeting Kerkendag Prot gemeenten Kaag en Braasem, 13.30- 17.30u de Ontmoeting
Zo 6 nov	Informatie groepsreis Malta en Gozo Aanvang 11.00u in de Ontmoeting
Wo 9 nov	Gemeenteavond Aanvang 20.00u in de Ontmoeting
Zo 13 nov	Kliederkerk Aanvang 12.00u In de st Johannes de Doper
Zo 20 nov	Informatiebijeenkomst muziekproject 'Johannes gezongen'
Zo 18 dec	Aanvang 19.00u in de Dorpskerk Volkskerstzang Aanvang 19.00u in de Dorpskerk

FAMILY FACTORY LEIMUIDEN PRESENTEERT:
FAMILY FUN!
 VRIJDAG 4 NOVEMBER:
BIOSCOOPAVOND!

Entree: Ouder + kind: €5.00
 Extra kind: €2.50
 Inc. wat lekkers

Adres: Dorpsstraat 51
 De ontmoeting Leimuiden
 In de jeugdzalen (zij-ingang)

Info kaartverkoop zie
www.familyfactoryleimuiden.nl




Kerkelijk Bureau
 Piet Vroonland Pzn.
 Suyderbon 13, 2465 BS Rijsaterwoude
 Telefoon 508 831
 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Geboren op 22 september

Manouk Wilma Maria Möllers, dochter van Christiaan en Catinga Möllers-Pluimers, Aak 9 te Oude Wetering

Verhuisd

mw. Anja de Koning,
 van Berkenlaan 6 naar Lijsterbeslaan 12

Vertrokken

dhr. C. Koopman, van Goudenregenstaat 3 naar Nunspeet

Juiste telefoonnummer

In de Gemeentegids 2015/16 staat een foutief tel. nr. bij dhr. B. Kanters, Rembrandt van Rijsingel 164.
 Het juiste tel. nr. is: 071-3316440



**Verjaardagen 75+
 Van harte gefeliciteerd**

31 okt	dhr. J. van der Meij, Drechtlaan 37, 2451 CJ Leimuiden
4 nov	mw. G.C. van der Burg-van der Vaart, Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden
11 nov	mw. C.M. Horsman-Cardol, Drechtkade 5a, 2451 AX Leimuiden

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij\ Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614), Mathilde Hijink (507656)

Bijlage**Verantwoording collecten met bezoekersaantallen 3^e kwartaal 2016**

Het aantal bezoekers van de diensten in het 3^e kwartaal 2016 is lager dan het aantal in het 3^e kwartaal 2015. De opbrengsten van de 1^e en 2^e collecten waren desalniettemin in het 3^e kwartaal 2016 hoger dan de opbrengsten in het 3^e kwartaal 2015. Daar kunnen wij niet anders dan tevreden mee zijn. Ook nu weer hartelijk bedankt voor uw bijdragen.

*Met vriendelijk groet,
Ad de Quaasteniet en Wim Vonk*

Collecten 3e kwartaal 2016					
	Diaconie		Kerkrentmeesters		Bezoekers
	1e collecte	bestemd voor	Erediensten		
3-7-2016	109,10	PKN Jeugdwerk	105,91		78
10-7-2016	79,20	Evangelisatiewerk	65,45		44
17-7-2016	127,95	Plaatselijk jeugdwerk	134,75		93
24-7-2016	146,55	De Sleutelbloem Noorden	77,60		62
31-7-2016	138,95	Sponsering St Frances Zambia	102,57		70
Totaal juli	601,75		486,28		347
7-8-2016	115,05	Kia Dwelling Places	109,55		79
14-8-2016	149,75	Mensenkinderen	130,00		92
21-8-2016	83,17	Plaatselijk missionair werk	82,95		59
28-8-2016	110,60	Kindernevendienst	108,25		72
Totaal aug.	458,57		430,75		302
4-9-2016	108,25	Evangelisatiewerk	96,15		76
11-9-2016	147,90	De Vrolijkheid	124,65		76
18-9-2016	124,45	PKN Vredeswerk	169,40	Startzondag	94
25-9-2016	75,85	Versterk kerk Midden Oosten	72,85		51
Totaal sept.	456,45		463,05		297
Totaal 3e kw.	1.516,77		1.380,08		946
Ter vergelijking 3e kwartaal 2015					
juli	442,15		429,10		296
augustus	535,87		481,34		366
september	504,84		447,10		341
Totaal 3e kw.	1.482,86		1.357,54		1.003

*Protestantse Uitvaartvereniging Leimuiden en Rijnsaterwoude e.o.
sinds 1 maart 1921*

Overlijden is een onderwerp waar we niet graag over praten en denken. Maar het volgende willen we toch graag onder uw aandacht brengen:

Misschien wist u helemaal niet dat er in een Leimuiden een Uitvaartvereniging is. Wat is een uitvaartvereniging en wat doen ze voor me als ik lid ben?

Onze Uitvaartvereniging biedt de inwoners van Leimuiden en Rijnsaterwoude al 95 jaar een pakket aan rondom de uitvaart van een geliefde, waarbij voor onze leden veel zaken kosteloos of tegen een gereduceerd tarief zijn, zoals:

- de laatste verzorging;
- uitvoering van een begrafenis met zes dragers;
- uitvoering van een crematie;
- reductie op het gebruik van de rouwauto (eigendom van de vereniging);
- 50% reductie op het gebruik van het mortuarium (in *De Ontmoeting*)

Onze vereniging maakt hierbij gebruik van de diensten van Rietdijk Uitvaartverzorging, een bekende naam in Leimuiden e.o. Al drie generaties lang is deze naam verbonden met onze vereniging. Het echtpaar Annet Rietdijk-Wesselius en Piet Rietdijk jr. – respectievelijk kleindochter en kleinzoon van 2 van de oprichters – zijn de uitvoerenden van de uitvaarten. Annet is tevens bestuurslid van onze vereniging.

Onze vereniging bestaat uit leden die jaarlijks een kleine contributie betalen. Kinderen tot 21 jaar zijn gratis lid. Bent u wat ouder, dan wordt een instappremie gevraagd. Met onze leden proberen wij de Uitvaartvereniging "in leven" te houden en ook in de toekomst goede en respectvolle uitvaarten te verzorgen.

Ook u kunt lid worden. Denk er eens over na. Wilt u meer informatie? Bel of mail dan gerust naar Annet Rietdijk. Tel: 0172-509747 E-mail: info@rietdijkuitvaart.nl

*Bestuur Protestantse Uitvaartvereniging
Leimuiden en Rijnsaterwoude e.o.*