



## Het meisje van de Hema

'De eilandbewoners van Malta bewezen ons buitengewone menslievendheid, want zij staken een groot vuur aan en haalden ons er allen bij om de dreigende regen en de koude...'

Handelingen 28:2

Afgelopen maandag moest ik schoenen ophalen in Nieuw Vennep, en omdat het rond etenstijd was, liep ik even door naar de Hema en kocht er een saucijzenbroodje.

Ik werd door het meisje dat bij de saucijzenbroodjes stond heel vriendelijk geholpen en zei dat ook tegen haar: 'Bedankt, wat een vriendelijke bediening!'

Ze lachte wat verlegen en ik vervolgde mijn weg.

Ik dacht toen bij mijzelf: wat een verschil maakt het, hoe de ander jou tegemoet treedt.

En dus ook omgekeerd: hoe ik de ander tegemoet treedt...

Ongeïnteresseerd? Of hartelijk, vriendelijk...

Wanneer de apostel Paulus na een zware tijd op zee op Malta schipbreuk lijdt en daar met de andere schipbreukelingen aan land spoelt lezen wij dat de eilandbewoners Paulus en de zijnen buitengewone menslievendheid bewezen.

In een nieuwere vertaling: 'Zij waren buitengewoon vriendelijk naar ons toe'.

Bijzonder, dat die eilandbewonders, 'barbaren' staat er letterlijk, Paulus zo ontvingen en verder hielpen.

Voor dat woordje 'menslievendheid' staat er in de oorspronkelijke taal 'filantropía'- filantropie.

U weet: een filantroop is iemand die bewogen is met het lot van mensen en daarvoor wat hij bezit royaal wegschenkt.

Het woordje 'filantropía' komt in het Nieuwe Testament maar twee keer voor.

De eerste keer in een briefje dat Paulus jaren vóór die schipbreuk schreef aan zijn medewerker Titus.

Hij schrijft dan: de 'filantropía', de mensenliefde van God is verschenen in Jezus Christus.

Dat is het hoogtepunt van 'filantropía': dat God de Vader in zijn bewogenheid met ons en met onze door de zonde en boze en dood beheerste wereld het liefste gaf wat Hij had: zijn eniggeboren Zoon.

En dat Jezus, de Zoon, in zijn liefde voor ons mensen zijn leven gaf, om ons te redden van zonde en dood.

Jezus is het ultieme bewijs van Gods menslievendheid, ook voor jou!

En dán, dáárna staat er in het Nieuwe Testament nog één keer het woordje 'filantropía', mensenliefde:

## Kerkdiensten

**Zondag 21 mei**

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Jan Schoenmaker
Collecten	Plaatselijk missionair werk (1) en Eredienst (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Annemarie Pieterse

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting

**Donderdag 25 mei**

HEMELVAARTSDAG

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	KIA project FPT
Organist	Iennard Esveld

**Zondag 28 mei**

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger	Dhr A.J.R. Treur
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Plaatselijke Vorming en Toerusting (1) en Eredienst (2)
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in kloostergang

**Zondag 4 juni**

**9.30 uur - Dorpskerk**

Voorganger | Ds. Jelis Verschoof

namelijk van de eilandbewoners van Malta naar Paulus en de zijnen.

Dan gaat het om mensenliefde, vriendelijkheid van mensen naar hun naaste.

Op het komende Pinksterfeest vieren wij de komst van de Heilige Geest.

Als wij ons voor Hem openstellen gaat ons leven vrucht dragen, en dan wordt er o.a. ook genoemd: de vrucht van de Geest is: *vriendelijkheid*

Wat zal er van je eigen leven, wat zal er van onze gemeente veel goeds uitgaan, als je dat mag uitstralen naar mensen die de Heer brengt op je weg.

ds. Verschoof

**Vanuit de pastorie, kerklaan 60****ds. Jelis Verschoof**

Onderweg naar Hemelvaart en het Pinksterfeest graag weer enkele zaken uit het leven van onze gemeente.

**Rond de diensten:**

Donderdag 4 mei was er de jaarlijkse oecumenische 4 en 5 meiviering in de Dorpskerk met aansluitend om 20.00 u het gedenken van de doden. Het thema was: 'Vrijheid geef je door'. Wij luisterden naar een woord van de apostel Paulus uit de Romeinenbrief (12:21): 'Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' Mooi dat er zo'n goede opkomst was en dat ik de dienst in oecumenische verbondenheid mocht leiden samen met pastoor Bouke Bosma van de St. Jan.

Zondag 7 mei en zondag 14 mei hebben wij - n.a.v. onze gemeentereis naar Malta van 24 april t/m 1 mei - geluisterd naar de belevenissen van de apostel Paulus zoals die zijn beschreven in het Bijbelboek Handelingen 27 en 28. Paulus heeft onderweg naar Rome daar schipbreuk geleden en heeft toen drie maanden op het eiland Malta gewoond en het evangelie verkondigd.

Ik vond het mooi om zo met u allen iets te delen van dit bijzondere eiland en vooral ook samen te luisteren naar de geestelijke betekenis voor ons van wat Paulus daar allemaal heeft meegemaakt. Zoals ik in de vorige Op Weg al schreef: wat gaat er een bemoedigend voorbeeld uit van Paulus, deze man die zo door de HERE is geleid om het evangelie van verlossing en vrede met God te verkondigen.

**Zondag 14 mei jl. (her)bevestiging en afscheid:**

In deze dienst namen wij verder ook afscheid van pastoraal ouderling Ineke Griffioen-Filius; Ineke heeft - naast andere kerkelijke taken zoals club geven etc., onze gemeente vier keer voor een periode van 4 jaar gediend in het ambt, als jeugdouderling, toen als diaken met aansluitend een switch naar opnieuw jeugdouderling, en toen nog twee keer als pastoraal ouderling. Wij willen je ook op deze plaats nog een keer van harte danken voor al het werk dat je voor de gemeente van de Heer hebt gedaan. Echtgenoot Wim heeft zijn echtgenote ontelbare uren 'afgestaan' voor al dit kerkelijk werk, ook jij Wim daarom onze dank! Piet de Bock werd herbevestigd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en Annet Roodenburg - Voorbij als diaken, beiden voor een periode van 4 jaar. André Lorier werd in het ambt bevestigd van ouderling met een bijzondere opdracht, te weten het voorzitterschap van de kerkenraad. Alle drie wensen wij sterkte en zegen toe en het licht van de heilige Geest in hun ambtelijke werk, fijn dat jullie je (weer) beschikbaar hebben gesteld!

Jannie Eveleens-Jonkheid (Verlaat 21) hebben wij in deze dienst gedankt (et worden en bloemen) voor de ruim 6 ½ jaar die zij onze gemeente heeft gediend als contactpersoon, en Marleen van Amelrooy-van der Boon (Molenkade 15) hebben wij welkom geheten als nieuwe contactpersoon.

**Zondag 21 mei:**

Deze zondag ga ik niet zoals 'gepland' voor in onze eigen gemeente, omdat ik dan ds. Mariska Kloppenburg uit Alphen aan den Rijn mag verbinden als nieuwe predikant aan de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude. Pieta Landsweer-Hekman, die de 21ste zou voorgaan in Rijnsaterwoude, was bereid de dienst bij ons in Leimuiden te leiden en zij weet zich bij ons van harte welkom. Wij wensen als buurgemeente de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude en ds. Mariska Kloppenburg Gods zegen toe voor de tijd dat zij aan elkaar verbonden mogen zijn.

**Hemelvaartdag 25 mei as.**

Donderdag hopen wij in een dienst die om 9.30 u. begint te gedenken en te vieren dat onze Heer na alles voor ons te hebben volbracht door de Vader tot zich is genomen.

'Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons niet alleen' (Lied 663). Wij mogen weten van de aanwezigheid en het werk van de Geest van Jezus in de wereld en in de Kerk, en wij mogen weten dat de verhoogde Heer in voorbede en leiding met zijn gemeente is tot aan de voleinding van de wereld. Hartelijk welkom allen!

**Pinksternoveen 2 juni as. 19.30 u.:**

In de vorige nummers van Op Weg heeft u al kunnen lezen over de Pinksternoveen, die ook dit jaar weer wordt gehouden.

De Pinksternoveen wil zeggen dat wij in oecumenisch verband negen dagen (van Latijns: *nóvem*, hiervan afgeleid 'novéén') tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden om en ons bezinnen op de komst van de Heilige Geest.

Negen avonden achtereenvolgend zijn er in verschillende plaatsen de regio korte gebedsdiensten waarin wij ons in oecumenische saamhorigheid voorbereiden op het Pinksterfeest: 'Kom Heilige Geest, vernieuw ons leven, vernieuw de kerk, vernieuw de wereld'.

Het oecumenisch beraad Leimuiden - Rijnsaterwoude nodigt u en jou uit voor dienst van het Pinksternoveen die dit jaar plaatsvindt op vrijdag 2 mei as. 19.30 u. in de St. Jan aan de Willem van der Veldenweg te Leimuiden. Het thema van de Pinksternoveen dit jaar is: 'De Geest verbindt'. Zo mogen wij opgaan naar het Pinksterfeest.

**Pinksteren 4 juni as.::**

Zondag 4 juni mogen wij het Pinksterfeest vieren. Een blij en bemoedigend feest, want als het in de kerk af zou hangen van onze menselijke geest...

Maar de verhoogde Heer heeft ons zijn Geest gegeven om ons te leiden en te helpen en te bemoedigen, ons als gemeente en ons persoonlijk. In de dienst wordt medewerking verleend door een gelegenheidskoor waarmee wij samen weer verschillende mooie liederen mogen zingen. U en jij van harte welkom.

**Zieken:**

Co Treur - Peters (dr. Stapenseastraat 33a) verblijft dit moment van schrijven (16 mei) nog s na een valpartij 2 april jl. voor zorg en revalidatie in de Aarhoeve in Langeraar, maar ik heb van haar dochter Marieke net een berichtje gekregen dat Co donderdag 18 mei hoopt thuis te komen. Als u dit bericht leest is zij dus in principe weer thuis. Hartelijk welkom thuis weer Co.

Corry de Vos - van der Ster (Esdoornlaan 19) verbleef vrijdag 14 april jl. in het LUMC (Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden). Zij kon vrijdag 12 mei weer naar huis. Fijn dat dat weer kon.

Marloes Buikema (Jacob Boekestraat 11 2152AG Nieuw Vennep) heeft vrijdag 5 mei jl. een lichte hersenbloeding gehad. Zij verblijft nu voor rust en herstel bij haar ouders, Bob en Marieke Buikema, aan de Beukenlaan. Ook Marloes rust en goed herstel toegewenst.

Bij Cees van Bergen (De Ruigehoek 28 Burgerveen) is onlangs een tumor in de tong geconstateerd. Een heel naar bericht, en Cees is nu in afwachting van een operatie in het LUMC. Wij bidden voor Cees om moed en vertrouwen, in het geloof dat de HERE ons dag aan dag draagt (Psalm 67:20 b).

Veel sterkte voor allen met moeiten in de gezondheid, en ook voor hun naaste familie.

**Thema-avond 16 mei as.: 'Vreemd en bizar':**

Op dit moment van schrijven moet het nog plaatsvinden: de thema-avond over geweld in de Bijbel, ingeleid door dr. Piet Schelling, Gereformeerd emeritus-predikant te Monster. Hij zal spreken over deze actuele en niet zo gemakkelijk te beantwoorden vraag. In de volgende Op Weg hoop ik een kort verslag van deze avond te doen.

**Gemeenteavond DV 31 mei as.:**

Woensdag 31 is de gemeente-avond, die begint om 20.00 u. Vóór de pauze is er een inhoudelijk onderwerp. De bedoeling is dat er een spreker van het Nederlands Bijbelgenootschap wordt uitgenodigd, die iets verteld over de verschillende Bijbelvertalingen die er zijn en die wij gebruiken; na de pauze wordt er o.a. iets verteld over de stand van zaken rond 'Het Kruispunt', over het gezamenlijk kerkelijke werk in de gemeente Kaag en Braaasem dat al meer gestalte krijgt, een vraag is ook hoe men aankijkt tegen de huidige vorm van viering van het Heilig Avondmaal, en verder zijn er nog enkele kleinere punten en is er gelegenheid voor de rondvraag. Iedereen van harte welkom!

**Scholierenexamens:**

Het zijn voor middelbare scholieren spannende weken: deze tijd vinden er allerlei examens plaats. Zondag 7 mei jl. hebben wij hier ook in de kerk voor gebeden, om vertrouwen en hopelijk ook een goed eindresultaat. En daarna wacht er weer een nieuwe fase in je leven, van werk of opleiding, of een combinatie van beiden. Wat is het goed en geeft het rust als je ook in zulke keuzes bidt om wijsheid van boven! Alle goeds en wij hopen dat over enige tijd de vlag uit kan!

**Vakantie:**

Petra en ik gaan dit jaar vroeg op vakantie. Onze vakantie begint maandag 5 juni (tweede Pinksterdag) t/m zondag 2 juli. Mocht zich tijdens onze vakantie iets voordoen, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de kerkenraad, de scribe of uw wijkouderling.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet en Gode bevelen,

ds. Jelis Verschoof

**Kerkelijk Nieuws****Gezamenlijke maaltijd donderdag 1 juni om 18.00 uur**

Donderdag 11 mei waren de tafels in De Ontmoeting weer gedekt en hebben we met elkaar heerlijk gegeten van Hollandse ovenschotels.

De volgende gezamenlijke maaltijd is donderdag 1 juni om 18.00 uur. Vanaf 17.45 uur is iedereen die een hapje mee wil eten van harte welkom.

De bijdrage voor de maaltijd bedraagt €5,-

Aanmelden voor de maaltijd kan bij Jeannette Meijer tel. 507551 en Agnes Hogenboom, tel. 509633  
Zou u dit vòòr maandagavond 29 mei willen doen?

In de maanden juli en augustus is er geen gezamenlijke maaltijd.

Namens de maaltijdgroep,  
Jeannette Meijer

**Gebedssamenkomst.**

Op vrijdag 2 juni komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil uitnodigen om met ons mee te bidden. Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden. Iedereen is welkom. U/jij komt toch ook?.

We beginnen om 19.30 uur in de ontmoeting.

Namens de groep van de Gebedssamenkomst,  
Willy Piet

## Nacht Zonder Dak

Van vrijdag 2 op zaterdag 3 juni wordt er op het plein en grasveld bij de Dorpskerk een Nacht Zonder Dak gehouden.

Als je weet wat het is, ga dan naar:

<http://www.nachtzonderdak.nl/doe-mee/leimuiden-02-06-2017>



Voor wie niet weet wat een Nacht Zonder Dak is, dat zal ik uitleggen. Een Nacht Zonder Dak is een activiteit van Stichting TEAR – Tegen Armoede –, waarbij kinderen vanaf een jaar of 11 en jongeren één nacht in een zelf gemaakte hut van karton en zeil gaan overnachten.

Dat overnachten gebeurt vrijwillig voor ons eigen plezier en toch ook met een doel. Dat doel is het aandacht geven aan de miljoenen kinderen over de hele wereld die gedwongen op straat leven. De kinderen en jongeren laten zich daarom hier in Leimuiden voor die ene nacht sponsoren en het opgehaalde geld wordt door Stichting TEAR gebruikt voor projecten in o.a. Bolivia, Kenia en India. Wil je meer informatie? Stuur me dan een mailtje: [smit.pd@planet.nl](mailto:smit.pd@planet.nl)

Wil je meedoen?

Ga dan naar [www.nachtzonderdak.nl](http://www.nachtzonderdak.nl) klik midden bovenaan op de site op 'Doe mee!', scroll naar beneden naar 'Leimuiden 13 mei' en klik erop en klik dan op 'Ik wil meedoen!' en geef je op.

Paul Smit  
Jeugdwerker

## Berichten van de Kerkenraad

### Aankondiging:

Woensdag 31 mei wordt de gemeentevergadering gehouden.

Deze vindt plaats in de Ontmoeting en begint om 20.00 uur. De agenda zal hangen op het magneetbord in de Kloostergang, maar is ook via de mail ([scriba@pgleimuiden.nl](mailto:scriba@pgleimuiden.nl)) op te vragen, evenals de notulen van de vergadering van 9 november 2016.

U bent van harte uitgenodigd!

namens de kerkenraad,  
Frans Kooiman, scriba

## Berichten van de Diaconie en ZWO

### Paaskaars en kinderkaars 2016

In de vorige Op Weg was een stukje weggevallen, daarom nu een herkansing. De paaskaars is als teken van verbondenheid en bemoediging naar Joke van Tol (Herenweg 128, Rijnsaterwoude) gebracht en de kinderkaars is naar Kifle en Selam (leplaan 7) gegaan.

### Bloemengroet

De bloemen zijn op 7 mei naar Agnes Hogenboom gebracht en op 14 mei naar de familie Buikema (Beukenlaan). Als u een suggestie heeft voor de bloemengroet, dan kunt u dit altijd aan iemand van de diaconie doorgeven.

### Collecte 21 mei Plaatselijk missionair werk

Zondag 21 mei collecteren we voor ons eigen plaatselijke missionaire werk. Het Missionair Team van de Protestantse gemeente Leimuiden wil graag de uitdaging aangaan om 'kerk naar buiten' te zijn. Om dat wat van binnen zit – het geloof – naar buiten te brengen en dat op zo'n manier dat het aantrekkingskracht heeft op anderen. Missionair gemeente-zijn noemen we dat. Het team houdt zich onder meer bezig met het ondersteunen en verbeteren van bestaande activiteiten en initieert nieuwe verbindende en inspirerende activiteiten waarmee:

- de kerkelijke gemeente mensen van binnen en buiten de gemeente welkom kunnen heten en aanspreken
- mensen kunnen kennismaken met de kerk en de christelijke geloofstraditie
- het evangelie zichtbaar wordt gemaakt in de straat, buurt of dorp.

Missionair heeft te maken met 'missie'. We zijn gezonden. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de wereld. Geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis en dienst. In woord en daad. De boodschap van het Evangelie is te kostbaar om voor jezelf te houden. Samengevat ondersteunt het missionair team de gemeente om gericht te zijn op een gastvrije gemeente die leeft vanuit de Bron en er is voor het dorp.

### Collecte 25 mei Hemelvaartdag project FPT

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) is de collecte bestemd voor FPT in Bogota Colombia, één van projecten van Kinderen in de Knel (van Kerk in Actie) die we steunen. Het gaat om opvang van kwetsbare kinderen om deze een nieuwe toekomst te geven.

Als je door de sloppenwijken van Bogotá loopt, zie je talloze kinderen werken op de markt of in het vuilnis. Maar liefst 1,5 miljoen kinderen moeten werken in Colombia. Kinderen doen zwaar en gevaarlijk werk, maken lange dagen. Bovendien groeien ze vaak op in een omgeving met veel geweld en drugsgebruik. Stichting Kleine Arbeider (FPT) is een bevlogen organisatie die onderwijs biedt aan deze kinderen en hen weerbaar maakt om hun kansen op een betere toekomst te vergroten. 120 kinderen kunnen er

	<b>Verjaardagen 75+</b> <b>Van harte gefeliciteerd</b>
	26 me      dhr. C. Brus, leplaan 9, 2451 BS Leimuiden 30 mei      mw. J.P. Treur-Peters, p/a Zorgcentrum 'Aarhoeve', J.M. Halkesstraat 33, 2461 RT Ter Aar

een vaktraining krijgen. Ook ouders en vooral tienermoeders worden ondersteund. Wat kan FPT met onze bijdragen doen?

- Voor 75 euro per jaar krijgen alle kinderen iedere dag iets te eten op school.
- Voor 67 euro per jaar kan een kind een cursus volgen om zich bewust te worden van zijn rechten.
- Voor 200 euro kan één jongere een jaar een vaktraining volgen.
- Voor 200 euro kan één basisschoolkind een jaar huiswerkbegeleiding krijgen.

## 28 mei Plaatselijk vorming en toerusting

De collecte van 28 mei is bestemd voor plaatselijke vorming en toerusting. De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het organiseren van bijbelgesprekskringen en andere cursussen die ook dit seizoen weer worden georganiseerd binnen onze gemeente. U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

Namens de diaconie,  
Johan Schuurings en Annet Roodenburg

## Berichten van het Missionair Team

NIEUW!! Nieuws van de Boekspot!

Tot eind juni (daarna 2 maanden zomerstop) hebben we een prachtige collectie (kinder)boeken, bijbels, cd's, kaarten (o.a. felicitatie, beterschap) etc. met voor elk wat wils.

Een greep uit het assortiment:

de novelle **"Onvoorziene liefde"** van Regina Jennings. Het verhaal gaat over een onderwijzeres die, nu ze zo goed als blind is geworden, niet langer kan lesgeven. Het schoolbestuur schenkt haar een oude boerderij. Daar zou ze haar dagen moeten slijten in afhankelijkheid van anderen. Maar leven van liefdadigheid is niet wat Grace voor ogen heeft.....Deze historische roman heeft 125 pagina's en kost EUR 2,95.



De (historische) roman: **"Sara, het meisje dat op transport ging"**, geschreven door Lody van de Kamp.

De jonge Joodse Sara wordt met haar zusje op transport gezet. Hun moeder blijft achter. Halverwege de reis verdwijnt haar zusje. Nu moet Sara alleen verder, helemaal naar Engeland. Haar wacht de vrijheid. Maar hoe vrij ben je als je zonder je moeder en zusje bent?

En bij vreemde mensen woont?

Ze voelt zich in de steek gelaten, ontworteld, ook al zijn haar pleegouders nog zo lief voor haar. Heen en weer

geslingerd tussen hoop en wanhoop wacht ze al die lange oorlogsjaren af of zij haar familie ooit zal terugzien. Een ontroerend verhaal over een vergeten stukje geschiedenis: de Kindertransporten van 1938 en 1939. (EUR 17,90)

In het kader van het Maarten Luther-jaar: 500 jaar Reformatie. Maarten Luther: **Mij zal niets ontbreken, Psalm 23**, In 1535 of 1536 heeft Luther op een avond aan tafel, na het dankgebed, Psalm 23 uitgelegd. Er was in het Zwarte Klooster in Wittenberg, het woonhuis van de familie Luther, tijd en rust genoeg voor een goed gesprek. De psalm wordt tekst voor tekst behandeld. Christus, als de Herder van Zijn Kerk, staat centraal. De eenvoudige, indringende en vertroostende woorden die de reformator over de "Herderpsalm" heeft gesproken, verdienen het ook nu nog gelezen, gehoord en overdacht te worden. EUR 11,90.

Cd's van: **Sela**, Ik zal er zijn, **Nederland zingt** en het **Oslo Gospel Choir**, Messiah – de musical.

Verder liggen op de boekentafel voor de kleintjes o.a.: mijn kleine prentenbijbel (EUR 9,99), mijn kleine kofferbijbel (EUR 12,95), een stickerboekje en het Opa Knoest vakantieboek (EUR 4,50).

We kunnen hier niet alles noemen, dus we raden u aan eens een kijkje op de boekentafel te nemen!

P.s. Een vakantie Bijbelgidsje kunt u gratis afhalen bij de Boekspot.

Leestip van één van onze Boekspotbezoekers: 'Help ons U te vinden', 101 nieuwe gebeden (7,50).

*'Het is een heel mooi en inspirerend boekje, waar over 10 thema's, o.a. hoop, stilte en wijsheid in heldere taal verwoordt 101 nieuwe gebeden staan; gebeden die versterken, moed en troost bieden.*

*Voor persoonlijk gebed en bezinning, maar goed bruikbaar voor samenkomsten.*

*Goed verzorgde uitgave, harde kaft en sobere maar mooie illustraties; aldus Jacqueline.*

**Excursiedag Religieus Erfgoed! Om in de agenda te noteren:**

De datum voor de excursiedag begin september is een week vervroegd. De excursiedag wordt niet op zaterdag 2 september, maar op zaterdag 26 augustus. Om alvast een tipje van de sluier te lichten: we gaan richting Elburg. U hoort meer van ons als het programma definitief voorbereid is.

**14 juni Zomerbraderie:** op woensdagmiddag 14 juni is het Open Huis 's middags geopend tussen 14 en 17.00 uur. De boekenkraam staat aan de weg. Iedereen is van harte welkom voor koffie/thee en iets lekkers.

Met een hartelijke groet van het missionair team  
(Jeannette, Eric en Petra).

## THEOLOGISCHE VORMING GEMEENTELEDEN en geïnteresseerden, 3-jarige basiscursus

Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de Theologische Vorming Gemeenteleden Rotterdam en geïnteresseerden (TVG), die ook in het seizoen 2017-2018 de basiscursus TVG verzorgt. Deze basiscursus wordt gegeven te Capelle aan den IJssel, kerkgebouw "De Hoeksteen", Rivierweg 15. U kunt de cursus volgen op maandagavond of op dinsdagochtend, vanaf 4 september resp. 5 september 2017.

De basiscursus duurt drie jaar, waarin een aantal zeer interessante vakken wordt gedoceerd: elk jaar: Oude Testament (drs. A.J.O. van der Wal), Nieuwe Testament (mw. drs. L.J. Verschoor) en Kerkgeschiedenis (drs. J. Robbers); één jaar: Diaconaat (drs. J.C. Blankers) , Gemeente-opbouw (drs. J.E. Schelling), Filosofie (dr. J.C. de Bas), Rabbinica (mw. drs. E. Schorer), Spiritualiteit (mw. drs. H. Hummel) en gedurende twee jaar: Dogmatiek (drs. A.S.J. Smilde), Pastoraat (mw. drs. C.H.A. Bartelink), Liturgiek (drs. E.B. Kok), Ethiek (mw. drs. R. Oldenboom) en Wereldgodsdiensten (dr. J. Haafkens).

De basiscursus wordt gegeven van september t/m mei en buiten de schoolvakanties.

Er is géén speciale vooropleiding vereist, noch het lidmaatschap van een kerk. Iedereen met belangstelling voor de Bijbel en alles wat daarmee samenhangt, is van harte welkom.

De basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang voor vrijwilligers in het kerkenwerk. Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende.

Uitgebreide informatie vindt u op de website [www.tvgrotterdam.nl](http://www.tvgrotterdam.nl)

Voor persoonlijke toelichting kunt u mailen met Mw. M. Bezemer-Rietveld, e-mail: [tvgrotterdam@online.nl](mailto:tvgrotterdam@online.nl) , of bellen met mw. M. Koole, tel. 0167-536671



## Agenda

Wo 31 mei	20.00 uur in de Ontmoeting Gemeentevergadering
Do 1 juni	18.00 uur de Ontmoeting Gezamenlijke maaltijd
Vr 2 juni	19.30 uur in de Ontmoeting Gebedssamenkomst
Vr 2 \ Za 3	Dorpskerk Nacht Zonder Dak
14 juni	Zomerbraderie



## Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: [ledenadministratie@pgleimuiden.nl](mailto:ledenadministratie@pgleimuiden.nl)

## Ingekomen

Vanuit Amstelveen:  
mw. A.E. Buikema, Rietlanden 40

Vanuit Oude Wetering:  
mw. J. van den Eijkel, Meerewijk 32

Vanuit 's Gravenpolders:  
mw. J.C. Hoogeveen-de Goffau, Griede 19

## ***Sinds God aan Adam vroeg 'Waar ben je?', vraagt Adam zich af waar God is.***

(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

## Bijbelleesrooster

Week 21 21 t/m 27 mei 2017

zo	Deuteronomium 7	Marcus 9:30-37
ma	Deuteronomium 8	Marcus 9:38-50
di	Deuteronomium 9	Marcus 10:1-13
wo	Deuteronomium 10, 11	Marcus 10:13-31
do	Deuteronomium 12	Marcus 10:32-45
vr	Deuteronomium 13	Marcus 10:46-52
za	Deuteronomium 14	Marcus 11:1-11

Week 22 28 mei t/m 3 juni 2017

zo	Deuteronomium 15	Marcus 11:12-26
ma	Deuteronomium 16,17	Marcus 11:27-33
di	Deuteronomium 18	Marcus 12:1-27
wo	Deuteronomium 19	Marcus 12:28-44
do	Deuteronomium 20	Marcus 13
vr	Deuteronomium 21	Marcus 14:1-11
za	Deuteronomium 22	Marcus 14:12-31

Week 23 4 t/m 10 juni 2017

zo	Deuteronomium 23	Marcus 14:32-42
ma	Deuteronomium 24	Marcus 14:43-52
di	Deuteronomium 25,26	Marcus 14: 53-65
wo	Deuteronomium 27	Marcus 15:1-15
do	Deuteronomium 28	Marcus 15:16-32
vr	Deuteronomium 29	Marcus 15:33-41
za	Deuteronomium 30	Marcus 15:42

***IVM ruimte gebrek is de colofon dit  
keer vervallen***