



Hongerwinter

Jezus nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebied uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde Hij onder allen die er waren. Iedereen at en werd verzadigd *Marcus 6:41, 42*

Verschillende van u hebben het meegemaakt, het aan den lijve ondervonden: de tijd van de hongerwinter 1944/45. Een tijd van groot gebrek aan voedsel, een tijd van honger.

Velen, met name in grote steden als Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht zijn omgekomen. Gelukkig zijn velen dankzij vrijgevigheid van boeren op het platteland ook van de honger gered.

Zoals bijvoorbeeld mijn moeder die in de hongerwinter vanuit Amsterdam op zoek ging naar voedsel in West-Friesland.

In Den Haag is er in de hongerwinter vanuit de kerken een grote gaarkeuken opgezet.

Tal van vrijwilligers en vrijwilligsters zetten zich daar - in naam van Christus - in voor hun hongerende stadsgenoten.

Kort na afloop van de oorlog heeft de dichter Martinus Nijhoff als dank voor al die mensen van de gaarkeuken in Den Haag een gedicht geschreven.

Ik heb het zondag 12 november jl. tijdens de viering van de maaltijd van de Heer voorgelezen.

In het gedicht grijpt Martinus Nijhoff terug op de geschiedenis van de wonderbare spijziging.

Jezus die ons brood geeft voor ons hart, die ten diepste zichzelf deelt - zijn leven, in kruis en opstanding.

Daardoor mag je leven en ondanks alle moeiten misschien op je levensweg toch getroost en met goede moed verder.

'Met Hem sta ik niet alleen voor.'

Als gelovige mag je leven vanuit het grote geschenk van Jezus Christus, en dat dan ook delen met anderen, in dienst, medeleven, getuigenis in woord en daad.

Waar wij dat doen naar onze naaste, is de Heer zelf met zijn zegen in ons midden.

Zo dicht Martinus Nijhoff in zijn gedicht 'Wonderbare spijziging':

Onze Vader die in de hemelen zijt,
wij danken U voor uw barmhartigheid,
Uw Zoon Jezus - geprezen zij zijn naam -
kwam wederom in ons midden staan

en volbracht, als toen Hij op aarde ging,
een wonderbare spijziging.

Wederom, herderloos als wij zijn,
bevonden wij ons in een woestijn.

Geen voedsel bood het berooid gebied,
het elders kopen konden wij niet.

Maar Hij was met ons in dat oord.

'Geeft hun te eten' was zijn woord.

Voorts, nadat men tezamen las

de geringe mondvoorraad die er was,

deed Hij ons zitten groepsgewijs,

nam, toen wij zaten, de vergaarde spijs,

zag op ten hemel, zegende 't brood,

brak het, - en wat ternauwernood

had kunnen volstaan voor één gezin,

bleek, toen men het uitdelen ging,

voor een geheel volk te volstaan.

Grote dingen hebt Gij aan ons gedaan.

Wij danken U voor uw barmhartigheid,

onze Vader die in de hemelen zijt.....

ds Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 19 november

9^e zondag van de herfst

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds T.G. van der Linden
Ouderling	Clara de Ruiters
Collecten	Kindernevendienst en Erediensten
Organist	Lennard Esvelt
KN dienst	Ineke Griffioen

Er is koffiedrinken in de kloostergang

Zondag 26 november

Eeuwigheidszondag

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds J. Verschoof
Ouderling	Jorico Notenboom
Collecten	Plaatselijk jeugdwerk en Erediensten
Organist	Jaap Glasbergen
KN dienst	Annemarie Pieterse

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd door Astrid en René Muijs

Zondag 3 december

1^e zondag van advent

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds J. Verschoof
------------	-----------------

Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Rond de kerkdiensten**

Zondag 26 november as. laatste zondag van het kerkelijk jaar:

In deze dienst zullen wij de leden van onze gemeente gedenken, die dit kerkelijk jaar zijn heengegaan. Nog één keer zullen in het midden van de gemeente hun namen klinken en zal ter nagedachtenis van elk van de overledenen een kaars worden aangestoken: het Licht van Christus overwint de duisternis van de dood.

Na gesprek met en instemming van de kerkenraad zullen ook enkele overledenen worden herdacht met het noemen van hun naam en het aansteken van een kaars bij wier afscheid ik betrokken was of die anderszins nauw bij onze gemeente betrokken waren. Naast samenzang en orgelspel zal ook Martin Boek muzikale medewerking verlenen.

Zondag 3 december eerste Advent:

Na de laatste zondag van het kerkelijk jaar mogen wij weer een nieuw kerkelijk jaar ingaan en ons voorbereiden op het Kerstfeest in een viertal Adventsdiensten. Wij volgen in samenspraak met de kindernevendienst het Advents en Kerstproject van 'Vertel het maar'. Het heet: 'Gegrepen door Gods liefde'. Centraal staat deze Adventsperiode het Bijbelboek Jona. Wij lezen daarin hoe God Jona uit liefde stuurt naar de stad Nineve, hoe Jona denkt weg te vluchten voor God en vervolgens dat hij moet leren om zijn hoop op God te vestigen. Jona mag in Nineve getuigen van zijn geloof in God, waarna de mensen berouw tonen. Uit liefde voor de mensen spaart God de stad Nineve. Uit liefde voor alle mensen, stuurt God zijn Zoon naar de aarde om ons allen, net als de mensen van Nineve, te verlossen van de zonde. De geboorte van Gods Zoon, de Redder van de wereld, is het teken van hoop voor de toekomst.

Zieken

In de vorige Op Weg noemde ik enkele gemeenteleden zijn bezig met allerlei behandelingen, soms voor langere periode. Ik noemde Lydia van Gils (Rietlanden 89), die op dit moment bezig is met een periode van chemokuren ivm geconstateerde borstkanker. Kees van Bergen (De Ruijgehoek 28 Burgerveen) moet de komende periode een aantal specialistische tandheelkundige behandelingen ondergaan in het LUMC na de operatie 1 juni jl. in Leiden aan een tumor in zijn tong.

Gerrie Schoenmaker - van den Bosch (Dennenlaan 22) moest zaterdag 28 oktober jl. opgenomen worden in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp. Na een aantal onderzoeken werd er bij haar een ernstige hersentumor ontdekt. Vrijdag 10 november jl. kon in het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag de tumor grotendeels worden verwijderd, en maandag jl kon Gerrie zelfs al weer naar huis! Zoals het er nu voorstaat zal er een periode van chemokuren volgen, maar met haar en haar gezin zijn wij heel dankbaar dat de operatie zo mocht verlopen en wij bidden haar een goed verder herstel toe en ook goede

moed voor de komende periode. Mogen zo alle zieken zich gesterkt weten door de nabijheid van de Heer.

Overlijdensbericht

Op donderdag 9 november is thuis overleden Co Treur - Peters van de Dr. Stapensestraat 33a. Co Treur is 90 jaar geworden. In het volgende nummer van Op Weg verschijnt er een 'in memoriam'.

Voortgang Bijbelleesproject

Zondag 12 november jl. hadden wij weer een tussentijdse bijeenkomst van het Bijbelleesproject 'In twee jaar de Bijbel door'. Het is heel mooi en inspirerend dat zoveel mensen nog steeds trouw meedoen. Wij hebben tijdens deze bijeenkomst ervaringen uitgewisseld en ik heb wat verteld over de bijzondere waarde van het Oude Testament. Het was een goede bijeenkomst en wij werden allen weer bemoedigd om verder te lezen in het Woord van God.

Leeskring Anselm Grün 'Wortelen' 23 november as.

Ik attendeer nog een keer op de avond van 23 november as. in de Ontmoeting: dan bespreken wij het boek 'Wortelen' van Anselm Grün. Wij beginnen om 20.00 u. en de koffie staat klaar vanaf half 8.

Verhuisbericht

Br. Siem Dompeling is verhuisd van zijn aanleunwoning aan de Saskia van Uylenburglaan 11 in Oude Wetering naar het zorgcentrum Jacobus zelf, helaas in verband met blindheid. Zijn adres is nu: Zorglocatie Jacobus, begane grond kamer 007, Saskia van Uylenburchlaan 1, 2377 CR Oude Wetering. Heel veel sterkte toegewenst.

Huwelijksjubilea

In de komende tijd vieren drie echtparen een huwelijksjubileum.

Op zondag 19 november as zijn Ronald en Ester Helmhout-Schoenmaker (Beukenlaan 13) 25 jaar getrouwd, op maandag 20 november gedenken Frank en Hanny Hoek-Maat (Kloofpad 17) hun 50-jarig huwelijksjubileum, en op zaterdag 9 december as. hopen Piet en Annet Rietdijk-Wesselijs 40 jaar getrouwd te zijn. Alle drie de echtparen onze hartelijke felicitaties en nog vele goede en gelukkige jaren toegewenst onder de zegen van Hem die onze wegen leidt.

Tot zover dit gemeentenieuws.
Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

Kerkelijk Nieuws

Berichten van de Diaconie en ZWO

Bloemengroet

De bloemen gingen op 5 november naar de doopouders Bart en Paula Vooijs-de Koning (Leeuwerik 10) en Camiel en Ariane Angenent (Kerklaan 34) en op 12 november naar de familie Eendenburg in Rijnsaterwoude.

Postzegels, kaarten en cartridges



Op zondag 5 november zijn er door gemeenteleden - meer dan gedacht - postzegels, ansichtkaarten en cartridges ingeleverd. In de afgelopen week is ook nog materiaal gebracht bij Astrid Muijs. Op zaterdag 11 november hebben we alle spullen in Utrecht bij aanvang van de landelijke diaconale dag (LLD)

ingeleverd (zie foto). Een verslag van het bezoek aan deze diaconale dag komt in de volgende Op Weg.

Collecte 19 november Kindernevendienst

Met de opbrengst van de collecte voor de kindernevendienst kunnen er materialen aangeschaft worden om de kinderen te vertellen over de verhalen uit de Bijbel en met elkaar te knutselen.

Collecte 26 november Plaatselijk jeugdwerk

Vanuit de 3 invalshoeken ontspannen, ontwikkelen en ontdekken wordt het jeugdwerk binnen de PG Leimuiden vormgegeven. Zo zijn er de vaste onderdelen als kindernevendienst, tienerdienst, Kliederkerk en de vrijdagavond in het jeugdhok. Daarnaast worden er tijdens het seizoen verschillende speciale activiteiten georganiseerd zoals o.a. Paaswake en Nacht zonder Dak. In het programmaboekje seizoen 2017/2018 staan alle activiteiten vermeld. Met de collecte ondersteunen we graag dit werk.

*Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuuring*

Berichten van College van Kerkrentmeesters

Opbrengst dankstond collecte

Zondag 5 november jl. stond de tweede collecte in het teken van de Dankstondviering. De opbrengt bedraagt € 481. Een heel mooi bedrag! Het College van Kerkrentmeesters dankt u hartelijk,

*met vriendelijke groet,
Ad de Quaasteniët*

Berichten van het Missionair Team

Filmavond 30 november in de Ontmoeting - 'Paris, Texas' van Wim Wenders

Een man in pak loopt door de woestijn. Het pak is verformfaaid, de man draagt een baard van een paar weken en heeft een petje op tegen de zon. Dit is de ijzersterke openingscène van regisseur Wim Wenders in de film Paris, Texas (1984). Een scène van een man die door de Mojave-woestijn dwaalt zonder dat duidelijk is waar hij vandaan komt of waar hij naar toe gaat.



Harry Dean Stanton

Travis (Harry Dean Stanton) draagt met zich mee een vergeelde foto van een stuk land in het plaatsje Paris in de staat Texas. Het is de plaats waar hij is verwekt en waar hij droomt van een hereniging met zijn gezin. Verloren, lijdend aan geheugenverlies wordt hij na 4 jaar spoorloos te zijn geweest gevonden aan de grens met Mexico/Texas. Zijn broer Walt haalt hem op. Tijdens de lange autorit naar huis wil Walt weten waarom Travis zomaar is verdwenen, maar Travis is zeer zwijzaam.

Hij is op zoek naar een stukje grond, wat hij ooit samen met zijn jonge vrouw Jane (Nastassja Kinski) heeft gekocht. Jane is echter ook verdwenen, niemand weet waar naar toe. Travis en Jane hebben een zoon, Hunter, die nu wordt opgevoed door Walt en zijn vrouw. Het nieuwe contact tussen hen leidt voor beiden tot een enorme verandering in hun leven. Hunter's "nieuwe" vader heeft vier jaar niets van zich laten horen en Travis weet niet hoe hij de jongen moet benaderen. Wel besluit hij om samen met Hunter een zoektocht te beginnen naar Jane.



Natassja Kinski

Thema's in de film zijn: familie, gebrokenheid, schuld, bevrijding, vader-zoon relatie, acceptatie... Genoeg gesprekstof voor als je met een glaasje na wilt praten. Van harte welkom!

Aanvang: 19.45 uur. Zaal open: 19.30 uur.

Vacature Gastvrouw-heer

Wat ga je doen? Je bent het gastvrije gezicht en aanspreekpunt van het Open Huis, locatie De Ontmoeting.

Je biedt gezelligheid en een luisterend oor aan de bezoekers, je kunt in een team werken en samen met je teamgenoten (3) zorg je voor de koffie, de bezoekers en de boekverkoop/uitleen.

De werktijden liggen tussen 9.30 en 11.45 uur. Er wordt gewerkt met een rooster en 1 x per 6 weken heb je dienst. Wat krijg je van ons? Een uitdagende baan, werkend vanuit een prachtige locatie, ingebed in een gedreven team van 24 vrijwilligers. Je kunt indien nodig onderling ruilen. Last but not least: Eén keer per jaar een leuke teambuildingavond.

We zien je aanmelding graag tegemoet!
Contactpersoon: Petra Verschoof, pverschoof@filternet.nl

Israël groepsreis volgeboekt.

Beste mensen, de Israël groepsreis is met 30 deelnemers volgeboekt. Zestien mensen reizen voor het eerst met ons mee, waarvan vijf mensen voor ons (nog) onbekenden zijn. We kijken er naar uit om met elkaar een mooie verbindende en verdiepende reis te maken.

Marriage Course heeft bijna 'startgarantie'

"Je redt je huwelijk niet op de momenten dat het slecht gaat, maar door op de momenten dat het goed gaat het zo sterk te maken dat het niet meer te breken valt", aldus schrijfster Paulien Timmer.

Timmer zegt in een interview: als je huwelijk het moet hebben van een weekendje weg, ga je niet lekker. Dan moet je na drie maanden weer. Als de basis daarentegen goed is, is zo'n weekend juist de kers op de taart.'



Wil jij ook werken aan de basis? Investeer in een Marriage Course: in, plezier maken met elkaar, lekker eten, verbondenheid en betrokkenheid, verdieping en passie. Je voorkomt problemen.

Met jouw aanmelding kunnen de 7 avonden van start gaan (minimaal 7 stellen, maximaal 14 stellen).

Voor info: bel naar de gespreksleiding: Jelis en Petra Verschoof, 0172 701081

P.s. Het boek '50 relatieboosters' van Paulien Timmer is net uitgekomen.

Boekspot

A.s. zondag zijn we niet alleen 's morgens na de ochtenddienst vertegenwoordigd met de boekentafel, ook 's middags bij de Klierderkerk zijn we er met extra veel leuke kinderboekjes, kinder doeboekjes, uitgaven voor advent, kerst, enz. Tip: leuk om alvast in te slaan voor Sinterklaas ;-)



Adventskalender 2017 verkrijgbaar in de Boekspot

Overige berichten

Boeken- en Kerststukjesmarkt

Zaterdag 9 december kunt u in de Ontmoeting van 10 tot 15 uur weer tweedehands boeken en eerstehands kerststukjes kopen tijdens de jaarlijkse Boeken-Kerststukjesmarkt ook serveren we koffie en thee met een plakje cake. Net als vorig jaar hebben we een kerstpakket samengesteld om te verloten.

Wanneer u nog boeken heeft die u weg wilt doen dan kunt u ze inleveren op woensdag 6 december van 19 – 20 uur in de Ontmoeting. Voor de kerststukjes kunnen we nog takjes met rode besjes gebruiken ander groen hebben we al genoeg. De rode besjes kunt u ook op woensdagavond van 19 – 20 uur komen brengen.

We hopen weer op een drukke en levendige markt met een mooie opbrengst.

Het ACKC

Dankwoord

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de aandacht, gebed en de bloemen die wij van uit uw gemeente mochten ontvangen bij het overlijden van onze lieve zoon Jan Willem, het is voor ons een grote steun geweest!

Piet en Riet Endenburg

Gebedssamenkomst

Op vrijdag 1 december komen wij weer bij elkaar om onze zorgen, vreugde en dankbaarheid met elkaar te delen, tot God te bidden, en te danken voor alles wat we mogen ontvangen.

Hierbij willen we iedereen die dat wil, uitnodigen om met ons mee te bidden.

Ook als u denkt, ik weet niets te zeggen, kunt u ook in stilte met ons mee bidden.

Wij zijn God dankbaar dat we 10 jaar bij elkaar mochten komen om te bidden met elkaar, maar door te kleine groep zijn we genoodzaakt, er mee te stoppen, daarom doen we nog eenmaal een oproep aan de gemeente, als er mensen zijn die zich bij ons aan willen sluiten, kom erbij, iedereen is welkom, anders zal dit tevens de laatste keer zijn.

We beginnen om 19.30 uur in de Ontmoeting.
*Namens de groep van de Gebedssamenkomst,
 Willy Piet*

Volkskerstzang zondag 17 december a.s.

in de Dorpskerk te Leimuiden om 19.00 uur

Traditiegetrouw zal er ook dit jaar weer een Volkskerstzang zijn.

Het thema is 'Stille nacht, heilige nacht...'.
 Stille nacht - stil worden van binnen.

Heilige nacht – het geheim van een wonder dat je aanraakt.
 Samen zingen en luisteren naar het kerstverhaal,
 Gods glorie bezingen, bidden om vrede op aarde voor alle mensen...

Daarvoor nodigen wij u van harte uit.

Aan het einde van de viering is er een collecte voor de Wilde Ganzen.

En na afloop bent u welkom in 'De Ontmoeting'
 om bij een kopje koffie of thee gezellig even na te praten.

*Werkgroep Volkskerstzang
 Jannie, Els, Jan*

Seniorenkerstfeest

Op dinsdag 19 december wordt in de Ontmoeting weer het jaarlijkse seniorenkerstfeest gehouden.

De middag begint om half vier en wordt na een heerlijke broodmaaltijd rond half acht afgesloten.

U kunt zich nog opgeven tot 9 december bij Ank van der Maarel, Noordeinde 24, tel. 509138.

Er liggen ook uitnodigingen op de tafel bij het koffiedrinken op woensdagmorgen in de Ontmoeting.

We hopen u daar allen te ontmoeten en met elkaar een gezellige middag te hebben.

Terugblik gezamenlijke maaltijd 2 november j.l. en planning 2018

Op donderdag 2 november hebben we met elkaar gegeten van de vruchten van het land. Van de aangeleverde oogst aan uien, wortelen, prei en aardappels zijn smakelijke preischotels, hutspot, hachee en aardappelpuree klaargemaakt. Alle gevers hartelijk dank!



Als voorbereidingsgroep zijn we blij met de hulp van veel vrijwilligers, die helpen met koken, de tafels gezellig dekken, helpen met opruimen en afwassen, zodat we met elkaar kunnen terugblikken op een goed samenzijn.

In december zal er geen gezamenlijke maaltijd worden gehouden.

De maaltijden in 2018 zullen zoveel mogelijk op de eerste donderdag van de maand plaatsvinden. De volgende data zijn vastgelegd: 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei, 7 juni, 6 september, 4 oktober en 1 november.

U kunt deze data alvast noteren in uw agenda of op de kalender.

*Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke maaltijden,
 Jeannette Meijer*

Bijbelleesrooster

Week 47 19 t/m 25 november 2017

zo	1 Kronieken 15	Johannes 11:1-16
ma	1 Kronieken 16	Johannes 11:17-44
di	1 Kronieken 17	Johannes 11:45-57
wo	1 Kronieken 18	Johannes 12:1-11
do	1 Kronieken 19,20	Johannes 12:12-19
vr	1 Kronieken 21,22	Johannes 12:20-56
za	1 Kronieken 23	Johannes 13:1-20

Week 48 26 november t/m 2 december 2017

zo	1 Kronieken 24,25	Johannes 13:21-30
ma	1 Kronieken 26,27	Johannes 13:31-38
di	1 Kronieken 28	Johannes 14:1-14
wo	1 Kronieken 29	Johannes 14:15-31
do	2 Kronieken 1,2	Johannes 15:1-17
vr	2 Kronieken 3,4	Johannes 15:18-26
za	2 Kronieken 5	Johannes 16:1-15

Week 49 3 t/m 9 december 2017

zo	2 Kronieken 6	Johannes 16:16-33
ma	2 Kronieken 7	Johannes 17
di	2 Kronieken 8	Johannes 18:1-11
wo	2 Kronieken 9,10	Johannes 18:12-27
do	2 Kronieken 11,12	Johannes 18:28-40
vr	2 Kronieken 13	Johannes 19:1-16
za	2 Kronieken 14,15	Johannes 19:16b-30

ACKC - Reacties n.a.v. de giften

Als ACKC zijn we druk bezig met de voorbereidingen van de boekenmarkt en de verkoop van kerststukjes op 9 december a.s.

Toch willen wij u bijgaande informatie niet onthouden.

20% van de opbrengst van de Voorjaarsmarkt van dit jaar ging naar drie doelen welke hieronder worden vermeld.

Ieder doel heeft € 375,- ontvangen wat is gefinancierd door de diaconie.

Zie hier de reacties op onze gift en nog een korte toelichting van het doel.

Adamas Inloophuis te Nieuw Venne

In het Adamas Inloophuis wordt gewerkt vanuit de visie door kanker bewust leven. Niet kanker, maar de mens staat centraal.

De deur van het Adamas Inloophuis staat open voor iedereen (patiënt / familie), die op welke manier ook, met kanker is geconfronteerd.

Het Adamas Inloophuis vind u aan de Eugenie Prévinaireweg 61 te Nieuw-Vennep.

www.adamas-inloophuis.nl

NL 53 ABNA 0976 6668 04

Geen reactie mogen ontvangen

Zinderend, een voedselproject in Niger

Renate en Josef Garvi, uitgezonden door de diaconie NGK te Wageningen proberen als gezin het bedrijf Sahara Sahel Foods efficiënter en rendabeler te laten functioneren m.b.v. de lokale bevolking.

Het gaat daarbij om basale zaken zoals bijvoorbeeld een oliepers voor de steenmolen.

Het is moeilijk werken als westerlingen in een passieve en fatalistische maatschappij. Een extra (financieel) zetje in de rug kunnen Renate en Josef wel gebruiken.

www.saharasahelfoods.com

NL16 INGB 0001 3390 11

Wat een ontzettend leuke en bemoedigende verrassing is dat voor ons, de gift van € 375,= die wij van u mochten ontvangen.

Wat zijn we daar blij mee! Het blijft voor ons bijzonder om keer op keer te zien hoe er wordt voorzien in wat er nodig is in ons leven, zodat we het werk kunnen doen zolang dat nodig is.

Heel veel dank dat jullie aan dit werk zoveel hebben willen bijdragen.

Warme groeten, Renate en Josef Garvi

Wheels4Africa

Een stichting die auto's laat ombouwen tot ambulances voor Gambia.

Een kleine stichting waarbij veel vrijwilligers zijn betrokken en die daarbij ook probeert zoveel mogelijk te doen tegen zo laag mogelijke kosten.

Zij zijn afhankelijk van giften, donaties, inzamelen van statiegeldflessen en crowdfunding. Ook deze stichting willen we een handje helpen met onze gift.

www.wheels4africa.nl

NL29 RBRB 0850 0567 80

Fantastisch, de donatie van € 375,= die we mochten ontvangen, wat geweldig.

Dank hiervoor. Het brengt de ambulance die we op het oog hebben weer dichterbij.

Wilt u onze dank ook overbrengen aan uw gemeenteleden.

Hartelijke groet, Jack van Duijn

Oliebollenactie 2017

De pepernoten liggen al weken in de schappen van de supermarkt,

de klok is omgezet naar wintertijd, en ook de kerstsfeer komt er al in bij de tuincentra.

Dus wordt het voor ons weer hoog tijd om aan de oliebolactie bij de jaarwisseling te gaan denken.

De commissie is bij elkaar geweest om het draaiboek door te nemen.

De taken zijn verdeeld, wij weten onze plek.

De meeste medewerkers hebben ook zo hun eigen voorkeur en talent, dus hopen we weer een ieder zich weer gaat aanmelden.

'Nieuwe' beslagmakers, bakkers, verkopers, schoonmakers, appelschillers, appelbeignetbakkers zijn van harte welkom.

Zij die al eerder hun medewerking hebben verleend ontvangen een mail of uitnodiging per brievenbus. Bent u/jij nog niet besmet met dit virus, (het is zo'n gezellige bezigheid met z'n allen!)

meld je aan bij: p.rietdijk@ziggo.nl

De bakdagen dit jaar zijn vrijdag 29 december en zaterdag 30 december.

De tijden zijn hetzelfde als vorig jaar, de 1e dag starten de bakkers om 9.00 uur,

de 2e dag om 7.00 uur. De werktijden zijn verdeeld in blokken van 3 uren.

Ook kopers zien we natuurlijk weer graag aan de kraam verschijnen!

De verkooptijden zijn vrijdag 29e vanaf 10 - 18.00 uur.

Zaterdag de 30e vanaf 8 - 16.00 uur. Maar op is op!

Zegt, app en chat het voort!

De oliebolcommissie,

Aad Treur, Joost Boot, Piet en Annet Rietdijk

Complete act in de Dorpskerk

Het eerste concert van de reeks in de Leimuidense Dorpskerk op zondag 5 november jl. was er direct één die de toeschouwers nog heel lang zullen onthouden! Het publiek werd meegenomen naar muzikale uitersten in barokke klavecimbelmuziek en het moderne en soms jazzy trio-spel van Treeo HOUT.

Muzikale verrassingen is het kenmerk van alle concerten in de reeks. Dit concert was echter wel een heel memorabele aflevering. Niet alleen omdat de tere klanken van het nog nooit eerder in de Dorpskerk gehoorde klavecimbel, bespeeld door Leonardo Valiante, zo afstaken tegen het gure weer buiten met hagel en natte sneeuw. Ook het sierlijk twinkelen van het barokke klavecimbel tegenover direct al heel moderne samenklanken van het blazers-trio leverde een verrassende tegenstelling op. Maar het meest was het publiek gegrepen door het theatrale spel van de trio-spelers waarin zij op muziek van Prokofjev, uit het hoofd en schijnbaar moeiteloos, al spelend stonden te kibbelen en te verleiden. Met een ongekende precisie en kleurenrijkdom in één van de instrumenten werd het publiek vervolgens met een paar jazzy nummers volstrekt ingepakt. Toen aan het eind het publiek ook nog getrakteerd werd op prachtig samenspel met de klavecijnist op muziek van Ramses Shaffy en het publiek zachtjes meezong, was het duidelijk: met 'Een Complete Act' met dans, theater en muziek is de lat voor dit seizoen wel heel hoog gelegd. Dit

smaakt zeker naar meer, het volgende concert is op zondag 28 januari.

Aanvang 15.30u in de Ontmoeting



Oproep redactie OpWeg

Dit is de laatste keer dat ik de OpWeg heb gemaakt voor u allen. Daarom is de redactie op zoek naar een vrijwilliger die 1x in de 8 weken de OpWeg wil samenstellen.

U kunt u aanmelden per email op.weg@pgleimuiden.nl of bij een van redactieleden

Mathilde Hijink

Uit de omgeving

Beste redactie,

Gezocht: vrijwilligers voor het biebpunt in Leimuiden
In Leimuiden gaat de Bibliobus van de Bibliotheek Rijn en Venen stoppen. Als vervanging van de bibliobus openen we op 15 december 2017 een biebpunt in Het Spant. In dit biebpunt komt een romancollectie voor volwassenen en een collectie voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Er is voor alle leden de mogelijkheid om materialen te reserveren en deze op te halen bij het biebpunt.

Wilt u graag blijven lezen?

Vanaf 15 december 2017 bent u van harte welkom in Het Spant in Leimuiden. U bent natuurlijk ook welkom in onze andere vestigingen, zoals Roelofarendsveen, Woubrugge en Alphen Centrum. Als u in de eerste openingsmaanden lid wordt van de bibliotheek krijgt u een aantrekkelijke korting op het tarief! Kinderen tot 18 jaar worden gratis lid.

Wij zoeken vrijwilligers!

Ons biebpunt kan niet zonder enthousiaste, representatieve gastvrouwen en gastheren. Bent u gastvrij, bekend met computers, klantgericht, een paar uur per week beschikbaar op woensdagochtend, woensdagmiddag, vrijdagmiddag of zaterdagmiddag én heeft u een warm hart voor de bibliotheek?

Neem dan contact op met Ina Esman.

E-mail: i.esman@bibliotheekrijnenvenen.nl, tel.: 06-23582039.

Met vriendelijke groet,

Ina Esman-Stegeman

Coördinator vestigingen Hazerswoude-Rijndijk / Ter Aar / Woubrugge / Zoeterwoude-Dorp



Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

27 nov dhr. W.J. Groot, Kerklaan 15W,
2451 VX Leimuiden
27 nov dhr. C.H. Vrijburg, Noordveenweg 21,
2376 AR Nieuwe Wetering



Agenda

Zo 19 nov	Kliederkerk Van 12-13.30u in de Ontmoeting
Do 30 nov	Film Paris, Texas Aanvang 19.45u in de Ontmoeting
Vr 1 dec	Gebedssamenzang Aanvang 19.30 u in de ontmoeting
Za 9 dec	Boeken en kerststukjesmarkt Van 10-15 uur in de Ontmoeting
Zo 17 dec	Volkskerstzang Aanvang 19.00u in de Dorpskerk
Di 19 dec	Seniorenkerstfeest Aanvang 15.30u in de Ontmoeting



Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude
Telefoon 508 831
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

Als God zwijgt vragen we waarom Hij niet spreekt.

Als Hij spreekt, luisteren we niet.

(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld).

Mutaties

Verhuisd

Roos Vissers, van Dennenlaan 24 naar Molenstraat 4, 6191 KP Beek (LB)

Gedoopt op 5 november

Cas, zoon van Camiel en Arianne Angenent-Siebeling, Kerklaan 34

Valerie, dochter van Bart en Paula Vooijs-de Koning, Leeuwerik 10

Overleden op 9 november

Mw. Jacoba Pietje (Co) Treur-Peters, dr. Stapensestraat 33a in de leeftijd van 90 jaar

Bijeenkomst 'Veelkleurig Samenleven' op 12 november



Op 12 november organiseerden de Diaconie en de Family Factory voor de 2^e keer een veelkleurige middag. Dit keer was Mavileo uitgenodigd om ons kennis te laten maken met de verschillende muziekinstrumenten. Hier werd volop gebruik van gemaakt en dat was te horen! De kinderen kregen

een 'strippenkaart' waarmee ze langs de verschillende onderdelen konden gaan. Bij elk onderdeel kregen ze een stempel en als de kaart vol was kregen ze een echte Mavileo-sleutelhanger! De kinderen, maar ook de volwassenen, konden proberen of ze geluid kregen uit verschillende blaasinstrumenten. Ook waren de slagwerkers aanwezig en konden de kinderen een eigen muziekinstrumentje knutselen.

Naast alle muziek was er ook dit keer genoeg lekkers te proeven uit o.a. Syrië, Eritrea en uit



Nederland. En natuurlijk konden we gezellig met elkaar praten.

We kijken terug op een geslaagde middag!



*Namens de Diaconie en de Family Factory,
Annet Roodenburg, Jorico Notenboom*

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	Piet de Bock (vice-voorz), tel 744826, tel 507331, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond.**

Bezorging Joke Rietdijk (509427)

Kopij/Eindredactie Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254) en Paula de Koning (06 44103614)



een initiatief van: Dorpskerk – St. Jan de Doper – Woudse Dorn
Leimuïden & Rijnsaterwoude

Wondermooi



Een kerk in beweging
met en voor elkaar
van alle leeftijden.

 SAMEN ontdekken
 SAMEN vieren
 SAMEN eten

met onder andere:

- Linten stelen
- Gezichtsbedrog?

Zondagmiddag 19 november 2017
12:00 tot ca. 13:30 uur, deze keer in de
de Ontmoeting – Dorpsstraat 49 - Leimuïden