



## Licht dat in de nacht begint

*Kom tot ons, de wereld wacht,  
Heiland, kom in onze nacht.  
Licht dat in de nacht begint,  
kind van God, Maria's kind.*

Gezang 122:1

Deze laatste weken van het jaar, de weken van Advent en vóór Kerst, is altijd een donkere tijd. Het wordt laat licht en vroeg weer donker. Het lijkt wel alsof het donker heer en meester is. Dat geldt letterlijk, voor de natuur.

Maar geldt het ook niet figuurlijk voor onze wereld?

Wat is het soms donker.

Zeker, er zijn heel veel dingen om dankbaar voor te zijn.

Het is goed om daar steeds weer oog voor te houden en de Heer daarvoor te danken.

Maar het kan ook toch donker worden in je leven, door ziekte, door verdriet, een gevoel van eenzaamheid, scherven zonder geluk...

Ik denk ook aan het donker van wat er allemaal in onze wereld gebeurt, al het geweld, de aanslagen, het werk van de duivel door mensenhanden heen...

Het is soms niet meer te bevatten.

Hoe moet het verder?

Blijft het donker, blijft de nacht van de geschiedenis voortduren?

In Gezang 122, een Adventslied geschreven door de kerkhervormer Maarten Luther, horen wij ook over de nacht

'Onze nacht', zo staat er in regel twee van het eerste couplet.

Maar in de volgende regel komt het tot een verrassende wending.

Wij mogen daar zingen: 'Licht dat in de nacht begint'.

In de nacht van de wereldgeschiedenis is een Licht begonnen.

Wat wij voor onmogelijk houden, het is toch gebeurd.

Het Licht is in de nacht begonnen, voor ieder van ons persoonlijk, en voor onze duistere wereld: het Kind van God, Maria's kind.

Het Licht Jezus Christus.

Het is menselijkerwijs zo klein en zwak begonnen: een klein Kind, liggend in een kribbe.

Kwetsbaar als een kaars in de wind.

Dat Lichtje zal toch meteen door de duisternis worden uitgedoofd zou je denken.

Maar nee, het is blijven schijnen.

En het schijnt ook vandaag.

In deze donkere dagen, in deze tijd van Advent mogen wij naar dat Licht uitzien.

Mogen wij blijven kijken naar, hopen op Hem die het Licht der wereld is: Jezus onze Heer.

Dan verlies je de moed niet en mag je weten: Hij is ook mij nabij, Hij blijft ook onze wereld nabij.

En door Hem geïnspireerd, ben je geroepen ook zélf tot licht zijn voor anderen om je heen.

Een verwachtingsvolle Adventstijd toegewenst!

ds. Verschoof

## Kerkdiensten

### Zondag 3 december

1<sup>e</sup> zondag van Advent

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	1) PKN Missionair werk en kerkgroei 2) Erediensten
Organist	Ad Jacobs
KND	Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in de kloostergang

### Zondag 10 december

2<sup>e</sup> zondag van Advent

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. J. Verschoof
Ouderling	André Lorier
Collecten	1) PKN Pastoraat 2) Erediensten
Organist	Marc Koning
KND	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in de kloostergang

### Zondag 17 december

3<sup>e</sup> zondag van Advent

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds G.W. Oostermann
Ouderling	Clara de Ruiters
Collecten	1) Plaatselijke vorming en toerusting 2) Erediensten
Organist	Lennard Esveld
KND	Jorico Notenboom

**Vanuit de pastorie, kerklaan 60****ds. Jelis Verschoof****Rond de kerkdiensten**

Zondag 26 november jl. was het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wij hebben allen herdacht, die in het nu voorbije kerkelijke jaar zijn gestorven. Het was fijn dat er zovelen gekomen waren om in de kerk aanwezig te zijn bij het noemen van de naam van een geliefd iemand, die overleden was. Wij hebben mogen luisteren naar woorden van Psalm 39: 'En nu, wat verwachtte ik, HERE? Mijn hoop, die is op U.'

Onze hoop vestigend op de trouwe God van het verbond mogen wij geloven in wat de apostel Paulus schrijft aan de gemeente van Rome: 'Bij alle donkere machten en krachten die ons leven bedreigen is er toch niets dat ons scheiden kan van de liefde van God, die zichtbaar geworden is in Jezus Christus onze Heer' (Romeinen 8:39). Jaap Glasbergen begeleidde de samenzang op het orgel en Martin Boek bracht twee mooie stukken gitaarspel ten gehore. Zo was het bij alle herinnering en gedachtenis een mooie en bemoedigende dienst.

Na dit gemeentenieuws staan nog een keer de namen genoemd van hen die overleden zijn.

**Zondag 3 december eerste Advent**

As zondag 3 december is het de eerste Advent. Wij gaan weer een nieuw kerkelijk jaar in en bereiden ons voor op het Kerstfeest. Wij volgen samen met de kindernevendienst het Advents- en Kerstproject van 'Vertel het maar'. Het project heet dit jaar 'Gegrepen door Gods liefde'. Centraal staat het Bijbelboek Jona. In deze geschiedenis van Jona wordt de grote liefde van God zichtbaar voor alle mensen. Zoals Jona naar Nineve werd gezonden, zond God zijn eigen Zoon om deze wereld in zijn genade en barmhartigheid te redden.

Terwijl Jona zich aan de opdracht van HEER wilde onttrekken ging Jezus trouw zijn weg en heeft Hij zo door zijn kruis en opstanding vrede gebracht en eeuwig heil voor iedereen die in Hem gelooft. Wij zingen elke zondag een projectlied dat past bij het desbetreffende hoofdstuk uit Jona, de Adventskaars wordt aangestoken en Janneke Roggeveen heeft weer mooie gedichten geschreven bij de verhalen van Jona.

Zo mogen wij ons onderweg weten naar het Kerstfeest, en

wij hopen dat u en jij mét ons mee onderweg gaat!

**Zieken**

Er verblijven op dit moment van schrijven bij mijn weten geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Maar iedereen die thuis met ziekte te maken heeft, bezig is met behandelingen, of in afwachting is van een operatie heel veel sterkte toegewenst en de nabijheid van Hem die ons leven draagt in zijn trouw.

Leeskring Anselm Grün 'Wortelen' 23 november jl.:

Donderdag 23 november bespraken wij het boek 'Wortelen' van Anselm Grün. Wij waren met 10 mensen bijeen en het was een goede en inhoudsvolle avond. Volgend jaar hopen wij weer een kring aan te bieden over een inhoudelijk en geestelijk opbouwend boek.

**Huwelijksjubileum:**

op zaterdag 9 december as. hopen Piet en Annet Rietdijk-Wesselius 40 jaar getrouwd te zijn. De vorige Op Weg had ik verzuimd hun adres te vermelden. Dat is nu (sinds de verhuizing): Dorpsstraat 15 2451 AN Leimuiden.

Tot zover dit gemeentenieuws.

Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,  
ds. Jelis Verschoof

**Overledenen in het afgelopen kerkelijk jaar**

De volgende leden van onze gemeente en ook anderen met wie wij ons verbonden wisten zijn zondag 26 november jl. tijdens de ochtenddienst herdacht:

Grady Pul - van Dijk, Verpleeghuis Vlietwijk te Voorschoten, overleden 25 januari in de leeftijd van 87 jaar.

Hendrika Dirkje (Riet) Borst - Poot, Tuinderij 50, overleden 7 februari in de leeftijd van 79 jaar.

Nathan Kifle Gebrelibanos, Ieplaan 7, overleden 15 maart; Nathan heeft 7 dagen geleefd.

Henderina (Hennie) Borst - Bliet, Van Woudeweg 2 Woubrugge, overleden 31 maart in de leeftijd van 86 jaar.

Grietje (Gré) Vonk - de Jong, Vriezeloop 11, overleden 26 mei de leeftijd van 77 jaar.

Alida (Alie) Roos - Kempenaar, Vriezeloop 32, overleden 9 juni in de leeftijd van 90 jaar.

Aaltje (Alie) Schreuder - Lok, Peppelhof, overleden 6 augustus in de leeftijd van 92 jaar.

Gerritje (Gerrie) Zijlstra - Vink, Lijsterbeslaan 33, overleden 10 augustus in de leeftijd van 78 jaar.

Pieter Vroonland Gzn, Zorgcentrum Overrhyn te Leiden, overleden 4 september in de leeftijd van 69 jaar.

Geertruida Gerritdina (Truus) van Iperen - de Heer, Hof van Alkemade te Roelofarendsveen, overleden 11 september in de leeftijd van 90 jaar.

Cornelia Jacomina (Corrie) van der Plas - Groenveld, Driehoorn in Alphen aan den Rhijn, overleden 30 oktober in de leeftijd van 91 jaar.

Jacoba - Pietje (Co) Treur - Peters, Dr. Stapensestraat 33a, overleden 9 november in de leeftijd van 90 jaar.

Moge de hemelse vrede hun deel zijn.

### In memoriam Co Treur - Peters

Op donderdag 9 november heeft de HERE tot zich genomen Co Treur - Peters van de dr. Stapensestraat 33a, in de leeftijd van 90 jaar.

Jacoba Pietje - Co Peters werd geboren 30 mei 1927 in Woubrugge, aan de Kruisweg. Daar groeide zij op op de boerderij, samen met haar ouders, haar drie broers en éne zus. Zij trad in de zomer van 1950 in het huwelijk met Jan Treur en verwisselde toen de ouderlijke boerderij aan de Kruisweg met de boerderij aan de Vriezeloop. Ik hoorde dat deze boerderij dateerde van rond 1665, en dat het de eerste boerderij daar was na de drooglegging van de Wassenaarse polder.

Samen met haar man Jan heeft zij met hart en ziel op de boerderij gewerkt, het was haar lust en haar leven, alles was altijd keurig verzorgd en

haar schoonzoon vertelde: 'Het glimmend houden van de ramen van de boerderij was bijna haar handelsmerk.' Samen kregen zij en haar man twee kinderen: Bram en Marieke, en daarna kwamen er ook klein- en achterkleinkinderen. Ze genoot erg van hen en leefde van harte mee.

Veel verdriet heeft gedaan het overlijden van haar zoon Bram na een periode van ziekte in april 1988, op 35-jarige leeftijd, en een paar jaar later van haar man Jan, in 1993.

In 2005 heeft zij de mooie en vertrouwde boerderij aan de Drecht verkocht en is zij verhuisd naar het dorp. Een hele overgang, maar zij heeft daar gelukkig nog een heel goede tijd gehad, in een fijn appartement met een mooi uitzicht.

Ik heb Co Treur -Peters mogen leren kennen als een oprecht gelovige vrouw, die ook echt uit het geloof wilde leven. Elke zondagochtend was zij één van de eersten die - wat gebogen lopend achter haar rollator - naar de kerk kwam. Zij miste eigenlijk nooit, eigenlijk alleen als zij ziek was, of weg. Mensen zoals Co zijn door hun trouw en betrokkenheid echt iets als een steunpilaar voor de gemeente van de Heer. Ook kwam zij altijd naar de Bijbelgesprekskring, wij zullen ook daar Co missen! Ik houd haar in gedachtenis als een vriendelijke en belangstellende, meelevende vrouw, betrokken bij velen. Ook op hoge leeftijd gekomen stond zij toch midden in het leven en was geïnteresseerd in wat er in onze tijd speelt. Zo laat zij een lege plaats achter, in haar eigen gezin en familiekring, en ook in onze kerkelijke gemeente. In de dankdienst voor haar leven waren velen gekomen om afscheid te nemen. Wij hebben geluisterd naar de trouwtekst waarmee Jan en Co Treur samen door het leven mochten gaan en die altijd veel voor haar heeft betekend, Psalm37:5: 'Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.' Een bemoediging tot een leven in geloof in en vertrouwen op de HERE met ook een rijke belofte. De nagedachtenis aan Co Treur - Peters zij tot zegen, en moge de HERE allen die haar zullen missen nabij zijn.

ds Verschoof

**Bijbelleesrooster**

Week 49	3 t/m 9 december 2017	
zo	2 Kronieken 6	Johannes 16:16-33
ma	2 Kronieken 7	Johannes 17
di	2 Kronieken 8	Johannes 18:1-11
wo	2 Kronieken 9,10	Johannes 18:12-27
do	2 Kronieken 11,12	Johannes 18:28-40
vr	2 Kronieken 13	Johannes 19:1-16
za	2 Kronieken 14,15	Johannes 19:16b-30

Week 51	17 t/m 23 december 2017	
zo	2 Kronieken 26	Psalm 90
ma	2 Kronieken 27,28	Psalm 91
di	2 Kronieken 29	Psalm 92
wo	2 Kronieken 30	Psalm 93
do	2 Kronieken 31	Psalm 94
vr	2 Kronieken 32	Psalm 95
za	2 Kronieken 33	Psalm 96

Week 50	10 t/m 16 december 2017	
zo	2 Kronieken 16,17	Johannes 19:31-42
ma	2 Kronieken 18,19	Johannes 20:1-18
di	2 Kronieken 20	Johannes 20:19-23
wo	2 Kronieken 21	Johannes 20:24-31
do	2 Kronieken 22,23	Johannes 21:1-14
vr	2 Kronieken 24	Johannes 21:15-23
za	2 Kronieken 25	Johannes 21:24-25

Week 52	24 t/m 30 december 2017	
zo	2 Kronieken 34	Psalm 97
ma	2 Kronieken 35	Psalm 98
di	2 Kronieken 36	Psalm 99
wo	Ezra 1	Psalm 100
do	Ezra 2	Psalm 101
vr	Ezra 3	Psalm 102
za	Ezra 4,5	Psalm 103

**Kerkelijk Nieuws****Berichten van de Diaconie****Bloemen**

De bloemen gingen op 19 november als groet van de gemeente naar mevrouw M. van der Lek, Verlaat 28. Op 26 november waren er geen bloemen om weg te brengen, maar was er een liturgisch bloemstuk i.v.m. de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

**Collecte 3 december PKN missionair werk en kerkgroei**

Pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse wijkgemeente Oase, wil een plek zijn voor tieners én hun ouders. Jan-Willem ten Hove, een van de twee pioniers: "Het is van belang dat het geloof thuis voeding krijgt en gestimuleerd wordt." Zoals in veel gemeenten haakten tieners af. "We zijn al eens begonnen met andere diensten, maar dat werkte niet. We doen het nu anders. Als je tieners wilt bereiken, moet je hen serieus nemen en een relatie met hen opbouwen." Tieners ontmoeten elkaar tweewekelijks en bezoeken samen festivals of de EO-Jongerendag. "Voorop staat dat we niet 'entertainen'. Tieners moeten vooral zelf actief worden." De ouders lezen samen in één jaar de Bijbel en delen dingen via een Whatsapp-groep. De collecte maakt pioniersplekken als Yours!, waar leven en geloven gedeeld wordt, mogelijk.

**Collecte zondag 10 december 2017 PKN pastoraat**

Binnenvaartpredikanten Dirk Meijvogel en Louis Krüger vormen samen met tientallen vrijwilligers het pastoraal team voor 450 schippersfamilies die varen op de waterwegen van West-Europa. Voor deze varende gezinnen zijn er havenkerken en binnenvaartpredikanten. Binnenvaartpredikanten willen daar zijn waar de schipper is: in crisissituaties, bij ziekte, financiële zorgen, maar ook bij vragen over geloofsofvoeding en relatieproblematiek. De vrijwilligers hebben veel contact met de predikanten en kunnen signalen uit de schipperswereld snel doorgeven. De predikanten bezoeken de schippers op hun schepen. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor bijzondere vormen van pastoraat aan mensen die zich buiten het bereik van de

plaatselijke gemeente bevinden, zoals pastoraat aan schippers maar ook bij voorbeeld luchthavenpastoraat.

**Collecte 17 december Plaatselijke vorming en toerusting**

De opbrengst van deze collecte komt ten goede aan het organiseren van bijbelgesprekskringen en andere cursussen die ook dit seizoen weer worden

georganiseerd binnen onze gemeente. U kunt hier regelmatig over lezen in Op Weg.

Namens de diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuurings

### Terugblik op de Landelijke Diaconale Dag (LDD)

Namens de diaconie hebben Astrid Muijs en Johan Schuurings op 11 november de LDD bezocht.

Bij binnenkomst kon de belevenismarkt worden bezocht met tal van verschillende stands met info over Kerk in Actie en andere projecten in binnen- en buitenland.

Smaakmakers, zo noemde René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk, de diakenen. Ook werden we het zout der aarde en het licht der wereld genoemd (Matth. 5). Er waren 3 genomineerden voor de prijs van het beste ingezonden project. Dat waren: 1. het maken en uitdelen van Dorpssoep, 2. zingen in de kerk met de kinderen van de Vrolijkheid en 3. de eetgroep met o.a. alleenstaanden, vluchtelingen. Er vond een stemming plaats en de eerste prijs was voor de eetgroep.

De najaarscampagne 'Versterk de kerk in het Midden Oosten' heeft tot nu toe € 800.000 opgebracht. Onze kerk heeft daar met een gift ook aan bijgedragen. Er is ook gezongen met mooie toepasselijke liederen met The Psalm Project. Daarna was het tijd voor het volgen van workshops.

Astrid was bij de workshop die ging over de tweedeling in de maatschappij en dan niet alleen de tweedeling die ontstaat door het verschil tussen arm en rijk, maar vooral de gevolgen daarvan.

De kern van het probleem is niet dat er armoede is, maar dat mensen het gevoel hebben dat ze buitenspel staan en daardoor letterlijk lamgeslagen zijn.

We hebben met elkaar uitgewisseld hoe je deze mensen toch weer kunt betrekken bij de maatschappij, hoewel je de situatie op zich niet altijd kunt veranderen. Eén van de hoofdpunten was wel dat je naast mensen moet gaan staan en met hen overleggen wat voor hen fijn zou zijn.

Johan was bij de workshop onvoorwaardelijke liefde - 40 dagen campagne 2018. Bij deze workshop werd info gegeven over de 40 dagen tijd met 6 verschillende thema's. Aan de hand van

diverse tips werd aangegeven, hoe we als gemeente in actie kunnen komen.

Na de lunch was er een optreden van The Psalm Project, gevolgd door de 2e workshopronde.

Johan was aanwezig bij de Kinderen in armoede. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Dagelijks kampen zij met de gevolgen hiervan. Ouders schamen zich en doen hun best om de armoede te verbergen. Het is duidelijk dat het lastig is om desbetreffende gezinnen te ontdekken.

Astrid was aanwezig bij het Migranten Pop up koor (Birma) - zingen met de wereldkerk. Dat wereldkoor bestond uit een groep migranten uit Myanmar, het voormalige Birma. Eén van de PKN-leden van de kerk in Waardenburg kwam met één van deze vluchtelingen in contact en vroeg hem wat zij voor hen zou kunnen doen, daarbij dacht zij natuurlijk aan geld inzamelen voor kleding, voedsel enz. Zeer tot haar verrassing vroeg deze vluchteling om een plaats waarbij zij als christenen hun geloof met elkaar konden vieren en God groot maken in hun eigen taal. De kerk van Waardenburg voorziet hier nu in door hun gebouw 1x per maand op zondagmiddag hiervoor beschikbaar te stellen. Soms wordt die samenkomst ook door mensen van de eigen gemeente bezocht en soms komen de mensen uit Myanmar ook naar de dienst op zondagmorgen. Hierdoor zijn waardevolle contacten ontstaan. Eén van de jongeren uit het koor verwoordde dat door uit te spreken dat het zo mooi is dat wij allemaal kinderen van Eén Vader zijn. Het viel overigens helemaal niet mee om in hun taal een lied met ze mee te zingen. Hilariteit alom waarbij we dan gelijk ontdekten dat het andersom voor hen dus helemaal niet meevalt om onze taal te leren omdat het zo verschilt van die van ons. Uiteindelijk hebben we op hun melodie een Nederlandse tekst gemaakt en konden we met elkaar het lied zingen, waarbij de gebaren die bij het lied horen natuurlijk hetzelfde blijven. Letterlijk Kinderen van één Vader geef elkaar een hand!

Het slotprogramma werd o.a. gevuld met het Migranten Pop up koor die met de deelnemers aan de workshop het geleerde lied met de hele zaal zongen en The Psalm Project. Er was ook een vooruitblik op de kerstcampagne en Advent 'Geef hoop aan de kinderen op de vlucht'. Er was een indrukwekkende afsluiting door Karin van de Broeke, de voorzitter van de Generale Synode

Protestantse kerk, met woorden van hoop, bemoediging en vreugde over zo'n mooie dag met zo velen, die zich inzetten daar waar dat het hardste nodig is en waar het diaconaat verbonden is met het pastoraat. Met de Zegen van God werden we teruggezonden naar onze plaats in de wereld om tot Zegen te zijn, ieder op zijn plaats en eigen manier.

Namens de diaconie,  
Astrid Muijs en Johan Schuurin

### Berichten van het missionair team

**Nog één vacature Gastvrouw-heer!**  
We zijn heel blij met twee nieuwe vrijwilligers. Na een eerder geplaatst oproepje in Op Weg hebben Marry Loekenbach en Maartje de Vos zich opgegeven als gastvrouw voor het Open huis op de woensdagmorgen. Vanaf deze plaats: super dat jullie je aangemeld hebben, we kijken uit naar een prettige samenwerking. Nog één vacature: welke man/vrouw vult de laatste vrij gekomen plaats in?

Wat ga je doen? Je bent het gastvrije gezicht en aanspreekpunt van het Open Huis, locatie De Ontmoeting. Je biedt gezelligheid en een luisterend oor aan de bezoekers, je kunt in een team werken en samen met je teamgenoten (3) zorg je voor de koffie, de bezoekers en de boekverkoop/uitleen.

De tijden liggen tussen 9.30 en 11.45 uur. Er wordt gewerkt met een rooster en 1 x per 6 weken heb je dienst.

Wat krijg je van ons? Een uitdagende baan, werkend vanuit een prachtige locatie, ingebed in een gedreven team van 24 vrijwilligers. Je kunt indien nodig onderling ruilen.

Last but not least: Eén keer per jaar een leuke teambuildingavond. We zien je aanmelding graag tegemoet!

Contactpersoon: Petra Verschoof,  
pverschoof@filternet.nl

### Filmavond 30 november in de Ontmoeting - 'Paris, Texas' van Wim Wenders

Een man in pak loopt door de woestijn. Het pak is verfromfaaid, de man draagt een baard van een paar weken en heeft een petje op tegen de zon. De openingsscène van regisseur Wim Wenders in

de film Paris, Texas (1984). Een scène van een man die door de Mojave-woestijn dwaalt zonder dat duidelijk is waar hij vandaan komt of waar hij naar toe gaat.

De film vertelt het verhaal van Travis (Harry Dean Stanton). Travis wordt gevonden in de woestijn en door zijn broer Walt (Dean Stockwell) meegenomen naar huis. Daar aangekomen vindt een ontroerende ontmoeting plaats tussen Travis en zijn inmiddels 7 jaar oude zoontje Hunter. Als blijkt dat ook Hunter's moeder (Nastassja Kinski) nog in leven is gaan Hunter en Travis samen naar haar op zoek.

Aanvang: 19.45 uur.  
Zaal open: 19.30 uur.  
Van harte welkom!



**BOEKENMARKT 9 december** - Ook het missionaire werk is met een opbouwende christelijke boekentafel vertegenwoordigd op de boekenmarkt van 9 december a.s. (locatie: de Kloostergang). Er zijn veel extra kerstuitgaven (kaarten, kinderboekjes, cd's) verkrijgbaar en voor het nieuwe jaar: dagboekjes, prachtige agenda's, enz. We zien je graag langskomen!

Hartelijke groet namens het missionaire team,  
Jeannette Meijer, Eric Roggeveen en  
Petra Verschoof

### Overige berichten

#### Boeken- en Kerststukjesmarkt

Zaterdag 9 december kunt u in de Ontmoeting van 10 tot 15 uur weer tweedehands boeken en eerstehands kerststukjes kopen tijdens de jaarlijkse Boeken- Kerststukjesmarkt ook serveren we koffie en thee met een plakje cake. Net als vorig jaar hebben we een kerstpakket samengesteld om te verloten.

Wanneer u nog boeken heeft die u weg wilt doen dan kunt u ze inleveren op woensdag 6 december van 19 - 20 uur in de Ontmoeting. Voor de kerststukjes kunnen we nog takjes met rode besjes gebruiken ander groen hebben we al genoeg. De rode besjes kunt u ook op woensdagavond van 19 - 20 uur komen brengen.

We hopen weer op een drukke en levendige markt met een mooie opbrengst.

Het ACKC

**Hartelijk dank**

Voor de kaarten met daarop de allerhartelijkste wensen die wij hebben ontvangen ter gelegenheid voor ons 45 jarig huwelijk. De creativiteit verraste ons dagelijks, zo waren er zelfgemaakte kaarten - waarin de huisvlijt duidelijk naar voren kwam - en kaarten met mooie gedichten. Ook geurden ons huis van de boeketten bloemen.

Tevens willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de aandacht in de vorm van kaarten met bemoedigende woorden, de telefoontje en bezoek aan huis tijdens en na de ziekhuisopname van Gerrie. Het heeft ons erg goed gedaan.

Er breekt nu nog een spannende tijd aan. Volgende week wordt er een begin gemaakt met de nabehandeling die zal bestaan uit chemokuren en bestralingen.

Gerrie en Jan Schoenmaker

**Agenda**

Do 30 nov.	Filmavond "Paris, Texas" Aanvang 19.45
Wo 6 dec.	Inleveren boeken boekenmarkt 19.00 - 20.00 de Ontmoeting
Za 9 dec.	Boeken- en kerstukjesmarkt 10.00- 15. 00 de Ontmoeting
Zo 17 dec.	Kliederkerstfeest 16.00 - 17.00 Willem van der Veldenweg 24, Leimuiden
Zo 17 dec.	Volkskerstzang Aanvang 19.00 De Dorpskerk
Di 19 dec.	Seniorenkerstfeest Aanvang 15.30 De Ontmoeting

**Seniorenkerstfeest**

Op dinsdag 19 december wordt in de Ontmoeting weer het jaarlijkse seniorenkerstfeest gehouden. De middag begint om half vier en wordt na een heerlijke broodmaaltijd rond half acht afgesloten. U kunt zich nog opgeven tot 9 december bij Ank van der Maarel, Noordeinde 24 , tel. 509138.

Er liggen ook uitnodigingen op de tafel bij het koffiedrinken op woensdagmorgen in de Ontmoeting.

We hopen u daar allen te ontmoeten en met elkaar een gezellige middag te hebben.

**Volkskerstzang zondag 17 december a.s.**

**in de Dorpskerk te Leimuiden om 19.00 uur**

Traditiegetrouw zal er ook dit jaar weer een Volkskerstzang zijn.

Het thema is 'Stille nacht, heilige nacht...'

Stille nacht - stil worden van binnen.

Heilige nacht - het geheim van een wonder dat je aanraakt.

Samen zingen en luisteren naar het kerstverhaal, Gods glorie bezingen, bidden om vrede op aarde voor alle mensen...

Daarvoor nodigen wij u van harte uit.

Aan het einde van de viering is er een collecte voor de Wilde Ganzen.

En na afloop bent u welkom in 'De Ontmoeting' om bij een kopje koffie of thee gezellig even na te praten.

Werkgroep Volkskerstzang  
Jannie, Els, Jan

**Kliederkerstfeest**

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor het Kliederkerstfeest op zondag 17 dec. 2017. Aanvang 16.00 aan de Willem van der Veldenweg 24, Leimuiden.

**Verbreding fietspad**

Hierbij een tweetal foto's van de start van de verbreding van het fietspad door de provincie zuid Holland bij de vm Oostenkerk.





## ***Uit de omgeving***

### **De Baby Box - Een Mission Possible project**

Een geweldige manier om exact die hulp te geven die de ontvangers nodig hebben.

De BabyBox dozen bevatten niet alleen verzorgingsproducten en kleding voor de baby maar ook educatief materiaal voor de moeder. Medische zorg en voorlichting over opvoeden van kinderen, zorg, hygiene en voeding zijn een belangrijk onderdeel van het project. En door dit programma komen zij, vaak voor het eerst, in aanraking met het Evangelie.

De Baby box dozen worden uitgedeeld in Bulgarije en Rusland. In Rusland zijn de ontvangers vooral jonge moeders die zijn opgegroeid in een weeshuis of in een gebroken gezin. Zij hebben nauwelijks voorlichting gehad. In Bulgarije gaat het vooral om Roma-vrouwen die vaak al op erg jonge leeftijd voor de eerste keer moeder zijn geworden.

U kunt deelnemen aan dit project door het overmaken van elk willekeurig bedrag o.v.v. "Baby Box project".

Kijk voor meer informatie op [www.missionpossible.nl](http://www.missionpossible.nl)

Met vriendelijke groet,  
Bert Dokter



## ***Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd***

2 dec.	mw. S.A. Wallet-van der Vliet, Drechtlaan 85, 2451 CK Leimuiden
6 dec.	dhr. R. Wallet, dr. Stapensestraat 32, 2451 AD Leimuiden
7 dec.	dhr. P. de Liefde, Lindenlaan37, 2451 CB Leimuiden
10 dec.	dhr. J. Smit, Burg. Bakhuizenlaan 32, 2451 AA Leimuiden
12 dec.	mw. C. Spijker-Baelde, dr. Stapensestraat 17, 2451 AC Leimuiden
13 dec.	mw. H. Dompeling-Vergunst, zorgcentrum 'Jacobus', Saskia van Uylenburchlaan 1, kamer 208, 2377 CR Roelofarendsveen





**Kerkelijk Bureau**  
 Piet Vroonland Pzn.  
 Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
 Telefoon 508 831  
 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

*Genade is als ademen: je bent je er niet van bewust, totdat je benauwd wordt.*

(Uit 95 Speldenprikken. Een uitgave van de PKN in samenwerking met Rikkert Zuiderveld)

Vertrokken

dhr. F.J. van der Burg,  
 van Vriezeloop 73 naar Nieuwkoop

Verhuisd

Familie van Gans-van Bruggen,  
 van Esdoornlaan 6 naar De Buier 15

Dhr. S. Dompeling,  
 van Saskia van Uylenburglaan 11 naar zorgcentrum 'Jacobus',  
 Saskia van Uylenburglaan 1, kamer 007,  
 2377 CR te Roelofarendsveen

<b>Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl</b>	
Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	André Lorier (voorz), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl, voorzitter@pgleimuiden.nl – Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, <a href="mailto:voorzitterdiac@pgleimuiden.nl">voorzitterdiac@pgleimuiden.nl</a> , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, <a href="mailto:diaconie@pgleimuiden.nl">diaconie@pgleimuiden.nl</a> , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, <a href="mailto:penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl">penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl</a> Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404
<b>OpWeg redactie</b>	<b>E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl</b>
De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden tot 19.00 uur op dinsdagavond.	
<b>Bezorging</b> Joke Rietdijk (509427)	
<b>Kopij\Eindredactie</b> Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614),	

**Bijlage**



**Kliederkerstfeest**  
**Sint Jan de Doper**  
W v.d. Veldenweg 24 Leimuiden  
zondag 17 dec. 16:00-17:00u

**Drukte  
op de  
kruising**  
alle kinderen doen mee

De herders hadden de hele dag met de schapen gelopen. Nu is het avond. Er hoeft er maar één op de schapen te passen. De anderen mogen lekker gaan slapen. Vanavond is het de beurt aan de herdersjongen om op de schapen passen. Wordt het een rustige nacht?

**Grote Boekenmarkt  
en  
Mooie kerststukjes  
Verkrijgbaar op  
Zaterdag 9 December  
In 'De Ontmoeting'  
Tussen 10.00 – 15.00 uur  
bent u van harte welkom**



**Dorpstraat 51, Leimuiden**



### Kerstproject en Concerten

Uitnodiging aan: mannen/zangers, voor ons projectkoor.

Voor al deze concerten geldt:

U kunt hier al als zanger aan deelnemen.

Kijk voor de repetitie avonden op bijgevoegde poster.

Het is november, dus zijn wij "CWM De Gouwestem" al weer volop aan het repeteren voor onze kerstconcerten. Op DV maandag 11 december bent u van harte welkom in de Hervormde Dorpskerk te Bodegraven.

Aanvang: 20:00 uur.

Mocht u op deze datum verhinderd zijn, dan vindt er op DV 15 december wederom een kerstconcert in de regio plaats. Dan bent u van harte welkom in de Ontmoetingskerk te Waddinxveen.

Aanvang: 20:00 uur.

Ook The Martin Mans Formation zal optreden tijdens deze 2 kerstconcerten en worden wij begeleid door Mark Brandwijk en de Martin Mans Band. Dit alles, uiteraard o.l.v. Martin Mans.

Raadpleeg onderstaande poster voor online kaartverkoop en voorverkoopadressen.

Behalve deze 2 kerstconcerten, georganiseerd door "CWM De Gouwestem" zelf, verlenen wij tevens onze medewerking aan de volgende concerten.

Woensdag 13 december, Kerstconcert in de Grote of St. Janskerk te Gouda. Aanvang: 20:00 uur

Vrijdag 22 december, Kerstconcert in de Laurenskerk te Rotterdam. Dit concert wordt gezamenlijk georganiseerd door "Ichthus" uit Sliedrecht en "CWM De Gouwestem". Aanvang: 20:00 uur

Woensdag 27 december, Eindejaar concert in de Doelen te Rotterdam. Aanvang: 13:30 uur.

Mogen wij u begroeten op één van deze concerten?




  
**De Gouwestem**
  
 Christelijk Waddinxveens Mannenkoor

4 repetities en 5 concerten

Martin Mans *dirigent*

# Neem deel aan het KERSTPROJECT

van het grootste mannenkoor van Nederland

**zingende mannen vanaf 16 jaar**

- |                    |  |
|--------------------|--|
| <b>11 december</b> | Herv Dorpskerk te Bodegraven                                     |
| <b>13 december</b> | St Jan Gouda, met Jostiband                                      |
| <b>15 december</b> | Ontmoetingskerk te Waddinxveen                                   |
| <b>22 december</b> | Laurenskerk te Rotterdam, samen met Ichthus en Martin Zonnenberg |
| <b>27 december</b> | Doelen Rotterdam<br>Eindejaarsconcert                            |

Repetities op maandagavonden 13, 20, 27 november en 4 december vanaf 20.00 uur in de Bethelkerk - Bilderdijklaan 1 - Waddinxveen.

Meldt u aan bij Jan Hoogenes (06-22 22 75 33) of [j.hoogenes@gmail.com](mailto:j.hoogenes@gmail.com), of kijk op onze site [www.degouwestem.nl](http://www.degouwestem.nl) voor meer emailadressen

