



## Grijze vuilniscontainer

'Als wij onze zonden belijden, dan zal God onze Vader, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven in Christus Jezus en ons reinigen van alle kwaad.'

1 Johannes 1:9

Zoals u hebt gelezen moeten wij sinds 1 januari jl. elke keer dat je je grijze vuilniscontainer aan de kant van de weg zet, betalen.

€ 4,60 per keer.

Ik had daarom een keer het legen overgeslagen, ons vuilnis opgespaard, en toen maandag 12 februari jl. de volle container aan de weg gezet.

Zo, dacht ik, dat ruimt mooi op, en ik heb één leging van € 4,60 uitgespaard.

Maar toen ik 's avonds rond 5 uur thuis kwam en de container terug wilde zetten, bleek hij nog voor 3 kwart vol te zijn.

Was iets blijven hangen, had ik teveel gepropt?

In ieder geval - de container was maar een beetje geleegd.

Nu zit ik met een volle vuilniscontainer en heb ook al twee gevulde vuilniszakken los in de garage staan, niet echt fijn.

Eigenlijk is het dacht ik ook zo met ons leven voor het aangezicht van God de Vader.

Wat zijn er dingen die ik doe of juist nalaat, waar ik diepe spijt van heb.

Elke dag schiet ik te kort, zijn er dingen die niet goed zijn, in mijn woorden, mijn daden (of het nalaten ervan), mijn gedachten. Ondankbaarheid, liefdeloosheid, oordeelzucht, andere dingen die echt niet goed zijn.

Ja, wat schiet ik als mens niet tekort, naar mijn naaste toe en ook naar God zelf.

'Vuilnis...'

En stel je voor dat de grijze container met mijn tekort en mijn falen bij wijze van spreken steeds voller zou worden, en niet of nauwelijks geleegd, gereinigd worden kon...

Maar voor iedereen die over al dat tekort verdriet heeft, en dat tekort ook belijdt, is er een boodschap vol van hoop en verlossing.

In Jezus Christus wil God mijn zonden vergeven, mij reinigen van het kwaad.

## Kerkdiensten

### Zondag 25 februari

2e zondag van de 40 dagentijd

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Marja van Gaalen- van Veen
Ouderling	André Lorier
Collecten	KIA Binnenlands Diaconaat Erediensten
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Elly van Emmerik

Er is koffiedrinken in De Ontmoeting, wat wordt verzorgd door Pieter en Jeannette Meijer

### Zondag 4 maart

3e zondag van de 40 dagentijd

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Frans Kooiman
Collecten	KIA Voorjaarszendingsweek Erediensten
Organist	Ad Jacobs
KN-dienst	Gert Rietdijk

Er is koffiedrinken in kloostergang

### Zondag 11 maart

4e zondag van de 40 dagentijd

#### 9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
------------	---------------------

Die donkere container wil Hij legen, helemaal, helemaal een nieuwe start, steeds weer een schone lei... Jezus laat mij niet achter met al mijn tekort, met mijn falen en mijn misère, maar tilt mij eruit op, vergeeft mij en vernieuwt mij door zijn Geest.

Hij maakt steeds weer een nieuw begin met mij.

In deze veertigdagentijd staan wij in het bijzonder stil bij de weg die Jezus ons ten goede is gegaan.

In de boodschap van zijn kruis en opstanding wordt ons allen het blijde perspectief geboden van vergeving, vernieuwing, mogen leven in verbondenheid met en tot eer van God, en tot zegen voor onze naaste.

ds. Verschoof

**Uit de gemeente:****Lustrum 'De Ontmoeting':**

Wat gaat de tijd snel! Deze maand is het alweer 5 jaar geleden dat wij ons nieuwe kerkelijk centrum 'De Ontmoeting' officieel in gebruik mochten nemen in een feestelijke kerkdienst op zondag 3 februari 2013. In de week daarna waren er allerlei activiteiten, waardoor velen kennis mochten maken met het mooie gebouw.

Voorafgaand aan de officiële ingebruikname wenste ik in Op Weg nr 262 dat de Ontmoeting echt een plek zou mogen zijn voor iedereen, binnen en buiten de kerkelijke gemeente, een plek van gezelligheid, ontmoeting, gesprek, en ook van bezinning op de Bron waaruit wij mogen leven.

En dat is de Ontmoeting ook echt geworden. Ze is niet meer weg te denken uit onze kerkelijke gemeente, en ook niet meer uit onze burgerlijke gemeente. De Ontmoeting is echt een aanwinst gebleken voor ons dorp. Een plaats waar mensen elkaar mogen ontmoeten in blijde en moeilijke dagen, een plaats waar iedereen zich gezien en welkom weet, bij allerlei activiteiten, bij koffieochtenden, maaltijden, filmavonden, activiteiten vanuit de burgerlijke gemeente Kaag en Braassem, de provincie etc., te veel om op te noemen.

Wat mooi dat de Ontmoeting zo haar bestemming heeft gekregen. Alle werk en inzet om het zover te krijgen dat de Ontmoeting tot stand kwam is alleszins de moeite waard geweest! Moge de Ontmoeting met ons alle steun nog heel lang onze gemeente en ons dorp ten dienste staan.

**Beroep Piet Ravensbergen:**

Velen van u kennen Piet Ravensbergen: hij heeft 2013/2014 in het kader van zijn masterstudie theologie een stage gedaan in onze gemeente. Op 22 augustus vorig jaar is hij afgestudeerd als theoloog en predikant aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Piet heeft nu een beroep gekregen van de Protestantse gemeente te Wilnis (Ontmoetingskerk). Wij feliciteren Piet van harte met dit op hem uitgebrachte beroep, en feliciteren natuurlijk ook omgekeerd de gemeente van Wilnis met dit door haar uitgebrachte beroep. Wij wensen Piet wijsheid van Boven toe bij zijn te nemen beslissing. U hoort binnenkort hoe het verder gaat!

**Veertigdagentijd:**

Pasen valt dit jaar vroeg: op zondag 1 april as.. Woensdag 14 februari jl. begon met Aswoensdag de veertigdagentijd en zondag 18 februari j. was de eerste zondag van de veertigdagentijd.

Zo willen wij deze komende tijd weer de weg gedenken die de Heer voor ons gegaan is, door lijden en strijd en dood heen naar zijn verrijzenis op Paasmorgen. Moge het voor ons allen een tijd zijn waarbij wij extra bepaald worden bij de grote liefde van Christus, die 'werd overgeleverd om

onze overtredingen en is opgewekt om onze rechtvaardiging (Romeinen 4:25).

**Paasproject 'Een nieuwe schepping':**

In deze veertigdagentijd besteden wij elke zondag aandacht aan het Paasproject van het kindernevendienstmethode die wij gebruiken, 'Vertel het maar'. Het Paasproject heeft dit jaar als thema: 'Een nieuwe schepping'.

In deze Op Weg treft u een bijzondere plaat aan die bij dit Paasproject hoort en die kan worden ingekleurd. Door de kindernevendienst wordt nader uitgelegd wat de bedoeling van deze mooie plaat is. Bij elke zondagse evangelie-lezing kan van de tekening een gedeelte méér worden ingekleurd: door Jezus komt de nieuwe schepping steeds meer nabij!

Een mooie gelegenheid om als (groot)ouder met je (klein)kind met deze plaat aan het werk te gaan. Tijdens de Paasdienst DV zondag 1 april kunnen wij dan de ingekleurde tekeningen laten zien.

Ook zingen wij deze periode elke zondag een lied onderweg naar Pasen, dat mooi past bij de evangelielezing van de desbetreffende zondag, op de bekende melodie van Lied 427 uit de Evangelische Liedbundel 'De Heer is waarlijk opgestaan...'

**Terugblik Scholenzondag 11 februari jl.:**

Op zondag 11 februari jl. was er weer de tweejaarlijkse scholenzondag in samenwerking met de PC basisschool 'De Schakel'.

Matthijs Vlaardingebroek, missionair en creatief verhalenverteller had een aansprekende voorstelling voor kinderen en voor volwassenen niet minder met als titel: 'De verborgen schat', nav de ontmoeting tussen Jezus en Zacheüs.

Fijn dat er - naast u als gemeente! - veel ouders en kinderen gekomen waren.

**Bidstond 14 maart as. 19.30 u.:**

Woensdag 14 maart as. willen wij aan het begin van een nieuw seizoen in de natuur bidden om Gods zegen over ons dagelijks werk: op het land, in de fabriek en op school en in de verpleging en waar wij ook elders ons werk mogen hebben. Dat Hij ons kracht en gezondheid en arbeidsvreugde geven wil, voor ons aardse bestaan, en dat wij zo ook anderen kunnen ondersteunen met de gaven die wij zelf mogen ontvangen.

**Gemeenteavonds 14 maart as. 20.15 u.:**

Aansluitend aan de gemeenteavond is dan (om 20.15 u.) de gemeente-avond. Naast enkele actuele zaken die in onze gemeente spelen willen wij op deze avond met elkaar ook spreken over de maaltijd van de Heer: de inhoud, de beleving en de vorm ervan. In enkele kerkenraadsvergaderingen hebben wij er over gesproken, en wij willen ook graag weten hoe u het avondmaal beleeft. Hartelijk welkom allemaal.

**Zieken:**

Cees Vrijburg (Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe Wetering) verblijft na een lichte hersenbloeding en een zwaar herseninfarct in december afgelopen jaar in het revalidatie-centrum Marente (vroeger Mariënhaven) in Warmond. Met lopen gaat het al heel goed, Cees kan goed zelfstandig lopen, en het spreken is toch ook al wat beter dan het was. Hopelijk dat ook daar nog wat vooruitgang in komen mag. Zijn adres: C.H. Vrijburg, revalidatiecentrum Marente, afdeling Tom Okker kamer E 1 - 39A, Mgr. Aengenentlaan 1, 2361GB Warmond.

Leny Bakker-Boelen (Kerklaan 76) die onlangs haar heup brak tgv van een ongelukkige val, is in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp geopereerd en zondag 11 februari jl. voor revalidatie naar 'De Brug' in Alphen aan den Rijn gegaan. Wij wensen haar sterkte toe bij het herstel en de revalidatie. Haar tijdelijkeadres nu: Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, Revalidatieafdeling 'De Brug' 3de étage kamer 35, Meteorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn.

Wij wensen alle zieken thuis en in het ziekenhuis en elders verblijvend, en ook hen die met allerlei behandelingen bezig zijn, moed en kracht toe en waar mogelijk ook een goed herstel.

**Rust voor en tijdens de eredienst:**

In de commissie eredienst spreken wij met elkaar regelmatig o.a. over de vorm en de inhoud van de erediensten in onze gemeente. Ook proberen wij te luisteren naar signalen die wij krijgen van anderen. Zo hoorden wij van gemeenteleden die thuis meeluisteren dat zij het vele geluid vóór de dienst en ook tijdens de collecten als storend ervaren voor een goede voorbereiding op de eredienst. Ook van meelevende kerkgangers hoorde ik dat zij zich wel storen aan het vele soms luide praten voor de dienst en tijdens de collecten.

Laten wij er allemaal op letten, dat wij ons in rust op de ontmoeting met de Heer in zijn huis voorbereiden en ook tijdens de collecten denken aan het volume van onze stem.

Tot zover dit gemeentenieuws. Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,

ds. Jelis Verschoof

**In memoriam Tiny van Koll - Hokkeling**

Na een kort ziekbed heeft de HERE op donderdag 25 januari jl. tot zich genomen Tiny van Koll-Hokkeling (voorheen Lindenlaan 39). Tiny van Koll verbleef sinds juni 2016 in 'Oudshoorn' in Alphen aan den Rijn op afdeling Bospad 9.

Trijntje - zo luidde haar doopnaam - Hokkeling werd geboren 26 april 1941 in Enkhuizen. Zij groeide op in een groot gezin van in totaal 10 kinderen. Vader was bouwer, koude grond groenten en ook oa. tulpen, thuis moest dus worden aangepakt. Als jonge vrouw volgde zij een opleiding in de zorg en heeft ook op verschillende plaatsen in de zorg gewerkt.

Zij ontmoette Bertus van Koll en op 11 november, St. Maarten 1965 werd hun huwelijk kerkelijk ingezegend in de Westerkerk in Enkhuizen. In 1966 is het de Lindenlaan in Leimuiden geworden, haar man Bertus had werk gekregen als buschauffeur bij Maarse & Kroon.

Komend vanuit het mooie historische stadje Enkhuizen was het de eerste tijd best wennen in Leimuiden, maar geleidelijk aan is zij zich hier gelukkig toch goed thuis gaan voelen. Zij kreeg steeds meer contacten, en uiteindelijk kenden velen in Leimuiden haar en omgekeerd.

21 Mei 1998 is haar man overleden en ging de weg alleen verder.

Vanaf haar eerste zwangerschap raakte haar gezondheid kwetsbaarder, enkele jaren geleden kwam zij ook nog heel akelig ten val - maar in dat alles vervolgde zij toch flink haar weg.

Door gezondheidsproblemen kwam Tiny december 2015 na een korte periode in het ziekenhuis en een paar maanden in het verpleeghuis Leythenrode, in juni 2016 in Oudshoorn in Alphen.

Daar heeft zij eigenlijk nog een heel goede tijd gehad, door de liefdevolle zorg, met nog een verbetering zelfs door bepaalde medicijnen vanaf november vorig jaar.

Tiny van Koll-Hokkeling was belijdend lid van onze gemeente.

15 April 1962 deed zij belijdenis van het geloof in de Westerkerk in Enkhuizen. Zij kreeg die dag van haar ouders een gezangboek met daarin met de hand geschreven de eerste regel van Gezang 179 uit die bundel: 'Rust mijn ziel, uw God is Koning...'

Zo wilde zij haar weg gaan in geloof, en ook in verbondenheid met de gemeente, mocht zij ook houvast vinden in het geloof, ook de laatste periode, in de diensten en het zingen en de gesprekskring in Oudshoorn.

Ik houd haar persoonlijk in herinnering als een eenvoudige, flinke vrouw. Met de haar gegeven mogelijkheden wilde zij er het beste van maken, en ook haar best doen voor anderen.

In de afscheidsdienst op woensdag 31 januari jl. waren velen bijeengekomen om afscheid van Tiny te nemen. Dochter Jenny had een mooie bijdrage over met name de laatste jaren van moeder Tiny en kleinzoon Jan over wie zij als oma was geweest.

Wij hebben samen geluisterd naar de belofte van Jezus van het Vaderhuis met de vele woningen. Jezus heeft ons daar door zijn dood en opstanding een plaats bereid en in geloof in Hem mogen wij ons naar dat Vaderhuis op weg weten. Dat was ook Tiny's geloofsvertrouwen. Moge zo de eeuwige vrede bij de Heer haar deel zijn, en veel sterkte en kracht van Hem toegewenst voor haar kinderen en kleinkinderen en verdere naaste familie in deze tijd van verdriet, herinnering en gedachtenis.

ds Verschoof

Een aantal leden van onze gemeente wonen van vanwege leeftijd, gezondheidssituatie of om nog andere redenen elders. Graag noem ik hun naam.

Mevr. M.C. Treur-Maat	Kruislaan 54	2131 WE	HOOFDORP
Tanja van der Zeeuw	Kaj Munkweg 50	2131 RW	HOOFDORP
Mevr. M. Middag-van Blanken	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Mevr. J.A. van Bergen-Oudshoorn	Weteringpad 3	2481 AS	WOUBRUGGE
Dhr. J. Zijlstra	van Woudeweg 2	2481 XN	WOUBRUGGE
Mevr. L. Dompeling-Vergunst	Saskia van Uylenburchlaan 1	2377 CR	OUDE WETERING
Dhr. S. Dompeling	Saskia van Uylenburchlaan 1	2377 CR	OUDE WETERING
Dhr. B. Kanters	Rembrandt van Rijnsingel 164	2371 RJ	ROELOFARENDSEVEEN
Dhr. H. van Tol	Sterrenlaan 134C	2402 BB	ALPHEN A/D RIJN
Mevr. W.H. Voorbij-van Dijk	Parkzicht 1a	2441 DP	NIEUWVEEN
Mevr. J.M. Kinkel-van der Mik	J.M. Halkesstraat 33	2461 RT	TER AAR

## Kerkelijk Nieuws

### Berichten van de Kerkenraad

#### Gemeentevergadering 14 maart

Agenda van de gemeentevergadering van woensdag 14-03-2018. Aanvang 20.30 uur(na de bidstond). Plaats: De Ontmoeting

1. Opening.
2. Notulen van de vorige gemeentevergadering dd. 15-11-2017 (deze notulen liggen vanaf begin maart klaar in de kloostergang en zijn opvraagbaar via de mail bij scriba@pgleimuiden.nl)
3. Gesprek over het Heilig Avondmaal n.a.v. de notitie: 'De Maaltijd van de Heer.'
4. Rondvraag
5. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

### Berichten van de Diaconie

#### Bloemen

De bloemen zijn als groet van de gemeente op 4 februari gebracht Harry en Cokkie Wiecherink. Tijdens de scholenzondag op 11 februari heeft Matthijs Vlaardingebroek de bloemen meegekregen en op 18 februari kreeg onze organist Lennard Esveld de bloemen.

#### 40dagentijd

Inmiddels hebben wij de eerste zondag van 40dagentijd al achter de rug. Het thema is dit jaar onvoorwaardelijke liefde. Een moeder zal haar kind altijd beschermen. Of ze nu in Syrië de verschrikkelijke burgeroorlog probeert te overleven, in een dorp in Oeganda voor een veilig thuis

zorgt of in Nederland de eindjes aan elkaar knoopt. Als moeder wil je maar één ding voor je kind: een veilige plek om op te groeien en te spelen. Hoop op een goede toekomst. En wat er ook gebeurt, je geeft niet op. In deze 40dagentijd staan wij ook stil bij moeders, vaders, verzorgers én grootouders in alle delen van de wereld die de ruggengraat van de samenleving vormen. Door hun inzet krijgen hun kinderen én hun gemeenschap nieuwe hoop en kracht. Wij ondersteunen hen, zodat zij moedig door kunnen gaan. Helpt u mee?

In de diensten zullen er collectiefilmpjes worden vertoond over het doel van de collecte van Kerk in Actie. Er is extra aandacht vanuit de diaconie voor de voorbeden tijdens de diensten waarin ds. Jelis Verschoof voorgaat. Op 11 en 18 maart zal de jaarlijkse paasgroetenactie worden gehouden. Er zal ook aandacht zijn voor de kinderen met o.a. een projectlied en het verhaal over een nieuwe schepping. Er komt een kleurplaat in Op Weg, waarvan wekelijks een deel kan worden ingekleurd.

### Collecte 25 februari Kerk in Actie Schuldhulpmaatje



raakte ik in de schulden. Ik durfde de post niet meer open te maken. Gelukkig heb ik nu een maatje die mij helpt.' In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en

Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk of blijvend schulden. Alleenstaande moeders zijn extra kwetsbaar. Een moeder uit Amsterdam vertelt: 'Ik heb geen gat in m'n hand, maar moet alles in m'n eentje regelen. Door een fout met de kinderopvangtoeslag

christelijke organisaties het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot 'maatjes' opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo'n 1.500 maatjes. Per jaar worden zo'n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Schuldhulpmaatje is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018. We laten tijdens de collecte een filmpje zien.

### Collecte 4 maart Kerk in Actie Voorjaarszendingsweek

De collecte voor Kerk in Actie heeft als thema: Sterke vrouwen opleiden op Papoea. Overall in West Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij, waar



vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. Het vormingscentrum P3W leidt vrouwen op, zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving. Hier kunnen vrouwen terecht voor een cursus diaconaal werk. Wie niet (voldoende) kan lezen of schrijven, krijgt vooraf een alfabetiseringscursus. De meeste vrouwen die deze cursus volgen, komen van ver. Ze verblijven in het internaat van het centrum. Vaak hebben ze na de basisschool geen opleiding meer gevolgd. Ze weten nauwelijks hoe het leven er buiten hun dorp uit ziet. Een opleiding bij het P3W levert hen geen diploma op, maar wel een brede basisvorming. Hierdoor kunnen ze hun leven beter inrichten. Vrijwel alle vrouwen die cursussen van de P3W hebben gevolgd, vervullen een voortrekkersrol in het dorp waar ze vandaan komen. Ze hebben meer kennis gekregen over de wereld buiten hun dorp. Zij richten vrouwenverenigingen op, leiden alfabetiseringscursussen en geven betrouwbare informatie over ziekten zoals aids. Ze zijn ook in staat om vrouwen te helpen die lijden onder geweld in hun gezinnen. Vormingscentrum P3W op Papoea is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018. We laten tijdens de collecte een filmpje zien.

Namens de diaconie,  
Annet Roodenburg en Johan Schuurig

### Berichten van het Missionair Team

#### A.s. donderdag filmavond 'The Apostle'

The Apostle van en met Robert Duvall is een mooi vertelde film uit 1977 over een gepassioneerde prediker (de rol van Duvall zelf) die op de vlucht voor justitie in een uithoek van het zuiden van de VS toch kans ziet weer een gemeente aan zich te binden. Robert Duvall wilde zich als acteur eens helemaal laten gaan en deed daarom zelf de regie. Het is een fascinerende film geworden van iemand die ondanks trubbels in z'n huwelijk toch blijft gaan voor z'n passie. Aanvang 19.45 uur. De zaal van De Ontmoeting is open vanaf 19.30. Toegang 5 euro (incl. twee consumpties).



#### Passie Highlight zangavonden vanaf 18 maart



Over een paar weken is het plan om met liefhebbers te starten met 2 avonden een paar hoogtepunten uit de gezongen passies te gaan zingen. De High light Passie Zangavonden zijn op zondagavond 18 en 25 maart van 19.00 tot 21.00 uur in De Ontmoeting. Op Goede Vrijdag 30 maart is er gelegenheid om de liederen in de Dorpskerk ten gehore te brengen als ondersteuning van de avonddienst. Aanvang 19.30 uur.

De koorliederen die uitgezocht zijn komen uit de Matteüs Passie: 'Golgotha' en uit de Johannes: 'Lazarus' en 'Zie de Mens'. Verder gaan we nog een paar mooie Taizéliederen zingen. Het hoeft geen belemmering te zijn als je niet met beide projecten meegezongen hebt. De liederen zijn van te voren goed thuis in te studeren a.d.h. van de muziekbestanden en bladmuziek. De muziekbestanden van de Johannes zijn te vinden op [www.passieleimuiden.nl](http://www.passieleimuiden.nl) De bestanden van de Matteüs staan vanaf 1 maart ook op de site.

Theo is gelukkig weer bereid gevonden om de avonden te dirigeren, Bob zorgt voor de koffie en een paar mensen uit het combo gaan ons begeleiden.

De kosten voor de zangavonden (dirigent, bundeltjes, koffie/thee) zijn 10,- pp en kan bij aanvang betaald worden. Om te weten hoeveel bladmuziek er gekopieerd moeten worden zouden we graag willen weten wie er mee willen gaan zingen. Nog uiterlijk deze week kun je laten weten of je mee wilt zingen.

Wij kijken naar je uit!  
Hartelijke groet,  
Theo, Eric en Petra.



**BOEKSPOT - NIEUW!**

Er is weer een prachtige nieuwe collectie naar de Ontmoeting gehaald met o.a. de nieuwste cd van SELA 'God van Leven'. Een prachtig uitgewerkte studio CD die je zeker wilt horen (prijs 16,50).

Op de voorkant van de nieuwe Sela-cd, die eind januari uitgekomen is, staat een olijftakje. Van oudsher een symbool van vrede en voorspoed. Op verschillende plekken in de Bijbel is er een verwijzing naar te vinden. Het eerste moment is bij Noach. Een duif brengt een olijftakje de ark binnen. Het leven keert terug, God herstelt de band met ons mensen.

Vrede en nieuw leven. Het zijn twee belangrijke thema's die in de liederen van 'God van Leven' voorkomen. Door de eeuwen heen geeft de God van Leven in Jezus Christus ons een teken. Elke dag, in voor- en tegenspoed, is een door God gegeven nieuw begin.

Met zijn nieuwe cd 'Hotel De Hoop' neemt Matthijn Buwalda je mee langs liedjes en verhalen. Tien prachtige liederen die ingaan op het leven met elkaar en met God. Het is een zoektocht naar schoonheid, naar de kracht van verbeelding, naar een onbevungen geloof dat het goed komt.

Een zoektocht, want steeds vaker heeft Matthijn het gevoel dat hij deze dingen kwijt raakt. Juist nu hij ze harder nodig heeft dan ooit. De liederen zijn verhaaltjes op zichzelf (prijs 12,50)



De Steen Is Weg van Elly & Rikkert is de derde cd in Op Weg die we onder de aandacht brengen. Het is een cd met maar liefst 21 liederen die Elly en Rikkert samen met kinderen gezongen hebben (7,50). Mooi om in deze 40-dagen tijd veel te kunnen beluisteren en zo naar



Pasen toe te leven.

Naast de cd's zijn er een aantal mooie romans op de tafel te vinden (met speciale actieprijsen), kaarten, interessante geloofsboeken en veel kindermateriaal voor Pasen. Van harte welkom!

**Veertigdagentijd**

Vanaf 14 februari is de 40-dagen tijd begonnen. De veertigdagentijd (ook wel vastentijd of lijdenstijd) is voor christenen een periode van vasten en bezinnen in voorbereiding op Pasen. De vastentijd begint op 14

februari, Aswoensdag, en eindigt een aantal weken later op Stille Zaterdag. Christenen vullen het vasten op allerlei manieren in: niet snoepen, geen alcohol drinken, of 40 dagen geen social media gebruiken. De jonge vrouw en moeder van de hieronder afgedrukte ingezonden brief gaat n.a.v. de serie de luizenmoeder met haar gezin 40 dagen proberen minder naar de tv te kijken.

**De luizenmoeder opende mijn ogen (ingezonden brief)**

Ik had de kijkcijferhit De Luizenmoeder even gemist. Totdat ik er wat over las, steeds meer erover hoorde en door deze en gene getipt werd om toch echt te gaan kijken. Ik ben gaan kijken: de eerste twee afleveringen via NPO Gemist. En wat is het leuk! En wat is het soms herkenbaar.

Halverwege aflevering vier schrok ik echter wakker. De ene vloek volgde de andere op en er waren allerlei seksuele toespelingen. Had ik dit de vorige keer ook gezien of keek ik er toen luchtig langsheen? En ineens vroeg ik me af waar het fout was gegaan. Wanneer ben ik zo onverschillig geworden dat dit soort zaken me niet meer raken? Natuurlijk is dit niet de eerste vloek die langskwam in een serie of tv-programma, maar het leek wel alsof het me nu voor het eerst echt opviel. Was ik er immuun voor geworden?

Juist ook van allerlei christenen hoorde ik heel positieve reacties op de serie. Maar ik kan er niet meer onbevungen naar kijken. Juist als christen. Is het goed om deze serie te kijken? Wat zou God hier eigenlijk van vinden? En wat vindt Hij van al die uren die ik (en vast velen met mij) al kijkend naar Netflix doorbreng? Ja, maar je moet toch ontspannen en je mag ook wel eens even nietsdoen. Dat waren ook vaak mijn argumenten. Hoe waar soms ook, ze voldeden niet meer.

Ik vroeg een goede vriendin naar De Luizenmoeder, naar haar kijkgedrag. Ik vertelde wat ik bij mezelf ontdekte en hoe ik eigenlijk geschrokken was van mijn klakkeloze kijkgedrag. Ze herkende het en we kwamen tot de ontdekking dat we hierin niet meer radicaal durfden te zijn. En we zeiden ook dat we dit niet meer willen. Geen programma's meer kijken waarin zoveel gevloekt wordt, waarin zo'n andere seksuele moraal heerst, niet meer uren Netflix kijken. Ik vond het lastig, maar ik ben het gaan doen: gestopt met tv-kijken. Ik heb God beleden dat ik dit niet meer wil, me laten vullen met zo veel onnodige dingen, maar dat ik me wil laten vullen door Hem. Ik ben veel meer gaan bijbellezen en ik merk dat ik daarvan echt tot rust kom. Ik voel me herrijzen, alsof God me bij de hand neemt en laat zien wat echt belangrijk is. Hoe meer ik me laat vullen door Hem, hoe scherper ik mezelf durf te confronteren met wat ik doe met mijn tijd.

Ik zeg niet dat ik nooit meer tv ga kijken. Maar ik voelde dat ik eerst schoon schip moest maken. Ik realiseer me ook dat dit één terrein van mijn leven is, maar dat er nog zoveel meer terreinen zijn waar ik gemakzuchtig in ben geworden. Ik heb lang getwijfeld of ik dit stuk moest schrijven. Ik wil niet aanmatigend zijn, niet veroordelend. Want ik ben als iedereen. Maar wat ik ontdekte, wil ik delen. Dat we als

christenen soms zo gemakkelijk meegaan met alle trends, dat we misschien weleens vergeten dat we ook anders mogen zijn. Of eigenlijk moeten zijn. De duivel gaat rond en verleidt ons. En hij hoeft er geneens veel moeite voor te doen.

Ik heb jonge kinderen. Hoe kan ik hen helpen hun leven met Christus te gaan als ik zelf geen radicale keuzes wil maken. Zij reageren nog geschokt bij een vloek en ik was er lang aan gewend. Misschien gaan zij mij wel meer voor in een leven met Christus dan ik hen.

De veertigdagentijd is begonnen. De kinderen willen het gaan proberen: veertig dagen geen NPO Gemist, geen Netflix, geen computerspelletjes. Meer tijd en aandacht voor God, voor anderen, voor elkaar. Het geeft me nu al rust.

### Bijbelleesrooster 2018

#### Week 9 25 februari t/m 3 maart 2018

zo	Job 37	Handelingen 20:27-38
ma	Job 38	Handelingen 21:1-14
di	Job 39	Handelingen 21:15-26
wo	Job 40	Handelingen 21:27-40
do	Job 41	Handelingen 22:1-22
vr	Job 42	Handelingen 22:23-30
za	Job 42	Handelingen 23:23-35

#### Week 10 4 t/m 10 maart 2018

zo	Spreuken 1	Handelingen 23:12-35
ma	Spreuken 2	Handelingen 24:-9
di	Spreuken 3	Handelingen 24:10-23
wo	Spreuken 4	Handelingen 24:24-27
do	Spreuken 5	Handelingen 25:1-12
vr	Spreuken 6	Handelingen 25:13-22
za	Spreuken 7	Handelingen 25:23-27

#### Week 11 11 t/m 17 maart 2018

zo	Spreuken 9	Handelingen 26
ma	Spreuken 10	Handelingen 27:1-13
di	Spreuken 11	Handelingen 27:14-26
wo	Spreuken 12	Handelingen 27:27-44
do	Spreuken 13	Handelingen 28:1-10
vr	Spreuken 14	Handelingen 28:11-31
za	Spreuken 15	Psalm 107



### Agenda

1 maart	Gezamenlijke maaltijd, aanvang 18.00 in De Ontmoeting
11 maart	Dorpsconcert, aanvang 13.00 in de Dorpskerk
14 maart	Gemeentevergadering, aanvang 20.30 (na de Bidstond) in De Ontmoeting

### Overige berichten

#### Geen zin om te koken?

Kom dan eten bij de  
Gezamenlijke Solidariteitsmaaltijd  
Donderdag 1 maart  
Aanvang 18.00 uur (deur open vanaf  
17.45 uur)  
In 'De Ontmoeting' te Leimuiden



Deze keer gaat het om een eenvoudige gezamenlijke maaltijd, waarvan de opbrengst bestemd is voor de vastenactie met als thema:

#### Even minderen voor een ander

In 2018 gaat de opbrengst van de Vastenactie naar Zambia. In het uiterste noorden van Zambia heeft de hiv-epidemie ongenadig toegeslagen. Talloze mensen raakten geïnfecteerd, werden ziek en overleden. Kinderen werden wees. De zusters van de Heilige Harten van Jezus en Maria helpen de allerarmste families weer op eigen benen te staan. Zij zijn sinds 1962 actief in de Mbala-regio in Zambia. Zij hebben zich vooral ingezet op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg met name voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen en hun ouders. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden. Na drie jaar hebben deze mensen voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. Voor de maaltijd wordt een bijdrage van €5,- gevraagd, die bestemd is voor de vastenactie. Graag aanmelden voor maandag 25 februari.

U kunt zich aanmelden bij:  
Agnes Hogeboom tel. 509633  
Jeannette Meijer tel. 507551  
Parochie secretariaat: Tel. 0172-508118  
E-mail: stjandedoper@hetnet.nl



### Verjaardagen 75+ Van harte gefeliciteerd

28 februari	Mw. H. Brus - van den Berg, Ieplaan 9, 2451 BS Leimuiden
1 maart	Dhr. O. van Belzen, Wilgenlaan 19, 2451 BZ Leimuiden
4 maart	Dhr. H. van der Burg, Bilderdam 22, 2451 CW Leimuiden
6 maart	Dhr. A. van der Burg, Vriezeloop 73, 2451 CR Leimuiden

## Dorpsconcert-serie eindigt met Het Accordeontrio en solo-hobo

De serie concerten in de dorpskerk van Leimuiden eindigt dit seizoen op 11 maart met optredens van Kim Bosch als hoboïste en Het Accordeontrio.



De laatsten zijn goede bekenden in deze serie en lieten keer op keer het publiek versteld staan van de grote muzikale mogelijkheden met het instrument dat vooral bekend staat als begeleidingsinstrument in volksmuziek. Inmiddels weet het vaste publiek dat ze verrast kunnen worden met arrangementen van klassieke werken, filmmuziek of bekende muziek van een onverwacht genre.



Kim Bosch zal als soliste verschillende typen hobo laten horen in diverse klassieke werken, maar ook samen met het trio in een tango van Astor Piazzolla soleren. Alles bij elkaar zal

ook dit concert de luisteraars weer verrassen.

Het concert begint 11 maart om 13.00 uur, vanaf 12.30 uur is er voor elke bezoeker koffie en kan de tentoonstelling van Ton Hendriks en zijn leerlingen worden bekeken.

Kaarten zijn zoals altijd verkrijgbaar bij De Gemakswinkel in Leimuiden of aan de zaal als ze nog beschikbaar zijn. De entreprijs is €10,00 inclusief koffie (Kinderen €5,00).



### Kerkelijk Bureau

Piet Vroonland Pzn.  
Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude  
Telefoon 508 831  
E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl

### Mutaties:

### Vertrokken

Mw. A.C.T de Koning-Hoofman, van Acacialaan 63 naar Bodegraven

## Uit de omgeving



### 2-Gether zoekt projectleden

Het kerkkoor 2-Gether van de PKN gemeente in Oude Wetering is op zoek naar nieuwe leden. We zijn op dit moment een koor met 15 leden verdeeld over 7 sopranen, 3 alten, 2 tenoren en 3 bassen. U snapt dat dit al snel problemen oproept bij ziekte of vakantie en gezien de gemiddelde leeftijd komt het steeds vaker voor dat koorleden op vakantie zijn tijdens het zangseizoen. Toch willen we als koor graag blijven optreden en de zang in de kerkdiensten blijven ondersteunen.

Als je zondags in de kerk zit en je hoort het gezang van mensen om je heen dan denk je vaak: "wat zonde dat deze personen niet op een kerkkoor zitten". Mensen willen of kunnen zich vaak niet voor het hele seizoen aan een koor verbinden en met die gedachte wil 2-Gether voor de komende Paas- en Pinksterdienst gaan proberen om ons koor met project-leden uit te breiden.

We starten met ons Paas-Pinksterproject op aanstaande maandag 19 februari. Vervolgens iedere maandag tot 26 maart met uitzondering van 19 maart i.v.m. de afwezigheid van onze dirigent. Wij werken dan in ieder geval mee in de dienst op 29 maart (witte donderdag) en 1 april (1e paasdag.)

Wij hopen dat velen van u zich geroepen voelen en zien u graag tegemoet op maandag 19 februari -20.00 uur- in kerkgebouw De Schakel, Kerkstraat 11, 2377AR Oude Wetering.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerrit Arie Los tel.nr. 071-5018991

### Sing-in Woudse Dom.

Op zondagavond 18 maart a.s. houdt de Protestantse Gemeente Rijnsaterwoude om 19.00 uur in de Woudse Dom te Rijnsaterwoude een sing-in.

Het thema op deze avond luidt: "Op weg naar Pasen".

Daarover zullen uit het liedboek en de Evangelische Liedbundel een aantal liederen worden gezongen. Na de pauze kan men verzoeknummers opgeven. Iedereen die van zingen houdt is welkom. Het geheel eindigt rond 20.30 uur.

Voor nadere informatie.  
Tel. 0172-508177



## Kindernevendienstproject

### Geef kleur aan de 40-dagentijd

Bij deze Opweg krijgt u een zwart-wit tekening voor de 40-dagentijd. Het is onderdeel van het project "De nieuwe schepping" van methode "Vertel 't maar" dat we als kindernevendienstcommissie hebben uitgekozen voor de periode naar Pasen. Naast (klein)kinderen nodigen we ook volwassenen uit de plaat thuis in te kleuren en op deze manier elke week even met ons stil te staan bij de 40-dagentijd. In "Opweg" zal per week staan welke onderdelen aan de beurt zijn om ingekleurd te worden met een toelichting op het thema van de week. In de kerk zingen we elke zondag een lied dat erbij aansluit en een deel van de diensten zal over hetzelfde thema gaan. Als het schema wordt gevolgd is de plaat met Pasen helemaal ingekleurd. Als extra lijkt het ons mooi de kerk op Paaszondag met de platen op te vrolijken. U /je kunt de plaat meenemen naar de Paasdienst of digitaal inleveren via: [janneke@roggeveen.me](mailto:janneke@roggeveen.me). (brievenbus bij kerk?) (Tip: kopieer de plaat op wat dikker papier of neem er één mee uit de kerk.)

Op de projectplaat zien we een deel van de wereld verbeeld. Daar gebeurt van alles dat te maken heeft met het leven en sterven van Jezus. We trekken parallellen met dingen die we in de schepping (de wereld) zien en de dingen die tot stand komen door wat Jezus zegt en doet.



ZONDAG 25 FEBRUARI 2018

Jezus wordt verheerlijkt op de berg Marcus 9: 2-10

THEMA: HOUVAST VOOR ONDERWEG

INKLEUREN: REGENBOOG, BOMEN, TAK EN BLAADJES AAN DE TAK EN OP DE GROND, SLAK, GRASSPRIETEN, ONDERGROND, GEKLEURDE BLADVORM DE WEG, HET WATER MET DE VISSEN EN DE LANDBOUWGROND

De weg is een teken van in beweging zijn. Langs de weg zijn er allerlei dingen die hoop geven. De regenboog als teken van een nieuw begin. De landbouwgrond die klaar ligt om beplant te worden en allerlei gewassen belooft. De vissen in het levengevende water. Het water dat planten helpt groeien. God wil in het leven altijd moed geven, juist ook als het moeilijk is! Hij helpt je om te zien wat je nodig hebt, net zoals zijn Vader aan Jezus geeft wat Hij nodig heeft.



ZONDAG 4 MAART 2018

De betekenis van de tempel Johannes 2:13-22

THEMA: SPECIAAL VOOR HEM

INKLEUREN: STENEN, GRAS EN BLOEMEN

De straatstenen doen ons denken aan het tempelplein. Op de plaat is het plein leeg, in de tempel was dat zeker niet zo. Jezus wil ons helpen om voor Hem ruimte te maken. De 'bloemen' zijn een teken van de vreugde die dat geeft in je leven.