



Skeletonner Akwasi Frimpong - een verhaal van hoop

'...de hoop, die voor ons is weggelegd...'

Paulus aan de gemeente in Colosse
(Colossenzen 1:5)

De Olympische Winterspelen Pyeong Chang 2018 zijn inmiddels weer twee weken voorbij.

Wat een prachtige resultaten van 'onze' Nederlandse schaatsers en andere sporters en ook van al die andere sportmensen uit zoveel landen.

Een sporter die misschien minder voor het voetlicht kwam, maar bepaald niet minder bijzonder presteerde was de Ghanees-Nederlandse skeletonner Akwasi Frimpong.

Zoals u wellicht weet: skeleton is een sport die verwant is aan bobsleeën.

Geboren in Ghana belandde Akwasi Frimpong als 8-jarig kind in de Bijlmer in Amsterdam-Zuidoost.

In 2008 kreeg hij de Nederlandse nationaliteit.

Onder Ghanese vlag is hij begonnen met skeleton, en kreeg onverwacht een startbewijs voor de spelen.

De kosten voor deelname betaalde hij aanvankelijk zelf met de verkoop van stofzuigers.

In een interview zegt hij: 'Dat ik onder Ghanese vlag deelneem heeft een duidelijke reden; ik wil iets terugdoen voor het land waarin ik geboren ben. Ik wil een verhaal van hoop zijn voor mijn landgenoten.'

In hetzelfde interview vertelt Akwasi verder ook gelovig te zijn en Jezus te willen volgen: 'Hoe goed of slecht ik ook presteer, God staat boven alles. Hij bepaalt wat er met mij gebeurt.'

Dat ene zinnetje trof mij: 'Ik wil een verhaal van hoop zijn voor mijn landgenoten.'

Een verhaal van hoop...

Wij gaan deze weken van de veertigdagentijd richting Goede Vrijdag en Pasen.

Goede Vrijdag: Jezus stierf, Hij gaf zijn leven voor ons ten offer om ons weer terug te brengen bij de Vader.

Maar de dood was niet het laatste, Hij stond in heerlijkheid óp uit de dood, de dood werd door Hem overwonnen.

En op het Pinksterfeest gaf Hij zijn Geest, de Geest van liefde en kracht en goede moed voor het leven van alle dag.

Zo is vormen Jezus' leven, zijn woorden en daden, zijn dood én opstanding uit de dood, en de gave van zijn Geest - het is voor ons allen hét verhaal van hoop.

Een verhaal, een werkelijkheid waar wij allen in geloof uit mogen leven met hoop en goede moed.

ds. Verschoof

Kerkdiensten

Zondag 11 maart 2018

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiter
Collecten	KIA Binnenlands Diaconaat (1) en Erediensten (2)
Organist	Marc Koning
KN-dienst	Josina Vonk

Er is koffiedrinken in de Ontmoeting verzorgd door Nico Kalf en Teun Vogelaar

Woensdag 14 maart 2018

BIDDAG

19.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	Clara de Ruiter
Collecten	Geen collecte
Organist	Lennard Esveld

Zondag 18 maart 2018

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger	Ds. Jelis Verschoof
Ouderling	André Lorier
Collecten	KIA Kinderen in de Knel (1) en Erediensten (2)
Organist	Jaap Glasbergen
KN-dienst	Nico Kalf

Er is koffiedrinken in kloostergang

Zondag 25 maart 2018

9.30 uur - Dorpskerk

Voorganger | Mw Ans Creemer- Allard



Vanuit de pastorie, kerklaan 60**ds. Jelis Verschoof****Beroep Piet Ravensbergen:**

In de vorige Op Weg vertelde ik dat Piet Ravensbergen een beroep gekregen had van de Protestantse gemeente te Wilnis (Ontmoetingskerk). Inmiddels heeft hij dit beroep aangenomen. Piet zal DV zondag 15 april 15.00 u. in de Ontmoetingskerk in Wilnis worden bevestigd in het ambt van predikant en er intrede doen als predikant van de Protestantse gemeente Wilnis.

Tzt hoort u hier meer van.

Veertigdagentijd:

Wij zijn al weer een eind op weg naar Pasen: zondag as. 11 maart is het de vierde zondag in de veertigdagentijd. Zoals ik in de vorige Op Weg schreef besteden wij ook elke zondag aandacht aan het Paasproject van 'Vertel het maar', ons kindernevendienstprogramma.

Zoals wanneer u naar de zondagse eredienst komt wel merkt slinkt het aantal kinderen helaas steeds meer, en zijn er regelmatig zondagen dat er daarom geen kindernevendienst is.

In overleg met de leiding van de kindernevendienst en de jeugdouderling is besloten toch aandacht te besteden aan het Paasproject 'Een nieuwe schepping'. Door Jezus komt de nieuwe schepping steeds meer dichterbij.

Kleurplaat Paasproject:

Bij het Paasproject hoort dit jaar een mooie kleurplaat. Elke zondag dichterbij Pasen wordt de kleurplaat weer wat meer ingekleurd

In de vorige Op Weg en ook in deze treft u de kleurplaat aan in het kader van het Paasproject. In de Paasdienst DV zondag 1 april hoop ik dat wij enkele kleurplaten zullen kunnen laten zien! Het zou dus mooi zijn als kinderen er mee aan de slag gaan en dat u ook als buurman of buurvrouw een buurkind, of als ouder of grootouder uw (klein)kind hiervoor enthousiast maakt! Een mooie gelegenheid om zo samen iets te kunnen doen op weg naar het Paasfeest.

Geboortebericht:

Op dinsdag 20 februari jl. werden Frank en Jeannerie Hoogeveen - de Goffau (Griede 19, 2451 ZC Leimuiden) verblijd met de geboorte van een dochter, Fleur Maria Catharina geheten. Zij noemen hun dochtertje Fleur. Moeder en kind en vader maken het goed. Op het geboortekaartje staat: 'Ontvangen in geloof. Teken van hoop. Geboren uit liefde'. Onze hartelijke gelukwensen met dit grote geschenk, moge de kleine Fleur opgroeien in geluk, vrede en vrijheid, en bovenal in haar leven Hem mogen leren kennen die ook haar goede Herder is en zijn wil, Jezus Christus.

**Bidstond 14 maart as. 19.30 u.:**

Woensdag 14 maart as. willen wij aan het begin van een nieuw seizoen in de natuur bidden om Gods zegen over ons dagelijks werk: op het land, in de fabriek en op school en in de verpleging en waar wij ook elders ons werk mogen hebben. Dat Hij ons kracht en gezondheid en arbeidsvreugde geven wil, voor ons aardse bestaan, en dat wij zo ook anderen kunnen ondersteunen met de gaven die wij zelf mogen ontvangen.

Gemeenteavond 14 maart as. 20.15 u.:

Aansluitend aan de bidstond is dan (om 20.15 u.) de gemeente-avond. Naast enkele actuele zaken die in onze gemeente spelen willen wij op deze avond met elkaar ook spreken over de maaltijd van de Heer: de inhoud, de beleving en de vorm ervan. In enkele kerkenraadsvergaderingen hebben wij er over gesproken, en wij willen ook graag weten hoe u het avondmaal beleeft. Hartelijk welkom allemaal.

Rond de komende diensten:

Het duurt nog even, maar ik wijs u en jullie toch graag alvast op de komende diensten vóór en rond Pasen.

- Palmpasen zondag 25 maart gaat voor mw. A. Creemer-Allard uit Kudelstaart.
- Witte Donderdag 29 maart 19.30 uur is er de viering van de maaltijd van de Heer waarin ik zelf hoop voor te gaan.
- Goede Vrijdag 30 maart 19.30 uur: in deze sobere viering zingen wij met het Passiekoor olv Theo van der Hoorn nog drie liederen uit de moderne Mattheüs- en Johannes-Passie van Piet van Midden en Gerard van Amstel.
- Stille Zaterdag 31 maart, 19.30 uur: gebedsviering voorbereid door Jan Schoenmaker en enkele gemeenteleden.
- Paasfeest zondag 1 april, 9.30 uur mmv de Gospelgroep 'Reveil' uit 's-Gravenzande; ikzelf hoop dan voor te gaan.

Alvast gezegende diensten en wij hopen u en jou te mogen begroeten!

Zieken:

Cees Vrijburg (Noordveenweg 21, 2376 AR Nieuwe Wetering) verblijft nog voor revalidatie na een zwaar herseninfarct december afgelopen jaar in het revalidatiecentrum Marente in Warmond. Zijn adres: C.H. Vrijburg, revalidatiecentrum Marente, afdeling Tom Okker kamer E 1 - 39A, Mgr. Aengentlaan 1, 2361GB Warmond.

Leny Bakker-Boelen (Kerklaan 76) verblijft voor revalidatie na het breken van aan heup in 'De Brug' in Alphen aan den Rijn. Haar tijdelijke adres daar: Alrijne Ziekenhuis Alphen aan den Rijn, Revalidatieafdeling 'De Brug' 3de étage kamer 35, Meteorlaan 4, 2402 WC Alphen aan den Rijn.

Ter gedachtenis aan Martijn Wiecherink

24-11-1974 11-1-2018

Kees van Bergen (De Ruijehoek 28 Burgerveen) kreeg helaas weer moeilijk nieuws te horen: er is opnieuw weefsel aangetroffen dat niet goed is, en binnenkort zal hij daarvoor opnieuw geopereerd moeten worden in het LUMC.

Lydia van Gils (Rietlanden 89) heeft maandenlang een 16tal chemokuren moeten krijgen ivm geconstateerde borstkanker. Kort geleden is bij een laatste scan gebleken dat de chemokuren heel goed resultaat hebben gehad, en met Lydia en haar gezin zijn wij daar heel dankbaar voor. Wel zal er nog een operatie volgen 'voor de zekerheid' en zullen er ook nog een flink aantal bestralingen volgen, maar dit is heel mooi nieuws.

Anneke van Bruggen (Willem van der Veldenweg 17) moest donderdag 1 maart jl worden opgenomen in het Alrijne Ziekenhuis te Leiderdorp ivm. een ernstige nierbekkenontsteking.

Op dit moment van schrijven vinden er nog onderzoeken plaats; een operatie zal in principe nog volgen. Het tijdelijke adres van Anneke: Alrijne Ziekenhuis, afdeling 470, Simon Smitweg 1 2353 GA Leiderdorp)

Alle zieken thuis en in het ziekenhuis verblijvend sterkte toegebeden en hopelijk ook goed herstel / goede resultaten van behandelingen en kuren.

In memoriam Martijn Wiecherink:

In Op Weg nr. 374 (27 januari jl.) moest ik mededelen dat in de nacht van 11 op 12 januari jl. in Lissabon (Portugal) is overleden Martijn Wiecherink, zoon van Harry en Cokkie Wiecherink van de Dennenlaan 2. Wij hebben Martijn ook in onze kerk herdacht en voorbede gedaan voor de familie. Na dit pastorale gemeentenieuws volgt nog een 'ter gedachtenis' aan Martijn, geschreven door zijn ouders.

Medeleven:

Op zondagavond 25 februari jl. is overleden Hage-Jan Kroon (Dokter Stapensestraat 27) echtgenoot van Ria Kroon-Momberg. Hage is 78 jaar geworden. Eind zomer 2017 werd ontdekt dat hij darmkanker had met uitzaaiingen, het ging nog een tijd naar omstandigheden redelijk, maar de laatste tijd werd het opeens snel minder. Hage kwam graag met Ria naar de koffie-ochtenden in de Ontmoeting op woensdag, en samen kwamen zij geregeld ook naar de maaltijden donderdags in de Ontmoeting. Ria veel sterkte en steun toegebeden en moge de eeuwige vrede Hage's deel zijn.

Tot zover dit gemeentenieuws.

Met een vriendelijke groet en Gode bevolen,
ds. Jelis Verschoof

Martijn verhuisde in mei 1976 van Sassenheim naar Leimuiden. Op het plein aan de Dennenlaan en in Leimuiden was voldoende plek om te spelen.

De basisschool "de Schakel" was vlakbij huis, de middelbare school in Nieuw-Vennep en HBO in Amsterdam. Het was heerlijk opgroeien in Leimuiden. Er was o.a. ODI, tennis, judo, surfen en zeilen op de Westeinder en s 'zomers het zwembad.

Martijn was een "mensenmens" gezellig, attent, trouw. Je kon van hem op aan.

Na het HBO volgde een studie in Engeland. Daar ontmoette hij Patricia uit Porto. Beiden hebben 6 jaar in Londen gewerkt en in onderling overleg daarna verhuisd naar een plaats in de buurt van Lissabon.

Na hun huwelijk kregen zij 2 kinderen, Sofia en Filipa, nu 10 en 8 jaar oud. Helaas hield het huwelijk geen stand, maar gelukkig kwam er een goed co-ouderschap tot stand.

Wij als grootouders konden ons "steentje blijven bijdragen", als oppas tijdens de vakantiedagen, o.a. tijdens de bijna 3 maanden zomervakantie.

Er werd 4 januari bij Martijn een acute vorm van leukemie vastgesteld.

Wij waren zaterdag 6 januari in het ziekenhuis en 2 dagen daarna. Helaas werd Martijn van maandag op dinsdag nacht getroffen door een hersenbloeding, die fataal was.

Hij overleed donderdag op 11 januari.

18 januari hebben wij Martijn in een "warme" samenkost met familie en vrienden in Portugal herdacht. Hij is daar gecremeerd.

Na het overlijden van Martijn is het contact met Patricia verstevigd.

Een ieder, die iemand verloren heeft, ondergaat, dat je de tijd moet nemen om het verlies te kunnen verwerken.

Ieder op zijn eigen manier.

In de periode, dat Martijn in het ziekenhuis lag, is er voor ons gebeden in de kerk.

Op 27 januari was er condoleren in onze eigen Ontmoeting en bekende lieve mensen zorgden voor de koffie enz...

Er kwamen zovelen ons persoonlijk condoleren, zoveel kaarten met lieve woorden zijn gestuurd en anderen, die aan ons dachten enz....

Mogen wij als familie allen BEDANKEN voor het medeleven na het plotselinge overlijden van Martijn. De vele vormen van medeleven hebben ons "GOED GEDAAN".

Hartelijke groet van
Harry, Cokkie en familie Wiecherink

Bijbelleesrooster 2018**Week 11 11 t/m 17 maart 2018**

zo	Spreuken 9	Handelingen 26
ma	Spreuken 10	Handelingen 27:1-13
di	Spreuken 11	Handelingen 27:14-26
wo	Spreuken 12	Handelingen 27:27-44
do	Spreuken 13	Handelingen 28:1-10
vr	Spreuken 14	Handelingen 28:11-31
za	Spreuken 15	Psalm 107

Week 12 18 t/m 24 maart 2018

zo	Spreuken 16:1-17	Psalm 108
ma	Spreuken 16:18-33	Psalm 109
di	Spreuken 17	Psalm 110
wo	Spreuken 18	Psalm 111
do	Spreuken 19	Psalm 112
vrij	Spreuken 20	Psalm 113
za	Spreuken 21	Psalm 114

Week 13 25 t/m 31 maart 2018

zo	Spreuken 22:1-16	Psalm 115
ma	Spreuken 22:17-29	Psalm 116
di	Spreuken 23	Psalm 117
wo	Spreuken 24:1-22	Psalm 118
do	Spreuken 24:23-34	Psalm 119:1-56
vr	Spreuken 25	Psalm 119:57-112
za	Spreuken 26	Psalm 119:113-176

**Agenda**

Wo 14 maart	Gemeenteavond 20.15 uur in de Ontmoeting
Zo 18 maart	Kliederkerk 12.00 St Jan de Doper
Ma 19 maart	Leerhuis Kerk en Israël 20.00 uur Goede Herderkerk, Alphen
Di 20 maart	Laatste kans om aanbeveling in te leveren Kloostergang of Frans Kooiman
Do 22 maart	Filmavond As it is in Heaven 19.45 uur in de Ontmoeting

Kerkelijk Nieuws**Berichten van de Kerkenraad**

Donderdag 22 februari heeft de kerkenraad weer vergaderd. Ook nu krijgt u een kort verslag van onze vergadering. Het bezinningsmoment ging deze keer over het eerste hoofdstuk van het boek: 'Back to BASICS' van de hand van Nynke Dijkstra-Algra en Sake Stoppels. Het is een boek dat het inhoudelijke gesprek over verschillende thema's uit de missionaire praktijk onder predikanten, kerkelijk werkers, kerkenraden wil stimuleren. De titel van het eerste hoofdstuk is: 'Maar jullie, wie zeggen jullie dat ik ben?' Er worden drie zogenaamde 'arrangementen' genoemd:

1. Het heil exclusief in Christus: het kwaad is overall aanwezig, uitsluitend door Christus hebben we toegang tot het heil.
2. Universeel heil door Christus als immanente bevrijding: Gods liefde is zo groot dat het ons verstand te boven gaat. Ook buiten de kerk zijn mensen die het begrip van Gods liefde goed begrepen hebben.
3. Het heil als immanente bevrijding: het accent ligt hier op het hier en nu, en dan ook het hier en nu van Christus, dus niet met accent op zijn lijden en sterven, maar op zijn leven, Jezus als inspiratiebron.

In dit hoofdstuk komt ook duidelijk naar voren hoeveel ruimte er is om op verschillende manieren te geloven en tegen Jezus aankijken. Een boeiend begin van een serie overdenkingen binnen de kerkenraad.

Hierna hebben we verschillende zaken besproken, zo zal onze kerk op 6 mei bezocht worden door een aantal mensen van een interkerkelijke commissie voor doven en slechthorenden. Wellicht zult u daar wat van merken in deze dienst.

Ook dit jaar zullen er een aantal kerkenraadsleden en leden van het College van Kerkrentmeester hun zittingstermijn beëindigen en hebben we dus een aantal nieuwe mensen nodig. Verderop in deze OpWeg vragen wij hier ook nog aandacht voor. Jeugdouderling Jorico Notenboom is aftredend en niet herkiesbaar. Hetzelfde geldt voor ouderling-kerkrentmeester Aad Treur. Voor de vacature van pastoraal ouderling is vorig jaar reeds Nico Kalf bereid gevonden om dit op zich te nemen. Ook zijn we nog op zoek naar een aantal contactpersonen binnen de wijken. De actie Kerkbalans is weer geweest, er is door veel mensen in positieve zin op gereageerd.

We blikten terug op verschillende kerkdiensten. Zoals in een eerdere 'OpWeg' al aangekondigd, is er gelegenheid geboden aan mensen die de dienst van het Heilig Avondmaal niet kunnen bijwonen om dit op een ander moment te doen, in kleine kring. Dit bleek lastig te

organiseren en te plannen voor mogelijke deelnemers. We blijven ons best doen hier een bevredigende oplossing/vorm voor te vinden om iedereen die dat wil in de gelegenheid te stellen deel te laten nemen aan het Heilig Avondmaal. We konden ook terugkijken op een geslaagde kerkdienst met Matthijs Vlaardingebroek.

Woensdag 14 maart aansluitend aan de dankstond is er een gemeenteavond gepland. Vanuit de visie van minder vergaderen en meer ontmoeten, zullen we, naar aanleiding van een aantal gespreksvragen, deze avond vooral het gesprek zoeken (in kleine groepjes) over de viering van het Heilig Avondmaal: Inhoud, Beleving en Vorm.

Zaterdag 17 maart treffen de kerkenraden van de gemeentes rondom Kaag en Braassem elkaar in 'De Ontmoeting' om met elkaar na te denken over de gevolgen van het verminderen van het aantal classes, het jeugdwerk en een (gezamenlijk)beleidsplan.

Zo bent u weer op de hoogte van allerlei zaken die ons bezighouden. Mocht u vragen hebben voor de kerkenraad, dan kunt u zich natuurlijk altijd richten tot uw wijkouderling, de predikant of de scriba.

Berichten van de Diaconie

Bloemen

Deze gingen op 25 februari als groet van de gemeente naar Pieter de Liefde, Lindenlaan 37. Op 4 maart stond er een mooi bloemstuk in de kerk vanwege de 40dagentijd.

Syrië

De nood in Oost Ghouta - een deel van Damascus - is heel groot en uitzichtloos. Honderdduizenden onschuldige burgers zitten klem. Hulporganisaties staan klaar, maar kunnen er niet in. Vluchten is niet mogelijk. Op dit moment wordt gewerkt aan een bestand, zodat er hulp geboden kan worden en burgers het gebied kunnen verlaten. Er is vanuit de diaconie contact met Kerk in Actie om te kijken of we financieel kunnen helpen. Wij komen hier op terug.

Paasgroetenactie 2018

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het thema van de 40dagentijd: Onvoorwaardelijke liefde. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden:



"Daar kwam naar voren, dat onvoorwaardelijke liefde veel kleuren heeft. Deze liefde is uitgebeeld in een hart met veel kleuren. Maar onvoorwaardelijke liefde kan ook niet zonder offers. Daarom is in het midden van het hart het kruis opgenomen. De vrouwen zien dit als een symbool van Gods liefde voor ons."

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.

Op zondag 11 en 18 maart kunt u voor en na de dienst deze kaarten (kopen en) ondertekenen.

De kosten zijn € 2,00 per kaart.

U hoeft alleen uw naam op de kaart te zetten.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u, vanwege de privacy, niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen dat velen van u aan de Paasgroetenactie zullen deelnemen.

Collecte 11 maart

Kerk in Actie Binnenlands Diaconaat

Kerken Almere runnen een sociale supermarkt



Almere is een jonge stad waar sociale samenhang ontbreekt en er is veel armoede en werkloosheid. Samen met andere kerken staat de Protestantse Kerk in Almere mensen in financiële nood bij met praktische hulp, zoals een Sociale Supermarkt. Klanten krijgen geen standaard voedselpakket,

maar een persoonlijke pas om boodschappen te doen die aansluiten bij hun behoefte en gezinsgrootte. Jaarlijks helpt de kerk hiermee tussen de 1.300 en 1.500 mensen. Mensen worden ook ondersteund met advies en cursussen om weer op eigen benen te staan. Zo kunnen klanten van de sociale supermarkt gemiddeld na drieënhalve maand weer boodschappen doen in een reguliere supermarkt. De verschillende activiteiten vinden plaats op zeven locaties verspreid over de stad. De kerken willen alles onderbrengen in één pand. De sociale supermarkt in Almere is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018. Tijdens de collecte wordt een filmpje hierover getoond.

Collecte 18 maart**Kerk in Actie Kinderen in de Knel****Geen kinderarbeid in de textielindustrie - India**

De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan om deze

kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis. Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Als dat nodig is, krijgen kinderen bijles en tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de textielindustrie en de kledingmerken om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee kinderarbeidvrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit.

SAVE in India is een van de projecten die centraal staan in de 40dagentijd 2018. Het collectiefilmpje wordt tijdens de dienst vertoond.

Namens de diaconie,
Annet Roodenburg en Johan Schuurin

Berichten van College van Kerkrentmeesters**Kerkbalans 2018.**

Inmiddels hebben wij als College van Kerkrentmeesters de actie Kerkbalans 2018 weer afgerond.

Verheugd kunnen wij u mededelen dat wij een totaalbedrag van € 72.000,00 aan toezeggingen hebben ontvangen. Ondanks dat onze gemeente krimpt, ligt het bedrag van de toezeggingen vrijwel gelijk aan 2017!

Het thema voor Kerkbalans was "Geef voor je Kerk" en "Kerk zijn we samen".

Gezien de resultaten danken wij u als gemeente heel hartelijk dat u het thema ter harte genomen hebt!

Daarnaast onze dank aan alle lopers die de actie Kerkbalans mede mogelijk gemaakt hebben.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Piet de Bock.

Bidstondcollecte, zondag 18 maart

De Bidstondcollecte komt traditiegetrouw geheel ten goede aan onze gemeente. Deze collecte is één van de financiële pijlers van ons kerkelijk huishoudboekje.

Zo kort na de actie Kerkbalans vragen uw kerkrentmeesters u toch weer opnieuw om een verantwoorde bijdrage en wel zondag 18 maart.

Mogen wij (weer) op uw bijdrage rekenen? Vanzelfsprekend bij voorbaat onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet, Het College van Kerkrentmeesters

Berichten van het Missionair Team**Passie Highlight Zangavonden**

Over twee weken beginnen de zangavonden. Ruim 35 mensen zingen mee! De liedbundels zijn donderdagavond 8 maart tussen 19 -20.00 af te halen bij Eric Roggeveen aan de Drechtlaan 56 of vrijdagavond 9 maart tussen 17-20.00 bij Petra Verschoof aan de Drechtlaan 139.

Filmavond 22 maart met speciaal feestelijk tintje: Live piano en dwarsfluitmuziek!

Op donderdagavond 22 maart draaien we alweer de laatste film van het seizoen. Iedereen van harte welkom! **As It Is In Heaven** is een Zweedse film uit 2004, geregisseerd door Kay Pollak. De muziek werd geschreven door Stefan Nilsson, die hiervoor een nominatie voor beste componist kreeg op het Europees Filmfestival in 2005. De film was in 2004 de best bezochte film in Zweden en geeft een prachtig beeld van het geluk als mensen zich voor elkaar openstellen.

Inhoud

Een hartaanval zet een streep door de overvolle agenda van dirigent Daniel Daréus (Michael Nyqvist). Om tot bezinning te komen keert hij terug naar zijn geboortedorp in Noord-Zweden. Daar wordt hij met zijn neus op de feiten gedrukt: onverwerkte jeugdtrauma's hebben al die jaren zijn vermogen tot liefhebben in de weg gestaan. Dat verandert na zijn ontmoeting met de veel jongere Lena (Frida Hallgren), die als een blok voor hem valt. Langzaam krabbelt Daniel op, ook omdat hij als voorzanger de leiding krijgt over het kerkkoor. Zijn onconventionele aanpak zet echter kwaad bloed bij sommigen binnen de hechte gemeenschap.

Introverte musicus Daniel, stralende engel Lena, strenge dorpspastoor Stig (Niklas Falk), bange godin Gabriella (Helen Sjöholm) en tiran Conny: in *As It Is in Heaven* komt het complete palet aan emoties voorbij, omlijst door acteerwerk waar je stil van wordt. Alle personages 'passen' precies, als tandwieltjes in een ragfijn uurwerk dat enig in zijn soort is. De ene scène is nog raker dan de andere. Zo pink je een traantje weg tijdens het lied dat Gabriella uit volle borst zingt. Indrukwekkend zijn ook de slotminuten, wanneer honderden zangstemmen tegelijk samensmelten tot één, langgerekt akkoord. De film eindigt zoals hij begint, maar dit keer voorziet Pollak de beelden van een prachtige symboliek die correspondeert met het thema in dit meesterwerk: thuiskomen in jezelf.

Aanvang: 19.45 uur.

Zaal open vanaf half 8.

Entree 5 euro (incl. 2 consumpties).

Plaats: Ontmoeting.



BOEKSPOT Tips en tops!

"Oud worden was de grootste verrassing van mijn leven," zegt Billy Graham in het laatste boek 'Bijna thuis' dat hij schreef. "Maar ik weet zeker dat God me op dit laatste stuk van mijn levensreis, nu ik bijna thuis ben, niet in de steek laat." Woensdag 21 februari 2018 overleed hij op 99-jarige leeftijd.

Over Grahams boek 'Bijna thuis' - Wat is Gods bedoeling met ouderdom? Hoe bereiden we ons erop voor? En hoe laten we een goede immateriële erfenis achter? In zijn laatste, persoonlijke boek Bijna thuis gaat Graham in op de moeiten én zegeningen van ouderdom. Openhartig bespreekt hij de uitdagingen van het ouder worden, waarbij hij voortdurend lessen opdiept uit Gods Woord. Praktisch, en met de geestelijke rijkdom van iemand die zijn leven lang met God heeft gewandeld.

**Oorlogstranen van Lody van der Kamp**

Een ontroerende roman over een joods meisje dat in de oorlog wordt opgenomen door een rooms-katholiek gezin en later op zoek gaat naar haar identiteit en haar wortels. Een boek over verraad, over verzet en opoffering en over de kracht van een belofte. Een oorlogsroman vanuit de originele en onderbelichte invalshoek van onderduikkinderen.

**Onderweg naar Pasen: 40 momenten van rust, bezinning en beleving van Corien Oranje**

De veertigdagentijd is een tijd van rust en bezinning. Dit dagboek helpt je om hier bewust bij stil te staan: niet alleen met je hoofd, maar ook met andere zintuigen. Corien Oranje neemt je in haar overdenkingen mee naar de jaren waarin Jezus op aarde rondliep. De overdenkingen worden concreet gemaakt met een zie- ruik- beleef- voel- of luistermoment. Voor het weekend is een bijbels gerecht om zelf te maken. Zo leef je bewust toe naar Pasen.



	<p>Kerkelijk Bureau</p> <p>Piet Vroonland Pzn. Suyderbon 13, 2465 BS Rijnsaterwoude Telefoon 508 831 E-mail: ledenadministratie@pgleimuiden.nl</p>
--	---

Verhuisd

dhr. A.J. Rietdijk,
van Griede 23
naar Grauwe Gans 64 te Uithoorn

**Geboren op 20 februari**

Fleur (Maria Catharina),
dochter van
Frank en Jeannerie Hoogveen-de Goffau,
Griede 19

Geen verjaardagen 75+

Overige berichten

Terugblik op de gezamenlijke solidariteitsmaaltijd

Donderdag 1 maart waren 46 mensen bij elkaar om een eenvoudige soep-met-brood-maaltijd te delen.

Het was goed om ons door deze maaltijd verbonden (solidair) te voelen met elkaar en ook met de mensen in Zambia, waarvan we te horen en te zien kregen.

De opbrengst van de maaltijd komt geheel ten goede aan het project 'Even minderen voor een ander'. Dit heeft het mooie bedrag van €325,00 opgebracht!

Alle deelnemers en gevers hartelijk dank!



De volgende gezamenlijke maaltijd is al weer in 't zicht, namelijk op donderdag 5 april a.s om 18.00 uur in De Ontmoeting. U kunt zich hiervoor aanmelden vòòr 2 april bij de hieronder vermelde personen.

Namens de voorbereidingsgroep gezamenlijke maaltijden, Jeannette Meijer

Aanmelden maaltijd:

Agnes Hogeboom tel. 509633 en

Jeannette Meijer tel. 507551

Programma Leerhuis Kerk en Israël

Tweede seizoenshelft voorjaar 2018

De Werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland nodigt U van harte uit om de twee laatste bijeenkomsten van het leerhuis-seizoen 2017/2018 bij te wonen.

Deze worden gehouden op 5 en 19 maart 2018.

Op 5 maart 2018 hield rabbijn Leo Mock, docent Judaïca aan de Universiteit van Tilburg, een lezing over het thema "Broedertwist". Een bijzonder interessante avond over een heel actueel thema.



Dr. Leo Mock



Op 19 maart 2018 spreekt Eric Ottenheijm, Universitair docent filosofie en religiewetenschap aan de Universiteit van Utrecht over het thema: 'de parabel als spiegel van en model voor de werkelijkheid aan de hand van de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan'.

Dr. Eric Ottenheijm

Als Werkgroep Kerk en Israël hopen we voor U een interessant en prikkelend programma te hebben voorbereid en verheugen ons op Uw komst.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 14, 2406 TV Alphen aan den Rijn. Aanvang 20.00 uur.

Bijdrage in de kosten: € 6,50

Protestantse gemeente te Leimuiden - Postbus 49, 2450 AA Leimuiden - E-mail: info@pgleimuiden.nl - www.pgleimuiden.nl

Predikant	Ds. Jelis Verschoof – telefoon 0172-701081 – mobiel 06-25042902 – ds.jelisverschoof@pgleimuiden.nl Bezoekadres Pastorie: Kerklaan 60 – Postadres: Drechtlaan 139, 2451 CL Leimuiden
Jongerenwerker	Paul Smit – tel. 06-20238951, smit.pd@planet.nl
Koster	Wanda Vissers, tel. 06-43400295. Dagelijks bereikbaar, bij voorkeur tussen 9-11 en 20-22 uur, koster@pgleimuiden.nl
Kerkenraad	André Lorier (voorz.), tel 06-23332710, voorzitter@pgleimuiden.nl , Scriba: Frans Kooiman, scriba@pgleimuiden.nl
Col v. Kerkrentm.	Piet de Bock (voorz.), tel 744826, voorzitterCvK@pgleimuiden.nl – Bert van Elderen (secr.), tel. 507330, secretarisCvK@pgleimuiden.nl Ad de Quaasteniet (penningmeester), Dennenlaan 33 te Leimuiden, tel. 0172-532107, penningmeester@pgleimuiden.nl Collectebonnen en kerkelijke bijdragen. Collectebonnen vooraf te voldoen per bank t.n.v. Protestantse gemeente te Leimuiden Bankrekeningen: NL15 RABO 0127703195 of NL61 FVLB 0635800551
Col. v. Diakenen	Wilma de Quaasteniet (voorz.), tel. 532107, voorzitterdiac@pgleimuiden.nl , Annet Roodenburg (secr.), tel. 500149, diaconie@pgleimuiden.nl , Wim Vonk (penningmeester), tel. 508254, penningmeesterdiac@pgleimuiden.nl Bankrekening Diaconie Protestantse gemeente te Leimuiden NL03 RABO 0127700404

OpWeg redactie

E-mail: op.weg@pgleimuiden.nl

De 'Op Weg' verschijnt tweewekelijks op zaterdag (muv. vakantieperiodes). Kopij kan worden ingeleverd/ingezonden **tot 19.00 uur op dinsdagavond**.

Bezorging Joke Rietdijk (509427) **Kopij/Eindredactie** Hans Notenboom (507919), Wim Vonk (508254), Paula de Koning (06 44103614)

Geef kleur aan de 40-dagentijd

Met de vorige Opweg heeft u een tekening voor de 40-dagentijd gekregen. Hieronder volgen de onderdelen die de komende weken aan de beurt zijn om van kleur te voorzien en wat de bijpassende thema's zijn.

Mocht u/je nog graag een kleurplaat willen ontvangen. Stuur dan een mailtje naar janneke@roggeveen.me.

De kindernevendienstcommissie.

ZONDAG 11 MAART 2018

Jezus geeft duizenden mensen te eten Johannes 6:1-15

THEMA: MEER DAN GENOEG

INKLEUREN: MAND MET FRUIT

De mand ligt helemaal vol met heerlijke dingen waar we in mogen delen en van genieten. Die mand staat symbool voor al het goede dat God ons heeft gegeven in de schepping. En die goede wereld wil God terugbrengen. Dat zien we door wat Jezus doet en door wat Hij ons wil geven.



ZONDAG 18 MAART 2018

Jezus legt uit waarom Hij gaat sterven Johannes 12:20-33

THEMA: GEVEN BRENGT LEVEN

INKLEUREN: ZONNEBLOEM, GERUITE EN GEBLOKTE VAKJES EN DE MENSFIGUREN

De zonnebloem geeft zijn zaden voor nieuw leven. De zaden worden uit de bloem gehaald en komen los van het leven. Eenmaal in de grond gestopt, groeien ze uit de donkere aarde en richten zich, om te kunnen bloeien, naar het licht! De mensfiguren rondom de zonnebloem zijn een beeld van de kracht van Jezus' leven en sterven, velen worden gered.



Leimuiden & Rijnsaterwoude

Een kerk in beweging
met en voor elkaar van alle leeftijden.

Zondagmiddag 18 maart 2018

12:00 tot ongeveer 13:30 uur, deze keer in

de Sint Jan de Doper – W. v.d. Veldenweg 24 – Leimuiden

vijf broden, twee vissen



met onder andere:
• zing je eigen lied



in samenwerking met:

Kinder- Tienerkoor Akkoord

POTLUCK LUNCH
neem voor deze keer je eigen
'vijf broden, twee vissen' mee,
dan delen we samen onze maaltijd



SAMEN ontdekken



SAMEN vieren



SAMEN eten

een initiatief van: Dorpskerk – St. Jan de Doper – Woudse Dom

Aanbevelingsformulier ambtsdragers

Protestantse gemeente te Leimuiden

Inleveren uiterlijk 20 maart a.s. in de doos in de kloostergang of bij scriba Frans Kooiman, Ieplaan 2

AANBEVELINGEN AMBTSDRAGERS

AMBT*)	NAAM EN ADRES
JEUGDOUDERLING	
OUDERLING- KERKRENTMEESTER	

VOORSTELLER

NAAM	ADRES	ONDERTEKENING

* ÉÉN NAAM INVULLEN IS VOLDOENDE MEER NAMEN MAG.

Misschien heeft u ook namen voor contactpersoon, of lijkt het u zelf een passende taak. Hieronder kunt u dit aangeven.

CONTACTPERSOON	NAAM EN ADRES

INLEVEREN UITERLIJK 20 maart 2018
IN DE DOOS ACHTER IN DE KERK OF BIJ DE SCRIBA IEPLAAN 2